



1^ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ ΙΟ

Παρουσίαση της δράσης για τον
Ιωάννη Καποδίστρια

ΚΕΡΚΥΡΑΣ



Η ενασχόληση μας με το σπουδαίο πολιτικό
πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια, ξεκίνησε με την
επίσκεψη μας στην πάνω πλατεία της Κέρκυρας,
όπου παρατηρήσαμε το άγαλμά του και το
επεξεργαστήκαμε...







Με το πέρας της εκδρομής αυτής,
εφοπλιστήκαμε με πληθώρα ερεθισμάτων για
να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς
επιπρόσθετες γνώσεις...

Επιλέξαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με
ορισμένα διάσημα αγάλματα σχετικά με το
θέμα μας, προκειμένου να εμπλουτιστεί
περαιτέρω η μαθησιακή μας εμπειρία...





Το άγαλμα του Καποδίστρια στο Ναύπλιο



Το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια
στην Ελβετία



**Άγαλμα του Ιωάννη Καποδίστριας,
πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας,
Αθήνα, Ελλάδα**



Η διαδρομή μας όμως δεν σταμάτησε εδώ, καθώς επιλέξαμε να συνεχίσουμε παρατηρώντας δημοφιλείς και περίτεχνους πίνακες ζωγραφικής. Έτσι κατορθώσαμε να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στο θέμα μας, αποκτώντας πολλαπλές νέες εμπειρίες και γνώσεις.





Καλοδίστριας Τσόκος Γεργέστη



Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πίνακας
του Διονύσιου Τσόκου



Η πόλη του Ναυπλίου
Το Ναύπλιο ήταν, μέχρι το τέλος του 1834, η έδρα της κεντρικής
κυβέρνησης του νέου Ελληνικού κράτους.



Πορτρέτο του Ιωάννη Καποδίστρια. Έργο φλαμανδού ζωγράφου που φιλοτεγήθηκε στην Ελβετία περί τα 1814. Ο Καποδίστριας το έστειλε δώρο στον πατέρα του, Αντώνιο-Μαρία Καποδίστρια, στην Κέρκυρα. Στο πορτρέτο ο Ιωάννης Καποδίστριας απεικονίζεται με επίσημη διπλωματική ενδυμασία.



Και φυσικά, ήταν αδύνατο να
αντισταθούμε στην πρόκληση
της δημιουργίας των δικών μας
μοναδικών εικαστικών έργων!







Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή
σας!

