

TRAVEL CALENDAR

ITALY, 2024





ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σάββατο το πρωί ξεκινήσαμε από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μιλάνο. Έπειτα, από εκεί μεταφερθήκαμε στο ξενοδοχείο στην περιοχή της Μόντσα. Χρησιμοποιήσαμε τρένο και μετρό προκειμένου να επισκεφτούμε το Εθνικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας-Λεονάρντο Ντα Βίντσι-με τα υπέροχα εκθέματά του. Αφού φάγαμε, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε τον καθεδρικό του S.Ambrogio και στη συνέχεια από εκεί να κατευθυνθούμε προς την πλατεία Duomo Milano και την Galleria.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την Κυριακή γνωριστήκαμε με τους Ιταλούς και αφού μας περιήγησαν στην Μόντσα, πήγαμε στη λίμνη Κόμο με το τρένο, απολαμβάνοντας την μαγευτική διαδρομή. Μετά από λίγη ώρα φτάσαμε στη Varese και από εκεί πήραμε καραβάκι για το Bellagio. Είχαμε 2 ώρες στη διάθεσή μας για να περιπλανηθούμε στα σοκάκια με τα χρωματιστά σπίτια και τα πολυάρθρα τουριστικά μαγαζάκια. Έπειτα γυρίσαμε πίσω στη Varese και μετά από μια σύντομη βόλτα αρχίσαμε το ταξίδι της επιστροφής. Πριν πάμε στο ξενοδοχείο κάναμε μια στάση για πίτσα στη Monza και έπειτα επιστρέψαμε.



ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ




Την Δευτέρα πήγαμε στο σχολείο των Ιταλών, μας ξενάγησαν και είχαμε τον πρώτο μας αγώνα. Έπειτα με τρένο μεταφερθήκαμε στο Μιλάνο όπου επισκεψθήκαμε τον καθεδρικό της Duomo τόσο στο εσωτερικό όσο και στην οροφή, απολαμβάνοντας τη θέα η οποία κυριολεκτικά έκοβε την ανάσα. Την υπόλοιπη μέρα χαλαρώσαμε, κάνοντας βόλτα στα μαγαζάκια του Μιλάνο.




ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την Τρίτη το πρωί είχαμε μία δίωρη ενημέρωση σχετικά με την δομή των αγώνων και έπειτα από ένα μικρό διάλειμμα για φαγητό μαζί με τους Ιταλούς φίλους μας χωριστήκαμε σε μεικτές ομάδες και παίξαμε τον πρώτο μας αγώνα. Αφού τελειώσαμε κατά το απογευματάκι επισκευτήκαμε τη Βίλα Ρεάλε και το πανέμορφο Πάρκο της Μόντσας. Η μέρα έκλεισε απολαμβάνοντας μία ζεστή σοκολάτα στη Πλατεία της Μόντσας.





ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Την Τετάρτη το πρωί μπήκαμε ο καθένας σε μία τάξη, παρακολουθήσαμε το μάθημα και στην συνέχεια το τρίτο μέρος του σεμιναρίου. Μετά το φαγητό παίξαμε έναν αγώνα με τους Ιταλούς. Το απόγευμα συναντηθήκαμε μαζί τους έξω για βόλτα και έτσι έκλεισε η μέρα όμορφα.



ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Την Πέμπτη αφού παρακολουθήσαμε το σεμινάριο και παίξαμε το debate, επισκευτήκαμε για τελευταία φορά το Μιλάνο. Πήγαμε στο κάστρο της οικογένειας Sforza, στην πινακοθήκη di Brera και στην έκθεση του Munch.

Περιπλανηθήκαμε για ακόμη μία φορά στο μαγευτικό Μιλάνο και το αποχαιρέτησαμε.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Η Παρασκευή ήταν η τελευταία μας μέρα ουσιαστικά στο σχολείο. Μετά το σεμινάριο παίξαμε τον τελικό αγώνα. Από εκεί φύγαμε γρήγορα προκειμένου να επισκεφτούμε το γνωστό σε όλους Autodromo. Το βράδυ πήγαμε για φαγητό με τους Ιταλούς, τους ευχαριστήσαμε για τη φιλοξενία και τους αποχαιρέτησαμε.



ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Το Σάββατο το μεσημέρι γυρίσαμε Θεσσαλονίκη.
Περάσαμε υπέροχα και αδιαμφισβήτητα ήταν μία
μοναδική εμπειρία. Γι' αυτό Ιταλία δεν λέμε αντίο
αλλά...εις το επανιδείν.

