

Αξιότιμε κύριε διευθυντά, καθηγητές, γονείς και αγαπητοί μαθητές.

Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να βοηθήσουμε στη προστασία των σύγχρονων νέων απ' τις βλαβερές συνέπειες της τηλεόρασης. Όπως είναι: η παραπληροφόρηση, η αλλοίωση της πραγματικότητας, η προώθηση της ξενομανίας και η αλλοίωση της γλώσσας αλλά ακόμα η πλύση του εγκεφάλου που τους ασκείται και η αποδυνάμωση της κριτικής τους σκέψης.

Πρώτα απ'όλα ο νέος δεν πρέπει να επηρεάζεται εύκολα αλλά πρέπει να διαθέτει μια κριτική αντιμετώπιση σε όσα προβάλλονται και να μη γίνεται ένας παθητικός δείκτης αλλά ένας ενεργός που θα παρακολουθεί θεάματα και κατόπιν θα τα σχολιάζει με την οικογένεια ή τους φίλους του και θα προβληματίζεται πάνω σ'αυτά. Επιπλέον η ορθή επιλογή των προγραμμάτων (π.χ εκπαιδευτικά) με βάση την ποιότητα και τα ενδιαφέροντα του θα έχει ως αποτέλεσμα τη πνευματική του βελτίωση. Εν κατακλείδι θα μπορούσε να κάνει μια σαφή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου του έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτύξει κι άλλα ενδιαφέροντα.

Απ' την άλλη πλευρά το σχολείο που είναι φορέας κοινωνικοποίησης των νέων και έχει τεράστια ευθύνη απέναντί τους, πρέπει να μας αναπτύξει την κριτική μας ικανότητα, να καλλιεργήσει το διάλογο και να τους διδάξει τις αξίες και τις αρχές. Όλα αυτά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σ'ένα ειδικό μάθημα ανάλυσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων, όπου ακόμα θα μάθουν να προβληματίζονται, να εντοπίζουν τις αίτιες και να προβλέπουν τις συνέπειες των πραγμάτων.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά πρέπει να συνδράμετε και εσείς γονείς. Συζητήστε, κάντε διάλογο με τα παιδιά σας για τους κινδύνους της τηλεόρασης. Προστατέψτε τα. Μην τα αφήνετε όλη μέρα εκτεθειμένα μπροστά από μία τηλεόραση, αλλά παροτρύνετέ τα να συμμετάσχουν και σε άλλες δραστηριότητες.

**ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!!!**

Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και την προσοχή σας. Συγγνώμη αν σας κούρασα.

Μανουσάκη Δήμητρα

Τάξη Γ<sub>2</sub>