

1^ο Γυμνάσιο Παιανίας

17^η Νοέμβρη 1973



Χρειάζονται πολλά τον κόσμο για ν' αλλάξεις:

Οργή κι επιμονή. Γνώση και αγανάκτηση.

Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά.

Ψυχρή επιμονή και ατέλειωτη καρτερία.

Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου.

Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πως την
πραγματικότητα ν' αλλάξουμε...

Μπ. Μπρέχτ

• **Θεατρικό Δρώμενο: “Εμένα με Νοιάζει” του Θ. Μενεξέ,**

Συμμετέχουν οι Μαθητές:

κ. Βαγγέλης: Χούντα Ελ., Σιδέρη Α. κα. Αφροδίτη: Νικολογιάννη Ε.

κ. Ανδρέας: Ντζακώστα Ν. κα Μυρτώ: Μπαρμπίτσα Μ.

κ. Παναγιώτης: Πομπίδη Σ.

Πέτρος: Βασιλείου Τ. Έλλη: Τελμετίδη Δ.

Αφηγητές: Μπεκιράι Α., Κωστούλα Χ., Βουδούρη Θ., Θάνας Κ.

Ενδυματολόγος: Μπαίλας Ι.

Θα ακουστούν τα τραγούδια:

Τίποτα δεν πάει χαμένο (Λοΐζος Μ. – Ρασούλης Μ.)

Μπήκαν στην Πόλη οι οχτροί (Μαρκόπουλος Γ. – Σκούρτης Γ.)

Παιδιά σηκωθείτε (Αγνώστου)

Το σφαγείο (Θεοδωράκης Μ.)

Ο στρατιώτης (Μητροπούλου Κ. - Λοΐζος Μ.)

Κάποτε θα 'θουν (Παπαδόπουλος Λ. - Θεοδωράκης Μ.)

Συμμετέχουν στη χορωδία: Ζήκου Ε., Κάββουρα Μ., Βαλαή Ε., Καρρά ., Ζαχαριουδάκη Α., Κοτσιράι Α., Τέγου Κ., Μόρφη Μ., Τράφαλη Ο., Ντερβισάι Α., Πράσινου Ε., Φουράκη Α., Αισώπου Π., Θάνου Η., Ζαμάν Μ., Νικολοπούλου Ζ., Φλώκα Ε., Κανδρή Δ., Κανδρή Π.Α., Λιατσικούρα Π., Πράσινου Κ., Γράβαλου Β., ΓράβαλουΔ.

Συντονίζουν οι εκπαιδευτικοί: Αηδονοπούλου Ε., Χειλάκου Ε., Τσιντσιλώνης Η.

Ευχαριστούμε τον Δ/ντή και τον σύλλογο των Καθηγητών του σχολείου μας, για τη βοήθεια που μας παρείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της γιορτής.