

Αρχή

Ξεκινάμε σε ένα σπίτι όπου υπάρχει ένα αγόρι που έχει ψύχωση με τον υπολογιστή του.

Το παιδί είναι στον υπολογιστή του και χτυπάει το τηλέφωνο του και είναι ο φίλος του.

-Ωχ τι θέλει και αυτός τώρα! Αλλά κατα λάθος το απαντάει

-Έλα τι κάνεις;

-Καλά τι θα έλεγες να βγούμε; Να πάμε στο πάρκο.

-Α μπα δεν έχω όρεξη!

-Συνέχεια αυτό λες και κανείς δεν σε κάνει πια παρέα! Καταλαβαίνω ότι είσαι έτσι, επειδή έφυγες από την πόλη άλλα ως πότε!

-Άσε με να συνεχίσω το παιχνίδι μου!!!! Και το κλείνει.

Μετά από λίγη ώρα χτυπάει η πόρτα και είναι η μητέρα του.

-Φάε κάτι τόση ώρα είσαι εδώ έχεις να φας μέρες!

-Άσε με ρε μαμά δεν πεινάω!

-Μη μου μιλάς έτσι, είσαι τιμωρία κομμένος ο υπολογιστής μέχρι να μάθεις τρόπους!!!

-Αν μου πάρεις τον υπολογιστή μου θα πάρεις και ένα κομμάτι εαυτού μου

-Παιδί μου χρειάζεσαι ψυχολογική υποστήριξη.

-Μαμά έξω τώρααα! Και την διώχνει από τον δωμάτιο.

Την επόμενη μέρα με πιέσεις της μαμά του, πηγαίνει στο σχολείο. Αφού γύρισε από το σχολείο ο υπολογιστής του δεν ήταν στην θέση του.

-Μαμά ξέρεις που είναι ο υπολογιστής μου;

-τον πέταξα δεν ήταν κατάσταση αυτή.

-τι έκανες ρε μαμά τέλος θα φύγω από το σπίτι

-Μην μου μιλάς εμένα έτσι νεαρέ μου!

-Αμα ήθελες να σου μιλάω καλύτερα να μην πετούσες τον υπολογιστή μου και να μην με πρήζεις όταν παίζω με τον υπολογιστή μου!

-Μάνα είμαι, ποσα χτυπήματα να αντέξω !!!!

Το αγόρι πηγαίνει στο δωμάτιο του, κλειδώνεται και αρχίζει να καταστρέφει το δωμάτιο του διότι δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.....

Πρωί πρωί χτυπάει την πόρτα αλλά ο γιος της δεν της ανοίγει την πόρτα

-Ξύπνα βρε γιέ μου να πας στο σχολείο στην ίδια τάξη θα μείνεις....

-Εντάξει θα πάω

Και πηγαίνει στο σχολείο και αυτή του η θετική απάντηση προβληματίζει την μητέρα του γιατί ενώ το σχολείο το μισούσε ξαφνικά θέλει να πάει

Στο Σχολείο

-Κυρία μπορώ να πάω τουαλέτα λέει το αγόρι

Βεβαίως του απαντάει η δασκάλα καθώς δεν τον ήξερε

Το αγόρι αντί στην τουαλέτα πηγαίνει στην αίθουσα της πληροφορικής επειδή ήξερε ότι ο καθηγητής της πληροφορικής θα έλειπε και άρχισε να παίζει fortnite, pubg, free fire, rocket league αλλά είχε ξεχάσει τον ηχο ανοιχτό αλλά δεν τον ένοιαζε το μόνο που τον ένοιαζε, ήταν να παίξει έστω και για λίγο..... Αλλά για κακή του τύχη περνούσε ο διευθυντής και άκουσε τους ήχους

-Ποιος είσαι εσύ που χρησιμοποιείς τον υπολογιστή του σχολείου για να παίζεις; Στο γραφείο μου ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!

Και πηγαίνουν στο γραφείο

-Από ποια τάξη το έσκασες;.....

-Από το β2

-Τώρα το όνομα σου!

-Γιώργος Γεωργίου

-Νεαρέ μου, αυτό που έκανες θα αναγκαστώ να σε αποβάλλω από το σχολείο για πάντα. Τώρα παίρνω τον κηδεμόνα σου..

-Παρακαλώ

-Γεια σας είμαι ο διευθυντής από το σχολείο που πάει ο γιό σας

-Έπαθε κάτι χτύπησε

-Πιάσαμε το γιό σας στην αίθουσα της πληροφορικής να παίζει παιχνίδια και η τιμωρία του θα είναι να φύγει από το σχολείο.....

-Μην πείτε άλλα θα έρθω να τον πάρω

Αφού πέρασε λίγη ώρα ήρθε η μητέρα του και τον πήρε

-Δεν το πιστεύω έπεσες τόσο χαμηλά και τώρα για αυτό το παλιοκούτι σε απέβαλλαν. Κάποτε ήσουν το αγοράκι μου τώρα μιλάω δεν με ακούς δεν τρως είσαι συνέχεια στο δωμάτιο σου και κλείνεις με τις ώρες

-Τώρα συνειδητοποίησα πόσα πράγματα έχασα πόσες φίλιες πόσες γνώσεις. Μαμά σου ζητάω συγγνώμη για το πώς σου φερόμουν. Από σήμερα θα αλλάξω θα το δεις θα με γράψεις σε άλλο σχολείο και σου υπόσχομαι θα αλλάξω

-Μου λες αλήθεια γιέ μου με συγκινείς από αύριο ελπίζω να είναι μια διαφορετική μέρα από τις άλλες.....

Η μητέρα του τον έγραψε σε ένα άλλο σχολείο ελπίζοντας για ένα καλύτερο αύριο την ελπίδα που ποτέ δεν έχασε για το παιδί της..

Η αποτοξίνωση με την εμμονή του για τον υπολογιστή του δεν ήταν εύκολη. Χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη για αρκετά μεγάλο διάστημα, αλλά μετά από καιρό ο υπολογιστής ήταν παρελθόν

ΤΕΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΠΗΤΑΝΕΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΕΖΥΡΕΛΛΗΣ