

Αγαπητοί Γονείς,

«Η πραγματική ηθική δοκιμασία της ανθρωπότητας είναι η σχέση με αυτούς που βρίσκονται στο έλεος μας, τα ζώα.»

Σήμερα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας καθιερώθηκε το μάθημα της φιλοζωίας στα σχολεία. Η εισαγωγή της φιλοζωίας στην εκπαίδευση αποτελεί τομέα αιχμής στη στρατηγική του υπουργείου με στόχο την αλλαγή της αντιμετώπισης των ζώων από τον άνθρωπο, αλλαγή που θα έχει πολυάριθμες θετικές συνέπειες στους αυριανούς πολίτες. Το πρόγραμμα ζωοφιλικών ενημερώσεων θα «ταξιδέψει» σε όλα τα σχολεία της χώρας για να γίνουμε όλοι μαζί μια «γερή αλυσίδα» σε έναν αγώνα που ως στόχο έχει τη διαμόρφωση ισορροπημένων από μικρή ηλικία κηδεμόνων σκύλων και κατά συνέπεια και ισορροπημένων και ευτυχισμένων σκύλων αργότερα. Αλλά και στη δημιουργία μιας θετικής στάσης απέναντι σε όλα τα ζώα.

Η σημερινή ημέρα ορίστηκε ως ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των παιδιών σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς είναι η Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Ο σεβασμός στη φύση και σε όλα τα έμψυχα όντα άλλωστε, είναι κάτι που μεταφέρεται τόσο από τους γονείς, όσο και από τους δασκάλους, αλλά και από το φιλικό περιβάλλον. Αν λάβουμε δε υπ' όψιν την ανεπαρκή ως μηδενική φιλοζωική κουλτούρα των περισσότερων Ελλήνων, το σχολείο αναμφισβήτητα μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στο κτίσιμο μιας ζωόφιλης συνείδησης και κουλτούρας σε όλους τους μελλοντικούς πολίτες.

Η ενημέρωση στηρίζεται σε τρεις άξονες:

- ❖ Την κατανόηση των δικαιωμάτων, των αναγκών και των συναισθημάτων των ζώων.
- ❖ Τους κανόνες ευζωίας
- ❖ Την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.

Μέσα στις εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλοι μας ζούμε και βρισκόμαστε μπροστά στον κίνδυνο μιας γενικευμένης παρακμής ηθικών αξιών, οδηγός στην παιδεία θα πρέπει να είναι η δημιουργία υπεύθυνων και ευαισθητοποιημένων πολιτών με ανεπτυγμένα και υγιή αντανακλαστικά απέναντι στη φύση και σε όλα τα έμψυχα όντα, αλλά και η ανάπτυξη σεβασμού σε κάθε μορφή ζωής σε όλον τον πλανήτη.

Η φιλοζωία χτίζεται μέρα με τη μέρα μέσα στα σχολεία και στα σπίτια μας. Μόνο έτσι θα ευαισθητοποιηθεί η νέα γενιά και θα μπορούμε να βλέπουμε φως στο μέλλον του φιλοζωικού και περιβαλλοντικού κινήματος στη χώρα μας.

«Σεβασμός σε κάθε πλάσμα» ας γίνει αυτό το μότο μας.

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΩ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΟΛΓΑ