

Ταξίδι χωρίς επιστροφή

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί
ότι το εισιτήριο που έβγαλαν όλοι αυτοί
θα ήταν χωρίς επιστροφή; ...

Νέοι, φοιτητές, παιδιά λαχταρούσαν με χαρά
Να φτάσουν στον σταθμό,
περιμένοντας ένα πρόσωπο αγαπητό.

Μα το τρένο έγινε αεροπλάνο
και έφτασαν στον ουρανό,
έτσι παράδοξα τελείωσε το ταξίδι αυτό.

Το κέρδος είναι ο λόγος,
που άδικα χάσαμε ανθρώπινες ζωές,
δυστυχώς αναντικατάστατες.

Για αυτό λοιπόν εγώ απορώ, ήταν η κακιά η ώρα,
Ή μήπως η χώρα;

Μάρκου Ελένη, Γ3

Ενσυναίσθηση

Ερμηνεύω το χαμόγελό σου,
Ερμηνεύω το γέλιο σου,
το κλάμα σου, το βήμα σου.
Ερμηνεύω τη μελαγχολία σου,
τη χαρά σου, τον πόνο σου,
τη θλίψη σου.
Αναγνωρίζω κάθε χροιά της φωνής σου,
κάθε βλέμμα σου.
Σε ακούω, όταν δε μιλάς,
σε βλέπω, όταν έχω τα μάτια μου κλειστά.
Όταν θα σε χτυπήσει εκείνος ο λίθος,
θα είμαι εκεί, να σου επουλώσω τις πληγές.
Θα είμαι εκεί στα άσχημα, θα είμαι εκεί στις επιτυχίες σου.
Θα σε ερμηνεύω, μέχρι να σπάσει ο λίθος στην πόρτα.
Τότε θα χάσω τα κλειδιά και θα πάψω να σε ερμηνεύω.

Σπηλιωτοπούλου Κατερίνα, Γ4

Άνοιξη

Έφτασ' η πανώρια Άνοιξη, το λεν τα χελιδόνια

κι ο σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να φύγει
του στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει χιόνια
και με τ' αθώο γέλιο της τα δάκρυά του σμίγει.
Στο γαλανό παλάτι του ο Φοίβος τριγυρίζει
και χύνοντας αφόβιστα ολόχρυσες αχτίδες,
σ' ό,τι στον δρόμο του βρεθεί, το χρώμα του χαρίζει
κι αφήνει πίσω του χαρά και άσβεστες ελπίδες.
Τα δέντρα πρασίνισαν και γιόμισαν λουλούδια
του πιστικού ακούγεται η γέρικη φλογέρα
να σιγολέει άφταστα κάθε πρωί τραγούδια,
και τα πουλιά να κελαηδούν τον ύμνο τους στη μέρα.
Παντού ξεχύνεται η χαρά. Μόνον εσύ, μικρή μου,
βλέπεις τις τόσες ομορφιές με μάτια δακρυσμένα.
Έλα να βρεις παρηγοριά στο ολόθερμο φιλί μου.
Επρόβαλε η Άνοιξη! Ξέχνα τα περασμένα!

Οικονόμου Μαργαρίτα, Β3

Ποίημα για την αληθινή φιλία

Φίλος ή φίλη δεν είναι όποιος γελά
ή θα βρεθεί μπροστά σου.
Η φιλία δεν είναι μόνο φιλία,
είναι να αγαπάς, να νοιάζεσαι,
να μοιράζεσαι και να βοηθάς.

Ο φίλος ή η φίλη σου δεν είναι
μόνο στα καλά, είναι και στα δύσκολα,
που θα σε στηρίζει πάντα και θα τον στηρίζεις.

Ο φίλος και η φίλη δεν είναι μόνο φίλοι,
είναι και πραγματικά αδέρφια
που θα είναι πάντα δίπλα σου,
όπου και να είσαι.

Στελέτου Σεβαστή, Α1

Ο ψαράς

Ένας ψαράς καθότανε,
καθόταν και liaζότανε,
την τύχη του σκεφτότανε,
που ψάρι δεν πιανότανε.

Τα δίχτυα, όταν μάζεψε,
με ένα ψάρι χάζεψε

και γρήγορα το μάζεψε,
το 'βαλε μες τη βάρκα
και η χαρά του ήτανε
μεγάλη σαν μια τράτα.
Καθώς συλλογιζότανε
στο σπίτι του να πάει,
έβαλε μπρος τη μηχανή,
να αρχίσει να γυρνάει.
Πρώτη φορά που έπιασε
τόσο μεγάλο ψάρι,
τη θάλασσα ευχαρίστησε,
που του 'κανε τη χάρη!

Στέφανος Οικονόμου, Β1