

ΠΡΟΥΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ



Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη θέση, ήταν η Κίος, η οποία δόθηκε από τον Φίλιππο Ε της Μακεδονίας στον Προυσία Α΄ της Βιθυνίας το 202 π.Χ., ως δώρο για τη βοήθεια του εναντίον της Περγάμου και της Ηράκλειας της Παφλαγονίας (σήμερα Καραντενιζ Ελεγκλί. Η αρχαία Προύσα ιδρύθηκε στη νότια πλαγιά του βουνού Όλυμπος, από

τον βασιλιά της Βιθυνίας, Προυσία Α΄ (236 - 180 π.Χ.). Τελευταίος βασιλιάς της Προύσας ήταν ο απόγονος του Προυσία, Νικομήδης ο Γ΄, ο Φιλοπάτωρ, ο οποίος, αν και νικήθηκε το 88 π.Χ. από τον Μιθριδάτη, την επανέκτησε με τη βοήθεια των Ρωμαίων το 74 π.Χ. α. Προσωπικότητες που γεννήθηκαν στην πόλη

Δίων ο Χρυσόστομος (40 - 120 μ.Χ.), αρχαίος Έλληνας ρήτορας, συγγραφέας και φιλόσοφος

Ασκληπιάδης ο Προυσαεύς, 1ος αι, αρχαίος Έλληνας φυσιολόγος και ιατρός

Άγιος Πατρίκιος Προύσης, 3ος μ.Χ. αιώνας



Άγιος Τιμόθεος επίσκοπος Προύσης, 4ος μ.Χ. αιώνας

Ύστερα ήρθαν στην Προύσσα οι Ρωμαίοι. Κατόπιν το βουνό της ο Όλυμπος -το "ιερό" για τους Χριστιανούς βουνό με **ΤΟΥΣ** χιλιάδες ασκητές και μοναχούς έδωσε στην Χριστιανική πλέον Προύσσα πλήθος Αγίων όπως ο Άγιος Πατρίκιος κλπ. Οι αιώνες περνούσαν και στην περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η πόλη που σαν επίγειο της έχει το γνωστό μας **λιμάνι των Μουδανιών** γνώρισε με το μετάξι τεράστια άνθηση. Ονομαστό ήταν το "**μετάξι της Προύσας**" και τα υφάσματα της.



Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός κόσμησε τη Προύσσα με μεγαλόπρεπα κτήρια κι η αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία έχτισε εδώ τον περίλαμπρο ναό του Τιμίου Προδρόμου. Στην πόλη υπάρχει ακόμη το Βυζαντινό της Κάστρο. Το 950 μ.Χ. την πόλη θα καταλάβουν και θα καταστρέψουν ολοσχερώς οι Άραβες.



Τελικά **επί Ανδρόνικου Β΄, στις 6 Απριλίου 1326** η

Προύσσα **έπεσε στα χέρια** του γιού του Οσμάν – αρχηγού των Οσμανίδων Τούρκων-, **του Ορχάν.**

Οι φήμες έλεγαν ότι η μάνα του Ορχάν ήταν Χριστιανή κι είχε κτίσει κοντά στην Προύσσα ένα μοναστήρι, το **Ορχάνιε**, κι ότι στο μοναστήρι αυτό υπήρχε ένα

τεράστιο καμπαναριό και όταν χτυπούσε η καμπάνα κάθε Παρασκευή, ερχόταν ο Ορχάν για να προσευχηθεί. (Ο τάφος τους βρίσκεται σε ένα ύψωμα της πόλης).

Μετά απ' αυτό η Προύσα έγινε πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ιερή πόλη κάτι σαν τη Μέκκα των Οθωμανών.

http://mikrasiates-konstantinato.blogspot.com/2017/07/blog-post_17.htm

<http://users.sch.gr/deshourmou/KIDIA/prousa.htm>

<https://chiosnews.com/100-chronia-apo-ti-mikrasiatiki-katastrofi-proussa-i-oraioteri-poli-tis-mikras-asi-as-grafei-i-tasso-gaila/>

<https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1>