

Εργασία Ιστορίας

Μαρίας –Νίκης Κελλάρη

Η Λάμψακος, της οποίας το αρχικό όνομα ήταν Πιτύουσα ή Πιτυεία, ιδρύθηκε το 654 π.Χ. Περίοδος ακμής της ήταν η 1η χιλιετία π.Χ. Ήταν ισχυρή πόλη στον Ελλήσποντο είχε ένα εξαιρετο λιμάνι, φημιζόταν για τα αμπέλια της και ήταν ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Αρχαιότητας. Στα δυτικά έφτανε μέχρι την πόλη Περκωτή και στα βορειοανατολικά μέχρι την πόλη Παισό. Ο τόπος καταγωγής των αποίκων της ήταν η Ιωνική Φώκαια, η οποία ήταν και η μητρόπολή της. Επίσης, η Λάμψακος εκτεινόταν σε μια μεγάλη περιοχή η οποία περιλάμβανε και ένα κομμάτι της ενδοχώρας.



Οι Βέβρυκες, που κατοικούσαν στην Λάμψακο, θεωρούσαν εχθρούς τους τους Έλληνες που εγκαταστάθηκαν εκεί με την άδεια του βασιλιά της περιοχής Μανδρώννα. Γι αυτό αποφάσισαν να τους επιτεθούν, αλλά η κόρη του βασιλιά Λαμψάκη



ειδοποίησε εγκαίρως τους Έλληνες οι όποιοι κατέλαβαν την πόλη. Για να την τιμήσουν μετονόμασαν την πόλη από Πιτυούσα σε Λάμψακο, και την λάτρευαν σαν θεά. Ο θεός που λατρευόταν εκεί ήταν ο Πριάππος του οποίου οι γονείς ήταν ο Διόνυσος και η Αφροδίτη.

Οι πρώτες ιστορικές μαρτυρίες για την Λάμψακο χρονολογούνται τον 6ο αι. π.Χ., 100 σχεδόν χρόνια από τότε που ιδρύθηκε. Στα μισά του 6ου αι. ήταν πολύ ισχυρή και μπόρεσε να αντισταθεί στον Αθηναϊκό αποικισμό της Θρακικής Χερσονήσου, που ήταν εμπόδιο. Η Λάμψακος από το 560-546 π.Χ. ανήκε στο λυδικό βασίλειο και όταν η λυδική κυριαρχία τελείωσε πέρασε στον έλεγχο των Περσών. Επίσης, συμμετείχε στην Ιωνική Επανάσταση (499-494 π.Χ.). Η πόλη ήταν ελεύθερη ήδη από τα μέσα του 5ου αι. π.Χ. και εντάχθηκε στην α' Αθηναϊκή συμμαχία. Μέχρι τη Σικελική Εκστρατεία (415-413 π.Χ.) η Λάμψακος στάθηκε στο πλευρό των Αθηναίων, στα τελευταία όμως χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου άλλαξε στρατόπεδο και πήγε με τους Σπαρτιάτες. Το 405 π.Χ. ο Σπαρτιάτης ναύαρχος Λύσανδρος κατέλαβε τη Λάμψακο μέχρι το 386 π.Χ. όποτε βρέθηκε ξανά υπό την κυριαρχία του Πέρση βασιλέα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ίδρυσε στην πόλη νομισματοκοπείο. Η πόλη παρέμεινε αυτόνομη μέχρι την ίδρυση της ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας το 129 π.Χ.



Πηγή: *Αυθόχθονες Έλληνες: Μικρά Ασία*