

Η ΤΕΩΣ

Η Τέως ήταν ένα εμπορικό λιμάνι στις ακτές της Ιωνίας το οποίο ιδρύθηκε κατά την διάρκεια του Ιωνικού αποικισμού . Ο πρώτος οικιστής ήταν ο Αθάμας , έπειτα από αυτόν ήρθαν Ίωνες με επικεφαλής τον Άποικο ενώ αργότερα ήρθαν μετανάστες από την Αθήνα με επικεφαλής τον Δάμασο και τον Ναύκλο και από την Βοιωτία με επικεφαλής τον Γέρη .

Η Τέως είχε πολλή μεγάλη εμπορική δύναμη τον 6^ο αιώνα π.Χ. της οποίας η εμβέλεια φτάνει μέχρι και την Αίγυπτο. Εκεί , στην Ναύκρατι μαζί με άλλες οκτώ πόλεις κατασκεύασε το Ελληνίο , έναν από τους πιο σημαντικούς ναούς που κατασκεύασαν στην Νάυκρατι οι Έλληνες .

Η ανατροπή της Λυδικής κυριαρχίας στην Μικρά Ασία από τους Πέρσες ήταν από τα πιο σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της Τέως . Το μεγαλύτερο μέρος των σύγχρονων μελετητών αναφέρει ότι η επανίδρυση της Τέως έγινε πριν την Ιωνική επανάσταση , ενώ η Τέως και η Αβδήρα διατηρούσαν ισχυρούς δεσμούς σε οικονομικό , θρησκευτικό και πολιτικό επίπεδο μέχρι την Ελληνιστική εποχή .

Μετά την εξέλιξη της Ιωνικής επανάστασης , το τέλος της Περσικής κυριαρχίας για την Τέως όπως και για όλη την Ιωνία , ήρθε μετά από 20 χρόνια αργότερα με τη ναυμαχία της Μυκάλης (479π.Χ.), όπου η πόλη προχώρησε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία . Σπαρτιάτες και Αθηναίοι διεκδικούσαν την Τέως. Μετά από πολλές διεκδικήσεις και μάχες , η Τέως πέρασε μαζί με άλλες Μικρασιατικές Ιωνικές πόλεις υπό τον έλεγχο των Περσών με αποκορύφωση την ίδρυση της Επαρχίας της Ασίας όπου η σπουδαιότητα της Τέως μειώθηκε .

Οι κάτοικοι της Τέως εκμεταλλεύτηκαν την εξαιρετική θέση της πόλης τους η οποία ήταν ανάμεσα σε δύο λιμάνια και ανέπτυξαν εμπορικές δραστηριότητες στην ανατολική Μεσόγειο . Έτσι απέκτησε ισχυρή οικονομία , πράγμα το οποίο φαίνεται από την μεγάλη νομισματοκοπία της . Φυσικά εκτός από το θαλάσσιο εμπόριο , την κτηνοτροφία βοοειδών , αιγοπροβάτων και χοιριδίων , αναφέρονται και οι βιοτεχνικές της δραστηριότητες των κατοίκων

Κατά την Ρωμαϊκή περίοδο η πόλη δυστυχώς παράκμασε , όπως και η υπόλοιπη Ιωνία , αδυνατώντας να συναγωνιστεί τη συνεχώς αυξανόμενη δύναμη και επιρροή της γειτονικής Σμύρνης .

Τον 5^ο π.Χ. αιώνα μετά την απελευθέρωση από την περσική κατοχή η πόλη είχε δημοκρατικό πολίτευμα το οποίο προσπαθούσε να το διατηρήσει λαμβάνοντας διάφορα μέτρα και επιβάλλοντας φόρους και τέλη , τα οποία τα είχε ως έσοδα της .

Ο Διόνυσος ήταν ο προστάτης θεός της Τέως ο οποίος λατρευόταν και ως ιδρυτής της πόλης . Προς τιμή του θεού Διόνυσου τοποθετήθηκε και στην εικονογραφία των

νομισμάτων . Άλλες σημαντικές γιορτές ήταν τα Ηράκλεια και τα Δία , προς τιμή του Ηρακλή και του Δία αντίστοιχα .

Ελάχιστα κατάλοιπα των ναών έχουν διασωθεί ακόμα και σήμερα ενώ ωδείο των Ρωμαϊκών χρόνων σώζεται σε καλή κατάσταση καθώς και το γυμνάσιο της πόλης .

