

## ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΜΥΣΤΙΡΙΩΝ

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη μακρινή υπήρχε ένα γκρούπ<sup>ωv</sup> παιδιών και 2 αλόγων, τα ονόματα των παιδιών ήταν Γιάννης, ο Μήτσος, η Αφροδίτη και η Ηλιάνα και είχαν κι 2 άλογα τον τυφώνα και την αστραπή. Ο τυφώνας ήταν για τα αγόρια και η αστραπή για τα κορίτσια.

Μια μέρα ενώ είχαν βγει για πικνικ είδαν κάτι παράξενο στο δάσος και ένιωσαν ότι πρέπει να πάνε να το εξερευνήσουν, ήταν ένα μυστηριώδες χωριό που εμφανιζόταν κάθε μήνα την δεύτερη Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα και μετά από 24 ώρες εξαφανιζόταν.

Αποφάσισαν τον Ιούλιο που δεν θα είχαν και σχολείο να πάνε να το εξερευνήσουν μαζί με τα άλογα τους γιατί ήταν μακριά. Ηρθε εκείνη η μέρα που θα πάνε στο χωριό, πήραν τα άλογα τους πριν εμφανιστεί το χωριό για να έχουν ένα 24ωρο να το εξερευνήσουν. Πριν πάνε να το εξερευνήσουν η Ηλιάνα τους είχε πει ότι είχε διαβάσει ένα άρθρο που έλεγε ότι ζούσαν πολλά παράξενα ζώα, ένα από αυτά ήταν ο μυθικός κοκκινωπός ιππόκαμπος που είχε ουρά γάτας, δόντια καρχαρία, δόντια φιδιού και κέρατα κατσίκας. Τα παιδιά κοντευαν να φτάσουν ώσπου άρχισε ψηχαλακ και όσο πέρναγε η ώρα αγριεψε και αγριεψε η βροχή.

Τα άλογα τρομαγμένα δεν ήθελαν να συνεχίσουν αλλά ήταν και θαρραλέα, οπότε συνέχισαν, το γκρούπ των παιδιών έφτασε στο χωριό αλλά συνηδοιτοποιησαν ότι είχε μια φούσκα προστασίας που δεν άφηνε τα ζώα να μπουν παρά τα μεταλλαγμένα οπότε τα παιδιά αποφάσισαν να μπουν με τα πόδια. Όσο το εξερευνούσαν συνειδητοποιήσαν κάτι παράξενο ήταν ένα μεταλλαγμένο ζώο και όλα τα άλλα ζώα έλεγαν ότι ήταν ο βασιλιάς τους. Ο βασιλιάς εκείνων των ζώων ήταν πολύ κακός το γκρουπ κρύφτηκε πίσω από ένα σπιτάκι να κρυφακούσαμε τι έλεγαν ο λόγος που εξαφανιζόταν το χωριό ήταν ότι ένας κακός ανθρωπος τους ειχε ρίξει ενα μεταλαγαμιτο ποτο και ετσι εγειναν ολα Εκείνα τα ζώα μας έπιασαν όταν κρυφακούγαμε μας επιασε ένας μεγαλόσωμος γρύλος με φτερά πεταλούδας, ουρά γαϊδουριού και δόντια καρχαρία μας πήγε στο συνέδριο και μας περικύκλωσαν όλα τα μεταλλαγμένα ζώα του χωριού και είπαν στα παιδιά ότι θα τομετανιωσουν άσχημα αλλά ακόμα θέλουν να βρουν το μυστικό αυτού του χωριού τα ζώα εκείνα έβαλαν μέσα σε ένα μπουντρούμι τα παιδιά και τους είπαν τα ζώα ότι θα πάθουν κάτι πολύ κακό αύριο το πρωί. Τα παιδιά ήταν τρομοκρατημένα αλλά εκείνο το μπουντρούμι είχε ένα παράθυρο που χωρούσε από εκεί μόνο ένα παιδιαναπο το γκρούπ να περάσει και να βγει, εκείνων το παιδιά μετά από λίγη σκέψεις βγήκε από το παράθυρο και πήγε σιγά σιγά να βρει το κλειδί το βρήκε άνοιξε την πόρτα του μπουντρούμιου και έφυγαν σιγά σιγά πήραν τα άλογα και έτρεξαν γρήγορα γρήγοραγια να μην τους καταλάβουν τα ζώα, όμως ο Μιτσος καταλαθος πατησε ενα μικρο ξυλακι και ξυπνησε ολα τα ζώα, τα ζώα βγήκαν εξω απο τα σπιτιά τους για να δουνε τη ειχε συμβεί και ειδαν το γκρουπ να φεύγει τρέχοντας για να βγουνε εξω απο την φουσκαλα και να παρουν τα αλογα τους ωσπου το χωριο εξαφανίστηκε και τα παιδια ηταν πια ασφαλής. Η Ηλιανα τους προτενει να ερθουν και τον αλλο μήνα προετιμαζμενοι.

Ο αλλος μήνας εφτασε και ηρθε η ωρα για αλλη μια περιπετεια τα παιδια φεύγουν παλι με τα αλογα τους μετα απο 50 λεπτα εφτασαν αλλα παλι τα αλογα δεν μπορούσαν να μπουν λόγω τη φούσκα προστασίας οποτε μηκαν ξανά με τα ποδια να δουν τη αλλο εχουν να βρουν, το γκρουπ οσο εξερευνουσε το χωριο παρατηρησαν οτι τα ζώα δεν υπηρχαν πια στο χωριο, μετα απο λίγο βρηκανε μια αποθηκη και αποφασησαν να δουν τη εχει μέσα μηκανε και είδαν καρι πολυ τρομακτικό είχανε βρει κοκςλς ανθρωπων και ο Γιαννης τους ειπε οτι στην πληροφοριες ειχε βρει οτι παλια ζούσε πολυς κόσμος σε αυτο το χωριό. Τα

παιδιά δεν πολυτρομαξαν οποτε συνεχησαν συνεχησαν οσπου βρηκαν ενα υπογειο και πηταν να δουν τη χει τα παιδια μπηκαν μέσα και βρήκαν μια πυλη που ηταν ανοιχτη, που αν εμπαινες θα πηγενε σε ενα αλλο συμπαν τα παιδια μπηκαν και είδαν τα ζώα αλλα τα ζώα αυτη την φορα τους ειπαν συγνώμη που την κακοί μαζί τους τα παιδια ηταν ευχαρηστημενα που τα ζώα ηταν καλά μαζί τους αλλα τα ζώα αυτα ηταν ανθρωποι μεταλαγμενοι και προσπαθουσαν να βρουν το αντιδοτο για να γίνουν ξανά ανθρωποι και το χωριο να μην εξαφανίζεται, το γκρουπ παιδιων ηξερε ενα παιδι το οποιο ηταν πολυ εξυπνο και πιστευαν οτι θα μπορούσαν να βρουν εκείνο το παιδι , το γκρουπ ετρεξε γρήγορα ανέβηκαν στα αλογα και πηταν στο σπιτι του παιδιου. Ο Γιαννης ετρεξε μέσα στην Αυλή του σπιτιου του εξυπνου παιδιου που το λεγανε Μπαμπη. Ο Γιαννης του ερειξε στο παραθυρο του Μπαμπη μια κοτρονα για να βγει εξω, ο Μπαμπης βγήκε εξω και ο Γιαννης του ειχε πει τη ειχε συμβεί με εκεινο παραξενο χωριο. Ο Μπαμπης το χε διαβάσει απο ιστοσελίδες και ειχε φτιάξει ενα αντιδοτο απο πριν και ειπε στο γκρουπ οτι θα πηγενε μαζί τους τον αλλο μήνα.Ενας μήνας αργότερα και πηταν αυτη την φορα με τον Μπαμπη και μαζί τους και το αντιδοτο για τα μεταλλαγμένα ζώα του μεταλαγμενου χωριου. Τα αλογα τα αφησαν απ' εξω και μπηκαν παλι στο χωριο με τον Μπαμπη και το αντιδοτο των ζώων.Τα ζώα χαρουμενα πηταν στα παιδια και τους αρπαξαν το αντιδοτο απο τα χέρια του Μπαμπη και το εριξαν στο πατωμα... τα ζώα απο μεταलगμενα επεστρεψεστρεψαν παλι στην μορφή των ανθρωπων και το χωριο δεν θα εξαφανιζοταν πια. Μετα απο αυτη την μεγαλη περιπετεια μπηκε στο γκρουπ ο Μπαμπης και εγειναν φίλοι με ολο το χωριο, επίσης μετα απο αυτο ο Μπαμπης μετακόμισε στην πολυ που εμενε και ολο το αλλο γκρουπ. Αυτη ηταν μια κουραστικη περιπετεια που κράτησε μήνες αλλα αξιζε τον κοπο γιατι τώρα βοήθησαν ενα ολόκληρο χωριο. Μετα αρχισε το σχόλιο και τα παιδια δεν μπορούσαν να ζήσουν αλλες περιπετειες σαν αυτήν μεχρι το επομενο καλοκαίρι. Ο Μπαμπης ηταν ο νέος προεδρος της τάξης επειδή ηταν ο πιο εξυπνος απο ολους τους συμμαθητες του.

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΕΛΛΗΣ