

Όλα άρχισαν όταν η Νεφέλη ποφητησε από το καλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας. Μόλις γηρισε σπίτι της είτε τα νέα στους γονείς της και χάρηκαν πόλη όλη. Αποφάσισαν ολοι μαζί να κάνουν ένα πάρτυ στο οποίο κάλεσαν ολοι την γειτονιά. Μια μέρα πριν το πάρτυ άρχισαν οι πρωετημασειες για το μεγάλο πάρτυ, όταν τελιοσαν οι προετισειες για το πάρτυεξαντλιμενει όλοι τους πειγανε για ύπνο. Την επομένει μέρα άρχισαν να ετειμαζοντε

Γρήγορα διότι το πάρτυ θα άρχιζε νωρίς, αλά μετά από λήγει ώρα θυμήθηκαν ότι δεν είχαν ετημασει το φαγητό από χθες. Αρχισαν να ετοιμάζουν τοφαγητο για τους καλεσμένους και ήρθε η μεγάλη ώρα για το πάρτυ,όταν άρχισαν να έρχονται οι πρώτη καλεσμένοι μετά από λίγο ευτασε όλοι η γητονεια σπίτι τους και ένα από τα αγόρια ρώτησε την Νεφέλη που είναι ο μπουφές με τα φαγητά. Όταν ο Γιώργος πηγενε προς το μπουφέ ένιωθε κάτι για την Νεφέλη, το παράξενο είναι όμως ότι δεν ήταν οι πρώτη φορά που έχουν σηναντηθη. Είχαν ξανασηναντηθη μαζί στο δημοτικο και τώρα ξανασηναντηθεικε στο πάρτυ. Στο δημοτικό η Νεφέλη είχε πέσει κάτω και ο Γιώργος την είχε βοηθεισει να σεικοθει πανό. Λοιπόν ας ξανά γηρήσουμε στο τωρα και σηνεσηνεχισουμε στην ημέρα του πάρτυ, ο Γιώργος ήταν στον μπουφέ με τα φαγητά. Ο Γιώργος πήρε το φαγητό του και πήγε στο τραπεζι με τους φίλους του όμως δεν μπορούσε να σταματησει να κοιταη την Νεφέλη.η Νεφέλη τον κατάλαβε και τον κοίταγε και αυτή μετά στο τέλος του πάρτυ, ο Γιώργος ρώτησε την Νεφέλη να βγουν ραντεβού και η Νεφέλη είτε ναι, και ανταλαξαν τηλέφωνα. Μετά από αυτό το συμβάν η Νεφέλη πήγε στο δωμάτιο της και άρχισε να νιώθει κάτι για τον Γιώργο και πήγε κατευθείαν για ύπνο. Το βράδυ άρχισε να ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον Γιώργο κατά της 10μμ συνταθηκαν στο μαγαζί εκεί φάγανε και μετά πήγαν στο πάρκο στο οποίο που εκεί ο Γιωργος ρώτησε την Νεφέλη άμα θηλεινα ξαναβγούν η Νεφέλη με ενθουσιασμό απάντησε ναι και κανόνισα να ξανά βγουν εκεί την στιγμή που η Νεφέλη πήγε σπίτι της άρχισε να νιώθει κάτι για τον Γιώργο ο την επόμενη μέρα ο Γιώργος αποφάσισε τελευτεα στιγμή να έρθει σπίτι του ή Νεφέλη είτε ναι και συνταθηκαν στο σπίτι του Γιώργου στις 1πμ εκεί ο Γιωργος της είχε ετημασει το αγαπημένο της φαγητό ο Γιώργος ετοιμασε το τραπέζι και φαγαν όλοι μαζί μετά πήγαν στο δωμάτιο του Γιώργου η Νεφέλη σκευτοταν άμα πρέπει να των ρώτησε άμα θέλει να τα φτιάξουν αλλά αποφάσισε να μην το πει και ήταν αποφασησημενη να του τα ζήτησε στο επόμενο ραντεβού. Όταν ήρθε η ώρα να φηγη η Νεφέλη από το σπίτι του χερετηθεικαν και αποφάσισαν να ξανά βγουν την άλλη μέρα. Η επόμενη μέρα ήρθε και η Νεφέλη προσπάθησε να ντυθεί όσο ποιο Καλα μπορούσε γιατί είχε βάλει στόχο να ζητήσει από τον Γιώργο να τα φτιάξουν. Ο Γιώργος ετημαστημε και πήγε να να πάρει την Νεφέλη από το σπίτι της. Μόλις έφτασαν.στονπρωωρισμο τους φάγανε και μετά από λίγο η Νεφέλη μετα από πόλη σκεψηαπόφασησε να ρωτήση των Γιώργο άμα θέλει να τα φτιάξουν μόλις η Νεφέλη τον ρώτησε άμα θέλει να τα φτιάξουν ο Γιώργος ήταν πολύ χαρούμενος γιατί και ο Γιώργος ήθελε να τα φτιάξει μαζί της και φησηκα της είτε ναι. Χαρούμενοί και οι δύο πήγαν σπίτι του Γιώργο και εκεί κατσαν και φιλιθηκαν και από τότε τα έχουν στο μέλλον θα έχουν μια πολύ ευτιχησημενοι εικογενεια είμαστε όλοι σίγουρη.