

Η τσαγκαρησα

Μια μέρα που δούλευε η τσαγκαρησα και το αφεντικό την πρόσεχε τι έκανε δηλαδή την παρακολουθούσε και η τσαγκαρησα είδε μια μέρα τον γιο. Μετά που τον είδε τον ερωτεύτηκε μετά προσπαθισε να βγάλει χρήματα να του πάρει ένα ζευγάρι μπλε λουστρινια ώστε να τον κάνει χαρούμενο. Μια μέρα που δούλευε η τσαγκαρησα το αφεντικό την είδε να κάνει κρυφά τσιγάρο επειδή έχει σεβασμό και δεν κάπνιζε μπροστά στο αφεντικό, το αφεντικό την έκτισε γιατί έκανε κρυφά τσιγάρο. Επειδή ήθελα να είναι ευγενική και όταν έτρωγε ένα μικρό κολατσιό το ευγενικό ρώτησε γιατί τρως τόσο λίγο φάει και η τσαγκαρησα είπε ότι δεν μπορεί να πάρει άλλο φάει από το σπίτι και το αφεντικό πήγε της πήρε λίγο φάει στην συνέχεια όταν δούλευε και έβγαλα και άρχισε να πληρώνει το σπίτι της το ρεύμα και το νερό και μετά από πολύ προσπάθεια πήρε το ζευγάρι μετά μπλε λουστρινια και τα κρατούσε στην άκρη μέχρι να πάει μια μέρα στο σπίτι το αφεντικό η για να τα δώσει στον γιο του αφεντικού μια μέρα που βγήκε με την αδελφή της για φαγητό είδε τα παπούτσια που φορούσε και την ρώτησε γιατί δεν φοράει τα καλά της παπούτσια και της είπε η αδελφή τα έχω για το σχολείο και της έδωσε η τσαγκαρησα τα μπλε λουστρινια και της είναι για εσένα και φοράτε οπότε θελήσεις και στην συνέχεια έβγαλε και άλλα χρήματα και αγόρασε και άλλα ζευγάρια λουστρινια αλλά σε ένα διαφορετικό χρώμα σε πορτοκαλί τα κρατούσα αγόρασε ένα σπίτι φιλοξένησε τους γονείς της και την αδελφή της και στην συνέχεια άρχισε να διακοσμήσει το σπίτι της με πράγματα που έπαιρνε από οικονομικά μαγαζιά. Μια μέρα είχε φιλοξενήσει το αφεντικό της και τον γιο του, αφού ήρθαν ετοίμασαν ένα τραπέζι για φαΐ και μετά το φαΐ έπαιξαν μουλαν. Μετά από λίγο καιρό δουλειάς έβγαλε κάποια χρήματα και πήρε ένα αυτοκίνητο αφού το πήρε το αφεντικό είπε στην τσαγκαρησα να έρθει σπίτι του για φαΐ, η τσαγκαρησα είχε πάρει τα πορτοκαλί λουστρινια και τα έδωσε στο γιο του αφεντικού ο γιος του αφεντικού της έκανε εντύπωση η τσαγκαρησα μια μέρα που είχε βγει η τσαγκαρησα με τον γιο του αφεντικού βγήκανε και πήγε να πληρώσει η τσαγκαρησα αλλά πήγε γιος του αφεντικού και τα πλήρωσε μετά από λίγο καιρό ο γιος του αφεντικού ρώτησε αν μπορεί να μείνει στην τσαγκαρησα το αφεντικό σκέφτηκε και μετά από μερικές ημέρες το σκέφτηκε και απόφασης να του πει να κάνει ότι θέλει εκείνος πήγε πήρε τα πράγματα του και πήγε στο σπίτι της τσαγκαρησα μείναν για λίγο καιρό δουλέψαν βάλανε κάποια χρήματα αλλά μετά από λίγο καιρό η τσαγκαρησα μάλωσε με τον σηντοφοτης και μετά πήγε στο σπίτι του καν κάθισαν μιλούσαν με το αφεντικό για το τη θα κάνουν με τον γιο του μετά από λίγο καιρό μίλησε η τσαγκαρησα με τον γιο του αφεντικού ενώ μιλάγαν είπε ο ένας στον άλλον συγγώμη και αρχίσαν α ξανά ζουν στο ίδιο σπίτι μετά από λίγο χρονικό διάστημα αγόρασαν ένα καινούργιο αμάξι και το παλιό το πουλήσαν και εισέπραξαν τα χρήματα από το αυτοκίνητο μετά αρκετό καιρό ο πατέρας του γιου του αφεντικού τον πόναγε η μιλια και είπε να πάει στο νοσοκομείο να δει τη είχε πήγε έκανε της εξετάσεις και του λένε η γιατροί να πάει σπίτι γιατί έχει ακόμη λίγες ώρες ζωής ο γιος του αφεντικού τον πήρε πήγε στο σπίτι του και η τσαγκαρησα με τον γιο του αφεντικού ζήσαν ακόμη λίγες ώρες με τον πατέρα του γιου με τα από λίγη ώρα πέθανε τον πήγαν στον επιτάφιο ελάχιστα αργότερα ο γιος του αφεντικού ήταν στεναχωρημένος επειδή είχε χάσει και τους δύο γονείς του ή τσαγκαρησα πήγε να τον ηρέμηση αλλά ούτε αυτή τα κατάφερε ήταν έξαλλος δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο από αυτό με τα από λίγο κάρο που είχε ηρέμηση τσαγκαρησα πήγε και τον ρώτησε εάν είναι καλά και είπε να είμαι μια χαρά πήγαν μια βόλτα στο αλουφανπαρκ να ξεχαστούν και να περάσει οι ώρα με τα πήγαν για φάει και διασκέδασαν μια πολύ μετά από αρκετό καιρό η τσαγκαρησα ήταν έγκυος από από ένα χρονικό διάστημα η τσαγκαρησα γέννησε και του παιδί της ήθελε να το ονομάσει με ένα όνομα με

το οποίο να τον έκανε δυνατό ψυχολογικά μια να μην το κοροϊδεύει κάνεις ο Αδύνατος μερικά άτομα όταν είχαν ακούσει αυτό το όνομα αρχίσαν να λένε τέτοια ονόματα έχουν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες και μετά από καιρό το παιδάκι μεγάλωσε πήγε γυμνάσιο την πέρασε την τάξη και όταν τελείωσε ήθελε να σπουδάσει μηχανικός υπολογιστών με το οποίο το πέρασε και πήρε το δίπλωμα και ζήσαν ο όλη καλά και εμείς καλύτερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΣΧΥΛΕΙΟ