

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μαυροσκουφίτσα που φορούσε μαύρο σκούφο γιατί πέθαναν οι γονείς της αλλά επειδή ήταν μικρή δεν το θυμόταν. Η μαυροσκουφίτσα όταν μεγάλωσε της είπε η γιαγιά της ότι είχαν πεθάνει οι γονείς της και από τα 5 φορούσε μαύρο σκούφο. Ήταν θυμωμένη με την γιαγιά της και τον παππού της και ήθελε να τους σκοτώσει. Ο παππούς πήγε ένα ταξίδι και η γιαγιά ήταν κάθε μέρα μόνη της στο σπίτι 🏠 επειδή η μαυροσκουφίτσα κοιμόταν στο δάσος. Πήγε λοιπόν, να αγοράσει δηλητήριο και την είδε ένας φυλικός και ευγενικός λύκος 🐺. Πήγε η μαυροσκουφίτσα σπίτι της να βάλει το δηλητήριο με στα μήλα και ξεκίνησε να πηγαίνει προς το σπίτι της γιαγιάς και ο φυλικός ευγενικός λύκος 🐺 την ακολούθησε. Εκείνη την μέρα η γιαγιά της μαυροσκουφίτσας της έφτιανε φασόλια. Ο λύκος κοιτούσε από το παράθυρο και περίμενε να ποτέ η μαυροσκουφίτσα θα έδινε το μήλο στη γιαγιά. Η γιαγιά με την μαυροσκουφίτσα μιλήσαν για καμιά ώρα και μετά από λίγο της έδωσε το μήλο της είπε να δοκιμάσει από τα ωραία και ζουμερά κόκκινα μήλα που της έφερε με το δηλητήριο. Παραλίγο να το δαγκώσει αλλά ακούσανε κάτι να σπάει. Πήγε να δει η γιαγιά τι είχε γίνει και είδε τον λύκο. Στην αρχή τρόμαξε αλλά ο λύκος της είπε να μην φάει κανένα από αυτά τα μήλα γιατί την είχε δει να βάζει το δηλητήριο. Τότε, η καλή και ευγενική γιαγιά πήγε και πήρε ένα μήλο χωρίς δηλητήριο και πήγε στην μαυροσκουφίτσα. Έφαγε το μήλο που πήρε και η κακιασμένη μαυροσκουφίτσα νόμιζε ότι η γιαγιά είχε πεθάνει και η μαυροσκουφίτσα γύρισε στο δάσος. Μετά από λίγους μήνες είδε η μαυροσκουφίτσα την γιαγιά της να κάνει βόλτες στο πάρκο. Πήγε η κακιασμένη μαυροσκουφίτσα για να της μιλήσει. Τότε κατάλαβε ότι την κοροϊδέψα και δεν είχε φάει το δηλητηριασμένο μήλο. Η μαυροσκουφίτσα σκεφτόταν για πολλές μέρες πως θα την σκοτώσει. Πήγε ο λύκος και της είπε ότι θα την βοηθήσει. Πήγαν να βάλουν το δηλητήριο στο πιάτο με τα φασόλια της καλής και ευγενικής γιαγιάς. Όταν η μαυροσκουφίτσα πήγε να πιει νερό ο λύκος με την μακριά μουσούδα του άλλαξε τα πιάτα. Η μαυροσκουφίτσα περίμενε την γιαγιά να φάει τα φασόλια και να πεθάνει. Όταν η γιαγιά δεν πέθανε κατάλαβε πως ο λύκος 🐺 είχε αλλάξει τα πιάτα. Τότε η μαυροσκουφίτσα ανευρίασε και πήρε το όπλο του παππού της και την στιγμή που πήγε να πυροβολήσει ο λύκος 🐺 της πήρε το όπλο. Τότε η μαυροσκουφίτσα έτρεξε μακριά από τον λύκο γιατί νόμιζε ότι θα τη σκοτώσει αλλά ο λύκος είναι πολύ καλός. Ο λύκος πήγε στη γιαγιά να την προσέχει. Θα είναι έξω από το σπίτι κάθε μέρα γιατί ήξερε ότι η μαυροσκουφίτσα θα ξανά γυρίσει να σκοτώσει την καλή και ευγενική γιαγιά. Επειδή ο παππούς είχε πάει ταξίδι η γιαγιά έστειλε ένα γράμμα για να τον ενημερώσει. Όταν ο παππούς της μαυροσκουφίτσας έλαβε το γράμμα και έμαθε ότι η μαυροσκουφίτσα ήθελε να σκοτώσει την γυναίκα του στεναχωρήθηκε και αποφάσισε να γυρίσει πίσω. Μετά από 5 μέρες ο παππούς επέστρεψε στο σπίτι του και ρώτησε την γιαγιά για πιο λόγο ήθελε να την σκοτώσει. Η γιαγιά δεν ήξερε τον λόγο και ο παππούς πήγε να ρωτήσει την μαυροσκουφίτσα. Του είπε ότι της είχαν πει ψέματα για τους γονείς της. Την επόμενη μέρα η μαυροσκουφίτσα πήγε να φάει στην γιαγιά της και όταν τελειώσαν το φάει της ζήτησαν συγγνώμη και η μαυροσκουφίτσα τους συγχώρεσε. Έτσι ζήσαν αυτοί πολλοί καλά, εμείς καλύτερα.