

## «Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ», Άλκη Ζέη



Το βιβλίο «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» είναι ένα αξιόλογο για μένα βιβλίο, που περιγράφει ρεαλιστικά τα βιώματα της έφηβης πρωταγωνίστριας. Με αυτόν τον τρόπο η Άλκη Ζέη προσπαθεί να δώσει μια πραγματική εικόνα για τη σκληρότητα της ζωής.

1

Σύμφωνα με μία συνέντευξη της Άλκης Ζέη, η συγγραφέας αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο του οποίου κύριο θέμα θα ήταν η χρήση ουσιών στις εφηβικές ηλικίες. Γι' αυτό κι επισκέφθηκε έναν οργανισμό ο οποίος βοηθούσε ανθρώπους με τέτοια προβλήματα. Βέβαια αυτή την ιδέα γι' αυτό το σοβαρό θέμα, που έπληττε και πλήττει την κοινωνία, την απέκτησε από ένα άρθρο σε μια εφημερίδα με θέμα τις επιπτώσεις των ουσιών αυτών στα παιδιά.

Έτσι, ευαισθητοποιήθηκε και αποφάσισε να γράψει το βιβλίο αυτό, για να βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά που βρίσκονται στην δύσκολη αυτή θέση και να αφυπνίσει τους αναγνώστες αυτού του βιβλίου, καθώς η χρήση ουσιών από εφήβους είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους.

Με το βιβλίο αυτό λοιπόν, προσπάθησε μ' έναν αριστοτεχνικό τρόπο να ενημερώσει τα παιδιά για την επικινδυνότητα της χρήσης αυτών των ουσιών, να απομακρύνει άλλα παιδιά από την χρήση τους και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στην ανάληψη δράσης για την αποτροπή των παιδιών από την χρήση των ουσιών αυτών.

Τέλος, ένα από τα μηνύματα που, πιστεύω, ότι ήθελε να περάσει στις συνειδήσεις των παιδιών, είναι ότι τα ψυχολογικά ή κοινωνικά

προβλήματα, που αντιμετωπίζουν, πρέπει πάντα να τα συζητάνε με τους ανθρώπους που αγαπάνε και εμπιστεύονται, διότι το να κρατάει κανείς μυστικά που τον κάνουν να πονάει, μπορεί να επιφέρει ψυχικές διαταραχές στον ίδιο του τον εαυτό αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις του.

Προσωπικά το βιβλίο αυτό μου άρεσε, διότι το κείμενό του κρύβει μηνύματα ζωής υποστήριξης και συμπόνιας τα οποία φανερώνονται με έμμεσο τρόπο μέσα από την αφήγηση των συμβάντων.

### **Βασιλεία Γελάτου, τμήμα Α2**

