

# 1ο Γυμνάσιο Άργους



Άνοιξη 2016- Τεύχος 8

## Μαγιάτικο Χαϊκού

Ένα παιδάκι  
που παίζει στο λιβάδι.  
Ένα όνειρο.  
Άνθισε η γη.  
Τα πουλιά κελαηδούν.  
Πού είσαι εσύ;



## Η Άνοιξη έρχεται

Τα πουλάκια επιστρέφουν,  
την Άνοιξη  
να φέρουν...  
Ας τα καλωσορίσουμε  
και την ψυχή μας  
ας ανοίξουμε.  
Γιατί όποιος ψάξει αρκετά βαθιά,  
θα βρει  
μες στα λουλούδια,  
κρυμμένα μυστικά.

### «Πάσχα.

### Εορτών εορτή

### και πανήγυρις εστί πανηγύρεων»

Την σπουδαιότερη θέση μέσα στο εορτολόγιο της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας μας, κατέχει η εορτή των εορτών και η πανήγυρις των πανηγύρεων, το «Άγιον και Ιερόν Πάσχα». Είναι η μοναδική εορτή στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, για την οποία έχουν γραφτεί τόσα πολλά.

Ένας υπέροχος κανόνας, ίσως ο κορυφαίος του εκκλησιαστικού έτους, ψάλλεται στην ακολουθία της Ανάστασης. Είναι έργο του Άγιου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Οι πρώτες λέξεις του κανόνα είναι από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου: «Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα», όπου ο ποιητής γράφει «Ἄσλάμψωμεν ἀπὸ χαρᾶ διὰ τὴν ἑορτὴν, καὶ ἅς ἀγκαλιάσωμεν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον!...». Ο διαπρεπής, Θεολόγος, ποιητής και υμνωδός του δού αἰώνα μ.Χ., Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στον περίφημο «Κανόνα εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα» μας λέγει: «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας».

Ἡμέρα Ἀναστάσεως σήμερα, ας λάμψουμε ἀπὸ χαρὰ ὅλοι οἱ λαοί. Είναι Πάσχα, του Κυρίου Πάσχα. Γιατί ο Χριστός, ο Θεός, ἀπὸ τὸ θάνατο στη ζωὴ και ἀπὸ τὴ γῆ στον ουρανό διεβίβασε εμάς που ψάλλουμε γι' αὐτὸ ἐπινίκιο ὕμνο. Ο μελωδός συχνά αναφέρει τὴ λέξη Πάσχα στον Ἀναστάσιμο Κανόνα του.

Στὴν Ὠδὴ αὐτὴ τὸ Πάσχα θα μας ὀδηγήσει «ἐκ θανάτου πρὸς ζωὴν» και «ἐκ γῆς πρὸς Ουρανόν»: ἀπ' τα φθαρτά στα ἀφθαρτα και ἀπὸ τα ἐπίγεια στα ἐπουράνια. Και ὅλα αὐτά θα τα ἐπιτύχουμε με τὴν Ἀνάσταση του Κυρίου για τὸ λόγο αὐτὸ μας ζητάει να «λαμπρυνθῶμεν» ψάλλοντας ἐπινίκιο ὕμνο.

*Μαρία Πασπαλιάρη, Α2*