

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εορτάστηκε και φέτος, για δεύτερη χρονιά, η πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού με μεγάλη επιτυχία στο σχολείο μας. Το σύνθημα ήταν «**συμμετέχω και συνεργάζομαι**».

Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 από το πρωί μέχρι το μεσημέρι μαθητές και καθηγητές είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και να παίξουμε μπάσκετ, badminton, πινγκ πονγκ και χάντμπολ για ανθρώπους με ειδικές δεξιότητες.

Συγκεκριμένα ο κύριος Νικόλαος Τσίκος, ο γυμναστής του σχολείου μας και εμπνευστής και διοργανωτής των δραστηριοτήτων της ημέρας, είχε καθορίσει πέντε σταθμούς, έναν για κάθε άθλημα και έναν για προβολή ντοκυμαντέρ. Κάθε τμήμα του σχολείου περνούσε από όλους τους σταθμούς κυκλικά. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι μαθητές δοκίμασαν και δοκιμάστηκαν σε όλα τα αθλήματα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό όπου τα συναισθήματα φαίνονται ξεκάθαρα!

Μπάσκετ!

Ζντροοοοοοο!!!!!!

Πώς αλλιώς να ξεκινούσαμε...

Αγόρια, κορίτσια....

Στόχος είναι πάντα το καλάθι...Αλλά όχι μόνο...

Την πανελλήνια ημέρα του σχολικού αθλητισμού δεν υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι..

Μόνο συμμετέχοντες!



Badminton

Όχι και πολύ γνωστό άθλημα...

Καινούρια εμπειρία για τα παιδιά...

Το διασκέδασαν...

Παθιάστηκαν!



Πινγκ Πονγκ

Πολυαγαπημένο...

Δεξιότητες οι μαθητές μας...



Χάντμπολ

Με διαφορά ο πιο αγαπημένος σταθμός όλων!!!

Ενσυναίσθηση...

Εκτόνωση...

Χαρά....

Γέλιο...



Βόλεϊ

Ούτε εδώ έλειψε το πάθος...

Σερβίς, μπλοκ και καρφώματα...

Η διαιτησία απαιτητική και οι μαθητές

στάθηκαν αντάξιοι της δυσκολίας ...



Μαθητές παίκτες...μαθητές διαιτητές...μαθητές προπονητές...μαθητές γραμματεία...

Μάθαμε πολλά...συνεργαστήκαμε καλά...γελάσαμε πολύ...

Κύριε Τσίκο σπωσδήποτε το χάντμπολ και του χρόνου!!!!



Ευχαριστούμε πολύ!