

Η δουλειά των
ονείρων μου,
είναι μία πολύ
χρήσιμη και
αλληλέγγυα δουλειά
και είναι...

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ!!!



Η δουλειά αυτή μου κίνησε το ενδιαφέρον από όταν ήμουν πολύ μικρή και επισκεπτόμουν τον παιδίατρο. Μου άρεσε να βλέπω όλα τα παιδάκια που τον επισκέπτονταν και μετά τις συμβουλές του ήταν όλα τους χαμογελαστά!



Επίσης είναι μία δουλειά τεράστιας προσφοράς προς τον συνάνθρωπό σου και σου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί τα μικρά παιδάκια, έρχονται σε εσένα άρρωστα, και εσύ με όλα αυτά που έχεις διδαχτεί και μάθει, καταφέρνεις να τα κάνεις καλά και να τα κάνεις να χαμογελούν και πάλι!



Ακόμα, πάντα με συγκινούσαν οι δράσεις που έκαναν κάποιες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα», που συγκεντρώνονταν κάποιες ομάδες εθελοντών που είχαν κάποιες γνώσεις στην ιατρική και πήγαιναν στην Αφρική, σε φτωχές περιοχές, και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στους κατοίκους των περιοχών αυτών.



Επιπλέον με βοήθησε πολύ και το internet, γιατί ψάχνοντας διάφορες πληροφορίες για αυτήν την δουλειά, έμαθα πολλά περισσότερα από όσα ήδη γνώριζα, ανακάλυψα πόσο ενδιαφέρον είναι και με έκανε να θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ με την παιδιατρική όταν μεγαλώσω!



Τέλος επέλεξα όταν μεγαλώσω να γίνω παιδίατρος γιατί από μικρή μου άρεσε να προσφέρω, ό,τι μπορούσα και είχα, στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη και το χρειάζονταν πραγματικά!





ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

- <https://www.msf.gr>

ΤΕΛΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



ΓΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ