

Ασκήσεις για επανάληψη



Παιδιά, ελάτε να δούμε τι μάθαμε μέχρι τώρα!!!

- Γράφω τις λεξούλες με μικρά γράμματα , βάζω τόνο , όπου φωνάζω πιο δυνατά και διαβάζω :

ΕΝΑΣ : ΣΠΟΡΙΑ:

ΕΛΑΤΕ: ΑΣΤΑΚΟΣ:

ΕΣΕΝΑ: ΠΕΣ:

- Γράφω τις λεξούλες με κεφαλαία γράμματα και διαβάζω :

περιπολικό:

πεπόνι: κότα:

πατίνι: ναός:



Βάζω τόνο με κόκκινο και διαβάζω :

καπακι, μεσα, πινακας, ειναι, εχει, αλ
ατι,
κοπελα ,
πετανε, παραπονο, σακα, μαμα, ελα,
ολα, οχι, καπελα, πακετο, σπιτι, Νανα,



Τα πας πολύ καλά!
Συνέχισε έτσι!!

Ενώνω με μία γραμμή το κεφαλαίο με το μικρό , όπως στο παράδειγμα :

A	τ	E	Π	ο	ν	Ι	ρ	K	ς	Σ
ε	π	α	T	ι	O	N	Σ	κ	P	σ



Βάζω τις λεξούλες στη σειρά και φτιάχνω μια πρόταση :

Τίνα

Η

Νίκος

ο

και

παρέα

είναι



• **Γράφω μία λέξη από κάθε γράμμα :**

Α α : Π π :

Τ τ : Ε ε :

Σ σς : Κ κ :

Ο ο : Ν ν :

Ρ ρ : Ι ι :

(Προτεινόμενες λέξεις: αλάτι, ανανάς, τελάρο, τόνος, σάκος, σοκολάτες, ομελέτα, πιπέρι,

περίπατος, έλικας, έκανα, κόκορας, κόρακας, νερό, νοσοκόμα, ιστορία, ιππότης)

Διαβάζω τις παρακάτω προτάσεις :

Κατερίνα, πες μία ιστορία !

Αλέκο, έλα να πάμε περίπατο
στην παραλία.

Ο Ιάσοντας έχει ένα καλάμι.

Ο πατέρας της Νίκης είναι αεροπόρος.

Πετάμε τον αετό, όταν έχει αέρα.

Το πιρούνι είναι από μέταλλο.



Μπράβο, τα
κατάφερες!!!!

