

---

1ο Δημοτικό σχολείο Πανοράματος

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ

« Όταν οι πίνακες μιλούν »

Τα παιδιά του Β'2

Δασκάλα του Β'2 : Ουρανία Συμεωνίδου

---



Н. АУТРАК

---

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του Β'2 παρατήρησαν προσεκτικά το έργο του Νικηφόρου Λύτρα « Τα κάλαντα ». Διέκριναν τα πρόσωπα που απεικονίζονται τις εκφράσεις τους, τα συναισθήματα , τις ενδυμασίες, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας.

Τέλος, εκφράζουν γραπτά τις παρατηρήσεις τους.

---

εξυνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Μια παρέα παιδιών παίζουν όργανα. κρατάει  
ένος φωνογράφι και ο άλλος ένας κομπολόγι με  
χλυδά.

ΙΑΣΟΝΑΣ

ΣΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Μια παρέα παιδιών λένε τα κάλαντα. Περνάνε  
από σπίτι σε σπίτι και τους δίνουν χιλιά.  
Ο ένας από τα αγόρια παίζει τύμπανο.  
και οι άλλοι παίζουν φλογέρα.

Ορέστης

ΣΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Μια παρτίδα παιδιών πάνε να πούνε τα  
κάλαντα και τραγουδούν και χορεύουν και τους  
δίνουν γλυκά και χαίρονται. Πάνε σε πείρα ποδά  
σπίτια κι τραγουδούν και οι άνθρωποι χέρονται και  
τους αρέσει. Και παίζουν τύμπανα.

Κωνσταντίνος Τζανέτος

ΣΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν  
Δημήτρης

□ Στην εικόνα βλέπουμε τα παιδιά να λένε τα  
καλάτα. Πρέπει να είναι Παραμονή Χριστουγέννων.  
Τα παιδιά και οι μεγάλοι που ακούνε τα καλάτα  
δίνουν γλυκά και λένε ευχές για καλές γιορτές.

ΤΕΧΝΗ και ΛΟΓΟΣ  
Όταν οι πίνακες μιλούν

Κάποια παιδιά πάνε τα Χριστούγεννα να πουν  
τα κάλαντα. Μια κοπέλα που έχει ένα κούρι στην  
αγκαλιά της, τους ακούει με χαρά.

Χριστίνα



τέχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τα παιδία διδάξεν τα κάλλιπτα  
Ενθα εξάει ποσειδι μετὰ μουσική  
ορσύνου

ΧΡΗΣΤΑΣ

ΣΕΧΥΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μεγαλύν

Τρέχουν τα παιδιά να πουν τα κείμενα-  
Ένα παιδί κρατά ένα καλάθι το άλλο τρέπεται  
λένε τα καλάθια και έχουν ένα φαναράκι.

Αργυρώ

Σεχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μεγαλύν

Τα παιδιά δένε τα νιάχοντα  
Ένα παιδί χτυπά το τύμπανο  
άλλο παιδί κρατάει το καλάθι  
για τα γλυκά



Κωνσταντίνα

τέχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τα Παιδιά λένε Τα Κάλαντα,  
έξω απ' το σπίτι, η γυναίκα  
βγήκε στο Παράθυρο. Όλοι  
χαίρονται.

Ελίνη

ἔσχηνη καὶ λόγος  
ὅταν οἱ πίνακες μικροῦν

Τὰ πλεῖστα Πέχον γὰρ ἔδ Πούν τὰ κέ-  
λευστα, γὰρ ἔδ Πάρον γὰρ κέ. Τὰ πλεῖστα πεί-  
ζουσι ὄργον.

Νικόλαος

Τεχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

## Μαρία

Τα παιδιά λένε τα κάλιντα. Ένας αντ-  
ρας είναι πίσω από τον τοίχο. Η γυναίκα  
με το μωρό ακούν τα κάλιντα.

ἔσχημα καὶ λόγος  
ὅταν οἱ πίνακες μεγαλύν

ἀνεύστα κελιά τὰ χαρῶν μένα σ. τ. οὐς  
ὁφίλου.

ΡΕΒΕΚΚΑ

τέχνη και λόγος  
όπου οι πίνακες μιλούν

Τα παιδιά παίζουν μουσική  
λένε τα κάλαντα. Το ένα παιδί  
κρατάει καλάθι για να βάλουν  
τα γλυκά. Η μαμά με το μαρτί  
ακούν τα κάλαντα και χαίρονται.

ΑκΗΣ



ΣΕΧΝΗ και λόγος  
όπου οι πίνακες μιλούν

### Τα κάλαντα

Μια παρέα παιδιών που λένε κάλαντα για να πάρουν λεφτά είναι ντυμένα με παραδοσιακά ρούχα, ένα παιδί κρατάει ένα τύμπανο, το άλλο παιδί κρατάει ένα καλόθι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τα παιδιά πάνε με χαρά να πούνε τα κάθαρα. Τρίχων  
σε κάθε σπίτι. Ανοίγει μια γυναίκα την πόρτα και ξεκινάει τα  
κάθαρα. Ένα παιδί παίζει τύμπανα το άλλο τραγουδούν το  
άλλο κρατά ένα καρότι. Η γυναίκα, αγγίζει προσεκτικά τα τρίχωνα  
κάθαρα που τα δένε τα παιδιά, με το μωρό στην αγκαλιά.

Ιωάννα

εχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τρέχουν τα παιδιά να πουν τα κάλαντα.  
Το ένα παιδί κρατάει ένα πηλιανο, το άλλο  
ένα φαναράκι και το άλλο ένα καλάθι για να  
τα χερτίσουν με λεφτά. Πήγαν σε μια γυναίκα  
να πουν τα κάλαντα. Τραγουδούσαν χάρεναν και  
έπαιζαν όργανα. Υπάρχουν πολλές βουκαμβιλιές και στο  
πεζοδρόμιο ένα στοππρι με νερό. Υπάρχει και ένα  
άγαλμα και ένα άλλο παιδί που κοιτάει πίσω  
από τον μαντρότοιχο.

Αθήνα

τέχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τα παιδιά ψάχνουν τα κάδανα

Τα παιδιά πηγαίνουν να ψάξουν τα  
κάδανα. ντυμένα με παραδοσιακές φουστάνιδες,  
μολις χτυπάει το κουδούνι βγαίνει μια γυναίκα  
που κρατάει ένα παιδί στα χέρια της και  
αναίγει τα παιδιά να ψάξουν τα κάδανα.

Το ένα παιδί κρατάει ένα τύρπανο και το  
άλλο παιδί κρατάει ένα καλαθί. Και οι  
άλλοι κρατάει μια φλόγερρα και τα άλλα  
τρία παιδιά τραγουδάνε.

Θάδερα

τέχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Τα παιδιά λένε τα καλύτερα μετά μουσική  
τους έργα.

Διευύση

ΣΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μεγαλύν

Μια παρέα παιδιών λένε τα κάλαντα.  
Ένα παιδί χτυπά το τύμπανο  
Η μαμά με το μαυρό ακούει τα κάλαντα.

Ανδριάνα

σεχνη και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν

Αυτά τα παιδιά πάνε παρόλα να  
πουν τα κάλαντα, τ' όργανα, κτυπούν  
και αβούγει μια χοναίκα το παράθυρο και  
τα παιδιά την λένε τα κάλαντα και  
μετά τα παιδιά πάνε σε άλλο σπίτι να  
πουν τα κάλαντα

Τσιδώρα

ΤΕΧΝΗ και λόγος  
όταν οι πίνακες μιλούν Όνομα Αρρέας

Τα Παιδιά Λένε τα Κόλανα

Μια παρέα παιδιών λένε τα Κόλανα.

Τα Κόλανα τα λένε με τύμπανα και αϊλιά,  
ράχαι. Τα παιδιά πέρνανε από σπύρι σε σπύρι.  
Και κουβαλάνε βαριά καλάμια.



Αθήνα



Δημήτρης





Pól

X photos





Αρχισυν



# IASONAS



Ελένη





Μαρία



καθα  
καθα τα  
ΠΕΒΕΚ ΚΑΙ





ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ανδριάνα



twinn





KWVTOVTIVA

# Παραδοσιακά Κάλαντα Δωδεκαημέρου

