

# Η μεγάλη επανάσταση

Σκηνή Α'

Αφηγητής: Καλημέρα σας, και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε

την... **μεγάλη επανάσταση!**

Άλλα όχι την επανάσταση του 1821, την επανάσταση που έκαναν αυτοί που ήταν έξω από την πόλη σε αυτούς που ήταν μέσα σε αυτήν... Ξέρω, δεν ακούγετε και τόσο πολύ εύκολο στο να το καταλάβεις, άλλα ακούστε με, είμαι σίγουρος ότι εάν δείτε και ακούσετε όλη την ιστορία τότε θα καταλάβετε, οπότε ας αρχίσουμε!

Όλα άρχισαν σε έναν κόσμο στον οποίο όλοι ζούσαν ειρηνικά προσπαθώντας να επιβιώσουν, όμως κάποτε κάποιος ανακάλυψε την τεχνολογία. Μόλις έγινε αυτό, ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο, στις πόλεις μέσα στις οποίες ζούσαν αυτοί που ήθελαν να ακολουθήσουν τον νέο τρόπο ζωής και έξω από τις πόλεις εκεί όπου ζούσαν αυτοί που δεν ήθελαν.

Κάποτε ένας βασιλιάς ήθελε να σκοτώσει όλους αυτούς που ήταν έξω από τις πόλεις, γιατί δεν ήθελε να υπάρχει κανένας που να έχει διαφορετική γνώμη από τον ίδιο. Και έτσι φώναξε τον αστυνόμο του και του είπε τα λόγια που ακολουθούν.

Βασιλιάς: Σε φώναξα εδώ γιατί είσαι ο καλύτερος αστυνομικός που γνωρίζω... ναι καλά, απλά είναι ο γιος της θείας μου... τέλος πάντων επειδή είσαι ο καλύτερος αστυνομικός που γνωρίζω, θέλω να πάρεις τα εκρηκτικά ΜΟΥ και να καταστρέψεις όποιο σπίτι δεν είναι δικό ΜΟΥ έξω από τις πόλεις.

Αστυνομικός: Μάλιστα, Βασιλιά μου.

Βασιλιάς: Ωραία, πήγαινε.

Σκηνή Β'

Αστυνομικός: Αστυνομικοί μου, ο Βασιλιάς θέλει να καταστρέψουμε ό,τι σπίτι βρούμε έξω από τις πόλεις. ΠΑΜΕ!

Σκηνή Γ'

Αστυνομικός: Bob! Κοίτα εκεί στον ορίζοντα! Ένα σπίτι! Πάμε να το



πολύ εύκολη. Ελπίζω να είναι αλήθεια.

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ βγαίνει από τη σκηνή περπατώντας)

#### Σκηνή Δ'

(Ένας φρουρός μπαίνει απ' την πόρτα απ' την οποία βγήκε ΧΛΜ ΤΑΡ)

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ μπαίνει τρέχοντας απ' την άλλη πόρτα και λέει τα λόγια που ακολουθούν)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Ωραία έφτασα... Τώρα πώς μπαίνω μέσα.; Αααχ! απ' ό,τι φαίνεται θα πρέπει να ρωτήσω τον φρουρό... Εννοώ τι μπορεί να πάει στραβά;

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ περπατά σιγά σιγά προς τον φρουρό. Ξαφνικά, πατάει ένα χαρτί που γράφει κάτι)

ΧΛΜ ΤΑΡ:Ε; Τι είναι αυτό;

(Το σηκώνει και το διαβάζει)

Γράμμα:Εάν έχεις ξεχάσει το κλειδί της πόλης στην πόλη, τότε πέρνα από το τούνελ που σου έσκαψα.

ΧΛΜ ΤΑΡ: Ωραία! Στάθηκα τυχερός!

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ περνάει μέσα από το τούνελ, η σκηνή τελειώνει)

#### Σκηνή Ε'

(Μόλις ο ΧΛΜ ΤΑΡ βγήκε από το τούνελ, είπε τα λόγια που ακολουθούν)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Ωραία..! Τώρα νομίζω πως πρέπει να πάω στο κέντρο.

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ βγήκε από την πόρτα που κοίταζε και έκανε τον κύκλο των παρασκηνίων και μπήκε από την άλλη πόρτα. Ένας τύπος με κουκούλα μπαίνει από την πόρτα από την οποία βγήκε ο ΧΛΜ ΤΑΡ)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Ωραία..! Έφτασα στο κέντρο τώρα, πώς παίρνω λεφτά;

Κουκούλης: Εί, ψιτ, φίλε ψάχνεις για λεφτά;

ΧΛΜ ΤΑΡ: Ναι, πώς μπορώ να βρω;

Κουκούλης: Χρειάζεσαι δουλειά.

XLM TAP: Πώς να βρω δουλειά;

Κουκούλης: Χρειάζεσαι κινητό.

XLM TAP: Πώς βρίσκω κινητό;

Κουκούλης: Λεφτά.

XLM TAP: Πώς παίρνω λεφτά;

Κουκούλης: Δουλειά.

XLM TAP: Πώς παίρνω Δουλειά;

Κουκούλης: Κινητό.

XLM TAP: Πώς παίρνω Κινητό;

Κουκούλης: Λεφτά.

XLM TAP: Πώς παίρνω λεφτά;

Κουκούλης: Δουλειά.

XLM TAP: Πώς παίρνω Δουλειά;

Κουκούλης: Κινητό.

XLM TAP: Πώς παίρνω Κινητό;

Κουκούλης: Λεφτά.

XLM TAP: Πώς παίρνω λεφτά;

Κουκούλης: Δουλειά.

XLM TAP: Πώς παίρνω Δουλειά;

Κουκούλης: Κινητό.

XLM TAP: Πώς παίρνω Κινητό;

Κουκούλης: ΑΑΑΑΑΑ!!!! Εντάξει, αλλά ξέρεις ότι αν έχεις γεννηθεί μέσα στην πόλη, σου δίνουν μια κάρτα με την οποία μπορείς να αγοράσεις κινητό δωρεάν;

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ κοιμάται ροχαλίζοντας όσο ο Κουκούλης μιλάει για την κάρτα. Ο Κουκούλης τον ξυπνάει και συνεχίζει να μιλάει)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Τι;! μπορώ να πάρω κινητό δωρεάν!; ΤΕΛΕΙΑ!!!!

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ τρέχει και φεύγει από την σκηνή μέσα από μία πόρτα)

Σκηνή ΣΤ'

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ μπαίνει από την άλλη πόρτα. Ο Κουκούλης2 μπαίνει από την πόρτα από την οποία μπήκε ο ΧΛΜ ΤΑΡ. Ο ΧΛΜ ΤΑΡ περνάει μέσα από μια νοητή πόρτα μπροστά στον Κουκούλη2 και του λέει τα λόγια που ακολουθούν)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Γεια σας! Θα ήθελα ένα κινητό.

Κουκούλης2: Οκ, διάλεξε.

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ ψάχνει για ένα κινητό με κουμπιά, και μόλις το βρίσκει λέει τα παρακάτω λόγια)

ΧΛΜ ΤΑΡ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΝΑ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ! Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς δουλεύουν αυτά που δεν έχουν, τι φάση, λες ΓΟΥΙΓΑΡΔΙΟΥΜ ΛΕΒΙΟΟΥΣΑ και δουλεύει; Δεν μπορώ να καταλάβω! Τελος πάντων.

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ πηγαίνει στον Κουκούλη2, του δείχνει το κινητό και του λέει τα λόγια που ακολουθούν)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Αυτό είναι το κινητό που θέλω.

Κουκούλης2: Οκ, κάρτα παρακαλώ.

ΧΛΜ ΤΑΡ: Τι είναι η κάρτα;

Κουκούλης2: Η κάρτα είναι ένα μικρό κομμάτι χαρτί το οποίο έχει πάνω του τη φάτσα σου, το δάχτυλό σου και το πρώτο σου κόπρανο!

ΧΛΜ ΤΑΡ: Οκ, δεν έχω!

Κουκούλης2: Συγνώμη, πότε ήρθες στην πόλη;

ΧΛΜ ΤΑΡ: Σήμερα!

Κουκούλης2: Μου δίνεις ένα λεπτό,  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!

(Ο Κουκούλης2 βγαίνει τρέχοντας από την σκηνή και μπαίνει ο Αστυνόμος και ο Bob. Ο Αστυνόμος και ο Bob πιάνουν τον ΧΛΜ ΤΑΡ και τον φωνάζουν δυνατά τα επιφωνήματα που ακολουθούν)

Αστυνόμος: ΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ ΕΔΩ!!!!!!

ΧΛΜ ΤΑΡ: ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ ΕΙΕΙΕΙΕΙ ΕΕΕΕΕΕΕ  
ΑΑΑΑΑΑ... ΑΑΑΑΑΑΑΑ!

( ΟΑστυνόμος κοιτάζει τον ΧΛΜ ΤΑΡ στα μάτια και τότε θυμάται)

Αστυνόμος: Bob, αυτόν εδώ δεν χρειάζεται να τον πάμε φυλακή.

ΧΛΜ ΤΑΡ: ΝΑΙΑΙΑΙ!

Αστυνόμος: Θα τον εκτελέσουμε!

ΧΛΜ ΤΑΡ: Τι σημαίνει αυτό;

Αστυνόμος: Είσαι μελοθάνατος!

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ τρέχει προσπαθώντας να ξεφύγει αλλά στο τέλος, ο Αστυνόμος και ο Bob, τον έπιασαν και τον τράβηξαν έξω από τη σκηνή μέσα από μία πόρτα)

### Σκηνή Ζ'

(Ο ΧΛΜ ΤΑΡ φέρνει το παγκάκι χωρίς πλάτη στη μέση της σκηνής και βάζει μπροστά του μία χάρτινη κούτα. Ένα μέτρο πίσω τους βάζουνε το τρίθρονο. Ο ΧΛΜ ΤΑΡ ακουμπάει πάνω στο παγκάκι σαν να τον έχουν βάλει σε λαιμητόμο. Ο Βασιλιάς κάθεται στην μεσαία θέση του τρίθρονου, ο Στρατηγός στην δεξιά και ο Αστυνόμος στην αριστερή με τον Bob από δίπλα του όρθιος)

Αστυνόμος: Βασιλιά μου, παρακαλούμε, πείτε στο μελοθάνατό μας τα τελευταία λόγια σας προς αυτόν.

Βασιλιάς: Εντάξει.

(Ο Βασιλιάς σηκώνεται από το τρίθρονο, πηγαίνει δίπλα από το αυτί του ΧΛΜ ΤΑΡ και του λέει τα παρακάτω)

Βασιλιάς: Μπλα Μπλα Μπλα Μπλα Μπλα Μπλα. Τώρα πες την

τελευταία σου επιθυμία.

(Ο Βασιλιάς ξανακάθεται στο τρίθρονο και ο ΧΛΜ ΤΑΡ λέει την τελευταία του επιθυμία)

ΧΛΜ ΤΑΡ: Η τελευταία μου επιθυμία είναι να μου δώσετε την ομπρέλα μου.

Αστυνόμος: Πηγαίνω να τη φέρω.

(Ο Αστυνόμος δίνει την ομπρέλα στον ΧΛΜ ΤΑΡ και κόβει το σκοινί. Μόλις το σκοινί κόβεται τότε ο ΧΛΜ ΤΑΡ ανοίγει την ομπρέλα και αρχίζει να πετάει, κάνει δύο γύρους γύρω από τη σκηνή και μετά βγαίνει απο μία πόρτα που οδηγεί στα παρασκήνια. Ο Βασιλιάς γονατίζει μπροστά από το κουτί, το σηκώνει, κοιτάζει μέσα του και λέει τα παρακάτω λόγια)

Βασιλιάς: Ρε, πού είναι το κεφάλι; Πω, και ήθελα να παίξω μπόουλινγκ με αυτό! Μήπως του έδωσες τη μαγική ομπρέλα, που εάν πέσει πάνω της σταγόνα βροχής, τότε αυτός που την κρατάει μπορεί να πετάξει?

(Λέει και κουνάει τα χέρια του σαν να είναι φτερά πουλιού)

Αστυνόμος: Εεεε... Ναι.

Βασιλιάς: Τρέχα.

(Ο Αστυνόμος φεύγει τρέχοντας από την σκηνή και ο Βασιλιάς τον κυνηγάει. Και ο καημένος Bob ακολουθεί)

Σκηνή Η'

(Ο Αφηγητής μπαίνει στην σκηνή, πηγαίνει στη μέση της και λέει τα ακόλουθα)

Αφηγητής: Μόλις ο ΧΛΜ ΤΑΡ βγήκε από την πόλη, μάζεψε όλους όσοι ήταν έξω απ' αυτή και έκανε την **μεγάλη επανάσταση** εναντίον της.

(Ο Αφηγητής βγαίνει από την σκηνή και μπαίνει ο Βασιλιάς, ο οποίος πηγαίνει κοντά στη μέση της σκηνής κρατώντας το σπαθί του. Ο Αστυνόμος με τον Bob, πηγαίνουν στην αριστερή άκρη της σκηνής σημαδεύοντας στην άλλη άκρη με τα όπλα τους. Ο στρατηγός, κάνει ό,τι κάνουν ο Αστυνόμος και ο Bob και τελευταίος βγαίνει ο ΧΛΜ ΤΑΡ, πηγαίνοντας μπροστά από τον Βασιλιά, κρατώντας και αυτός ένα

σπαθί. Ο πόλεμος αρχίζει. Όλοι εκτός από τον ΧΛΜ ΤΑΡ και τον Βασιλιά αρχίζουν να πυροβολούν. Ο Βασιλιάς και ο ΧΛΜ ΤΑΡ αρχίζουν να μονομαχούνε, ώσπου ο Αστυνόμος πυροβολεί το σπαθί του ΧΛΜ ΤΑΡ και του το ρίχνει κάτω. Τότε ο Βασιλιάς μαχαιρώνει τον ΧΛΜ ΤΑΡ στο πόδι και τον ρίχνει κάτω. Μετά, όσο ο ΧΛΜ ΤΑΡ είναι κάτω, ο Βασιλιάς πηγαίνει δίπλα από το κεφάλι του και λέει τα παρακάτω)

Βασιλιάς: Τη πρώτη φορά μου ξεφύγεις, αλλά αυτή δε θα μου ξεφύγεις!

(Μόλις τελειώνει την πρότασή του, ο Βασιλιάς, σηκώνει το σπαθί του και κόβει το κεφάλι του ΧΛΜ ΤΑΡ. Μετά απο αυτό το συμβάν, όλοι μένουν ακίνητοι, σαν να σταμάτησε ο χρόνος. Τότε μπαίνει στη σκηνή ο Αφηγητής και λέει τα παρακάτω)

Αφηγητής: Και κάπως έτσι, λοιπόν, ο πόλεμος τέλειωσε με νικήτρια την "πόλη"... Όμως οι φήμες για το ότι ο Βασιλιάς σκότωσε όλους όσοι βρίσκονταν έξω από τις πόλεις, έκαναν όλες τις υπόλοιπες πόλεις να τον μισήσουν. Και γι' αυτό κύρηξαν πόλεμο εναντίον του. Αυτή τη φορά ο Βασιλιάς ηττήθηκε!!

# ΤΕΛΟΣ

Χρήστος: Εεε, δεν τελειώσαμε! Επειδή η Νίκη με έπρηξε για να το γράψω αυτό: Αυτό το έργο γράφθηκε από εμένα και σκηνοθετήθηκε από όλους μας. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ!!!!

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Σταύρος = Βασιλιάς, Κουκούλης

Γιώργος = Αστυνομικός, Κουκούλης2

Νίκη = Bob

Μάξιμος = Στρατηγός, φρουρός

Χρήστος = ΧΛΜ ΤΑΡ, Αφηγητής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:

Σταύρος

Γιώργος

Νίκη

Μάξιμος

Χρήστος



ΣΕΝΑΡΙΟ:  
Χρήστος

YouTube= XLM TAP\_gr