

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ

ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Για την ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2016

και τη Δράση Saferinternet.gr



Τα δύο ποιήματα που επιλέχθηκαν και στάλθηκαν στη δράση Saferinternet.gr είναι τα εξής:

Στο διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο αν δω
μήνυμα απειλητικό
πολύ ενοχλητικό
θα το αγνοήσω στο λεπτό.

Η επικοινωνία θα λυθεί
το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί.
Στους γονείς μου θα το πω
και θα δράσουν στο λεπτό.

Δουζδαμπάνη Κύρα, Πήττα Νικολίνα, Κιουρτσίδου Ελευθερία Δ1

Κρυφή Ελπίδα

Στον υπολογιστή κοντά
κάποτε ένιωθα καλά,
τώρα όμως πια
φοβάμαι να πατήσω τα κουμπιά

Αχ, να ήταν σαν παλιά
για ακόμα μια φορά,
χωρίς πια εκβιασμούς
κοροϊδίες και χαζούς

Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ΣΤ2

Ακολουθούν τα υπόλοιπα ποιήματα των μαθητών του σχολείου μας:

Εκβιασμός και φόβος

Στο ιντερνετ όταν είμαι εγώ
απαίσια περνώ
μα τι να κάνω, δεν μπορώ
σε κανέναν να το πω.

Μα όταν όλοι με απωθούν
και άσχημα μου μιλούν,
να μείνω σιωπηλό,
ή σε κάποιον να το πω;

Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ΣΤ2

Παγίδες πονηρές

Στο διαδίκτυο πολλά μαρτυράνε
Και οι κακοί τα μελετάνε
Αφήνουν ίχνη πονηρά
Και παγίδες για παιδιά.

Εάν πέσεις σε μια από αυτές
Έχεις να κάνεις με ληστές
Οπότε πρέπει να κρυφτείς
Για να μείνεις ασφαλής.

Χουμπάεβ Αλεξάνδρα, ΣΤ2

Οι άγνωστοι φίλοι

Στο διαδίκτυο είναι ωραία
Έχω και καλή παρέα
Μέσα από τον υπολογιστή
άγνωστοι και γνωστοί

Αυτοί όμως οι άγνωστοι
Είναι καλοί ή κακοί;
Καλύτερα να μην τους μιλώ
Για να προστατευτώ.

Μίλκου Άννα, ΣΤ2

Προσοχή στο διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο όταν μπω
κάτι βλέπω στο λεπτό
είναι κάτι πονηρό
ίσως και τρομακτικό!

Κωστάρα Μελίνα, Νατσούκη Ελένη, ΣΤ2

Το Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο σε ρουφάει
Μα δε ξέρεις που θα πάει
Το διαδίκτυο θα σε βοηθήσει
Μα δε ξέρεις τι θα λύσει

Στο διαδίκτυο μπαινοβγαίνεις
Μα δε ξέρεις που πηγαίνεις
Μη διστάζεις να το πεις
Σε φίλους και γονείς

Σχοινιά Γαλήνη, Λεονταρίδου Δήμητρα, ΣΤ3

Τα αρνητικά του Διαδικτύου

Οι ιστοσελίδες είναι πολλές
και τα μηνύματα όσα θες
μα πριν γράψεις
θυμήσου να κοιτάξεις

Τα παιχνίδια είναι μαγικά
αν δεν παίζονται υπερβολικά
γι' αυτό πρόσεχε αρκετά
για να μην πάθεις τίποτα

Να αλλάζεις κωδικό
για να μην σε βρουν στο κρυφό
κοίτα δεξιά και αριστερά
για να μην σε πιάσουν στα κρυφά

Οι άγνωστες πληροφορίες
φέρνουν άμεσα κακοτυχίες
κινήσου θετικά
για να μην πιαστείς στα ξαφνικά
Αλεξανδρή Αθανασία, ΣΤ2

Ο εθισμός

Στο διαδίκτυο τα παιδιά
Εθίζονται τρελά
Και όλα τα καλά παιδιά
Αλλάζουν συμπεριφορά

Κάθονται ώρες μπροστά
Χωρίς να βγάλουν τσιμουδιά
Ακούνε μουσική
Ασλανίδου και Βανδή

Μίλκου Άννα, Χουμπάεβ Αλεξάνδρα, ΣΤ2

Θα ήθελα...

Στον κόσμο αυτό
Που ζούμε εμείς
Ας υπήρχε ελευθερία
Και λίγη ησυχία

Στο ίντερνετ να έμπαινα εγώ
Με ησυχία
Χωρίς παιδόφιλους πολλούς
Και ρατσιστές τρελούς.

Δέσποινα Γιαννακοπούλου, ΣΤ2

Ασφαλές ίντερνετ

Όταν στο ίντερνετ μπεις
πολλά έχει για να δεις,
οι κίνδυνοι είναι πολλοί
φοβεροί και τρομεροί

Πρέπει να ξεχωρίζεις τα ψέματα
από τη μοναδική αλήθεια
έτσι μόνο όταν γκουγκλάρεις
θα βγαίνεις πάντα νικητής.

Κουμπάνιας Νικόλαος, Δ2

Το ποντίκι

Έχω ένα ποντίκι
μεγάλο και πλατύ
που τρέχει με μανία
μες στα παιχνίδια για να μπει.

Το τραβάω πίσω
με φόβο και λαχτάρα
για να αποφύγω τους ιούς.

Μπαξεβανίδου Στέλλα, Μπαξεβανίδου Μαρία, Μπιτζιλή Ειρήνη, Δ2

Το Διαδίκτυο

Μεσ' σ το Internet γυρίζω
Μα με ποιον δε γνωρίζω
Μήπως θέλει το κακό μου;
Μήπως θέλει το καλό μου;

Με ρωτάει τα βασικά
Και του λέω πάρα πολλά
Μάλλον αυτό δεν είναι καλό
Και σε μπελάδες θα μπω!

Πλαστήρα Χρυσάνθη, Ζουγγουρλή Γεωργία, Κανάκη Σοφία, Ε1

Προσοχή στο Διαδίκτυο

Στο διαδίκτυο μπαίνω χωρίς φόβο
τη συζήτηση με αγνώστους κόβω
διότι με πολύ προσοχή
τίποτα δε θα συμβεί

Παπαθανασίου Βασιλική, Μπιτζιλή Παναγιώτα, ΣΤ3

Η εικόνα που πληγώνει

Κάποια μέρα στην οθόνη
είδα μια εικόνα που πληγώνει
μια κοπέλα από την τάξη
να 'ναι σε μια στάση θλιβερή

Είχε λέξεις που την πρόσβαλαν πολύ.
Την επόμενη ημέρα στη δασκάλα,
τρέχει να το πει
και εκείνη τη βοήθησε πολύ.

Δείνα Άννα, Μαυρομάτη Ελένη, Δ1

Κάνε την αρχή

Μη διστάσεις να το πεις
Σε δασκάλους και γονείς
Δεν πρέπει να αντισταθείς
Είσαι το μέλος μιας καινούριας αρχής

Κάνε την αρχή
Πρέπει να το πεις
Μην αντισταθείς
Για μια ακόμα στιγμή

Ζήλλη Σταυρούλα, Ναλμπάντη Σοφία, ΣΤ3

Το Διαδίκτυο

Το ιντερνετ είναι κακό
για κάποιους λόγους και καλό
για πληροφορίες και ιδέες
φίλους και παρέες

Η βία δεν είναι λύση
αν θέλεις να λύσεις την παρεξήγηση
στον υπολογιστή να μιλήσεις
και τη βία να σταματήσεις

Ζήλλη Σταυρούλα, Ναλμπάντη Σοφία, ΣΤ3

Το Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο σε τραβάει
Μα δε ξέρεις που σε πάει
Το διαδίκτυο θα σε βοηθήσει
Μα δε ξέρεις τι θα λύσει

Στο διαδίκτυο μπαίνεις
Και δε ξέρεις που πηγαίνεις
Μη διστάζεις να το πεις
Σε φίλους και γονείς
Την πράξη που θα δεις...

Σχοινιά Γαλήνη, Λεονταρίδου Δήμητρα ΣΤ3

Όχι βία στο διαδίκτυο

Όχι βία στο διαδίκτυο!
Όχι τώρα λέω κι εγώ!
Τώρα πλέον και εγώ μπορώ!
Σταματώ τη βία στο διαδίκτυο!

Λέω ναι στην ηλεκτρονική φιλία
Άνοιξε και εσύ την αγκαλιά!
Δώσε ελπίδα σε νέα φιλία
Όχι βία ναι στη φιλία
Κυριακάκη Φωτεινή, ΣΤ3

Επικίνδυνο Διαδίκτυο

Βιαστές πολλοί και ψεύτες
Είναι μέσα στο διαδίκτυο
Κρύβουνε πράγματα πολλά
Επικίνδυνα τρελά.

Πρόσεχε προσεκτικά
Άσχημα νέα έχει
Το διαδίκτυο στο λεπτό
Θα σε κάνει πονηρό!

Πράγκαλη Μαριλένα, ΣΤ3