

Μια φορά κι έναν καιρό στον Βόρειο Πόλο συνέβησαν τα εξής αστεία. Οι καλικάντζαροι έκλεψαν τον Αϊ-Βασίλη και τα ξωτικά βρέθηκαν σε μεγάλο πανικό. Το σχεδίαζαν αυτό από τα περσινά Χριστούγεννα. Οι καλικάντζαροι ήθελαν να πάρουν τη θέση του. Τον είχαν βάλει σε μια φυλακή από γλειφιτζούρια και γλυκά. Ο Αι Βασίλης, λιχούδης όπως ήταν, για να βγει σκέφτηκε να φάει τα κάγκελα, όμως όσο και να έτρωγε δεν μπορούσε να χωρέσει. Έτσι όπως πήγαινε να βγει τα γλειφιτζουρένια κάγκελα άρχισαν να κλείνουν. Ο Αϊ-Βασίλης παραλίγο να βγει αλλά σφήνωσε για τα καλά. Τότε φώναζε δυνατά «Βοήθεια», ώσπου τον άκουσαν κάποια ξωτικά, νευρίασαν με τους καλικάντζαρους και ετοιμάστηκαν για μάχη.



Ο αρχικαλικάντζαρος Ταρατατζούμ έδωσε το πυρ και τα δυο τανκς των καλικάντζαρων όρμησαν στο εργαστήριο του Αϊ-Βασίλη και χάλασαν την μια πλευρά του. Τα ξωτικά θύμωσαν και πήγαν να γκρεμίσουν και αυτά τη μισή πλευρά από το χωριό των καλικαντζάρων. Στο μεταξύ οι καλικάντζαροι Πατατοκέφαλος, Ξινομούρης και Στραβοπόδαρος πείραζαν τον Αϊ-Βασίλη και τα ξωτικά, που προσπαθούσαν να τον βγάλουν.



Μετά από πολύ προσπάθεια ο Αϊ-Βασίλης ξεσφήνωσε και με τα μαγικά του τους έβαλε όλους σε παύση. Πήγε στο καταφύγιό του και προσπάθησε να σώσει τα Χριστούγεννα. Ο Αϊ-Βασίλης είπε στην κυρία Αϊ-Βασίλη να φτιάξει ένα μαγικό φίλτρο για να δώσει στα ξωτικά και τους καλικάντζαρους για να μην μαλώνουν, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα, δεν υπήρχαν πολλά υλικά. Έτσι, αυτή πήγε τρέχοντας στο δάσος για να βρει ένα σπάνιο λουλούδι. Αργότερα, επέστρεψε στο εργαστήριο για να φτιάξει το φίλτρο και να το δώσει στους καλικάντζαρους και τα ξωτικά για να ησυχάσουν. Εν τω μεταξύ νύχτωσε και είχε πια κουραστεί, άφησε το φίλτρο πάνω σε ένα τραπέζι και πήγε για ύπνο.



Όμως ο Αϊ-Βασίλης δίψασε και αφού είχε σκοτάδι δεν έβλεπε και ήπια το φίλτρο. Τότε άρχισε να φωνάζει και η κυρία Αϊ-Βασίλη του έδωσε ένα άλλο φίλτρο για να τον ηρεμήσει. Όμως, η καημένη μπέρδεψε τα μπουκαλάκια και αυτό το φίλτρο ήταν για να τον κάνει πάλι παιδί. Με τον Αϊ-Βασίλη παιδάκι πια, η γυναίκα του έπρεπε γρήγορα να βρει μια λύση στον πόλεμο. Έκανε ένα σπρέι ειρήνης και το ψέκασε παντού και έτσι όλοι σταμάτησαν να μαλώνουν.



Άρχισαν να φτιάχνουν τα χωριά τους, αλλά ο Αϊ-Βασίλης παρέμενε μικρός, τώρα ποιος θα σώσει τα Χριστούγεννα... Ο μικρός Άγιος Βασίλης προσπάθησε να βάλει τα δώρα στο έλκηθρο αλλά μάταια, δεν έγινε τίποτα. Η Αγιο-Βασίλαινα, όταν κατάλαβε τι ήθελε να κάνει, πήρε τον Ρούντολφ για να πάνε στο δάσος και να βρουν ένα βότανο που το χρειαζόταν για ένα φίλτρο που θα τον κάνει πάλι κανονικό.



Μετά από πολλές ώρες ο Αϊ-Βασίλης ήπια το φίλτρο, επανήλθε στο χοντρό του μέγεθος και ξεκίνησε το ταξίδι του. Όταν γύρισε από αυτό το μεγάλο ταξίδι τον περίμενε μια έκπληξη. Καλικάντζαροι και ξωτικά ήταν μαζί φίλοι πια, στο χωριό του Αϊ-Βασίλη και άρχισαν το πάρτι, έβαλαν μουσική και άρχισαν να χορεύουν.

