

# ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

## 1. Αγιασμός για το σχολικό έτος 2015-2016

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε στον αύλειο χώρο του Σχολείου μας ο καθιερωμένος αγιασμός με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Πλατυκάμπου παρουσία όλων των εκπαιδευτικών των σχολείων. Στην τελετή, στην οποία χοροστάτησε ο εφημέριος του Πλατυκάμπου π. Βησσαρίωνας, παραβρέθηκαν πολλοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Το Δήμο Κιλελέρ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πλατυκάμπου κ. Καρατσίβος Δημήτρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου κ.κ. Φιλιππούλης Κων/νος και Θεοδωρούλης Κλεάνθης. Παρόντα ήταν φυσικά, όπως κάθε χρόνο, και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Μετά την τελετή χαιρετισμό απεύθυναν ο εφημέριος του χωριού μας π. Βησσαρίωνας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Καρατσίβος και η Ταμίας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου κ. Θέου Φεβρωνία, ενώ ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Μπαμπαλιούτας Δημήτρης καλωσόρισε όλους τους μαθητές στο σχολείο και ειδικά τα παιδιά της Α΄ τάξης. Καλή σχολική χρονιά σε όλους!!!



\*\*\*\*\*

## 2. 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο μας η 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού που θεσμοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας από την περσινή χρονιά(η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους), με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός - Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». Τα παιδιά του σχολείου μας αρχικά ενημερώθηκαν για τους Ολυμπιακούς αγώνες, τα Ολυμπιακά αγωνίσματα αλλά και τους Παραολυμπιακούς αγώνες και τον τρόπο που γίνονται τα αγωνίσματα σ' αυτούς με προβολή σχετικών βίντεο. Στη συνέχεια, τα παιδιά ζωγράρισαν, έφτιαξαν κολάζ και έπλεξαν στεφάνια από κλωνάρια ελιάς που θα στεφάνωναν τους νικητές, όπως στην αρχαία Ελλάδα. Στο τρίτο μέρος σειρά είχαν τα αγωνίσματα. Τα παιδιά όλων των τάξεων με την καθοδήγηση του Γυμναστή του σχολείου μας κ.Βάιου Βούκατα και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών σε ρόλο διαιτητών, συμμετείχαν πρώτα σε ομαδικά αγωνίσματα(ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλει) και έπειτα σε ατομικά(αγώνες δρόμου). Για να τονιστούν ιδιαίτερα οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες των μη αρτιμελών αθλητών των Παραολυμπιακών αγώνων, έγιναν ακόμα αγώνες δρόμου με το ένα πόδι, με τα χέρια πίσω, με κλειστά τα μάτια και τη βοήθεια συνοδού και βολές από καρεκλάκι στο μπάσκετ. Τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε όλες τις δραστηριότητες τηρώντας και αναδεικνύοντας τις βασικές αξίες του Ολυμπισμού: την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις και το «ευ αγωνίζεσθαι». Στο τέλος, οι νικητές στα ατομικά και οι εκπρόσωποι των τάξεων για τα ομαδικά αγωνίσματα στεφανώθηκαν με τον «κότινο» αποσπώντας το ζεστό χειροκρότημα όλων των συμμαθητών τους. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά.







\*\*\*\*\*

### **3. Εκδήλωση τιμής για το Ολοκαύτωμα του Πλατυκάμπου**

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 το Σχολείο μας συμμετείχε με τη Σημαιοφόρο και τους παραστάτες στην εκδήλωση τιμής προς τους 54 εκτελεσθέντες συντοπίτες μας (αλλά και γειτονικών χωριών) από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 13 Οκτωβρίου 1943 στον Πλατύκαμπο. Ευτυχώς ο καιρός βελτιώθηκε μετά την πρωινή μπόρα κι έτσι πραγματοποιήθηκε κανονικά η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφανιών στο χώρο του μνημείου Εθνικής Αντίστασης, κοντά στο Σχολείο μας. Ο Διευθυντής του Λυκείου κ. Παναγιώτου Κώστας ανάγνωση τα ονόματα των εκτελεσθέντων, ενώ ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου κ. Χατζούλης Χρήστος μας θύμισε με λίγα λόγια τα τραγικά γεγονότα του 1943. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν το Τοπικό Συμβούλιο Πλατυκάμπου, εκπρόσωποι του Δήμου, της Περιφέρειας, των

στρατιωτικών και αστυνομικών αρχών, κοινωνικών φορέων, Συλλόγων Γονέων, συγγενείς των θυμάτων και φυσικά τα σχολεία του Πλατυκάμπου.



\*\*\*\*\*

#### 4. Γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 έγινε στο σχολείο μας η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Αρχικά, ο Διευθυντής του Σχολείου μας κ. Μπαμπαλιούτας Δημήτρης ανέγνωσε το πρακτικό για τους Σημαιοφόρους και τους παραστάτες για το σχολικό έτος 2015-2016 από τα δύο τμήματα της Στ' τάξης. Στη συνέχεια ακολούθησε η γιορτή την οποία ετοίμασαν τα παιδιά της Γ' Τάξης με το δάσκαλό τους κ. Σιώκα Θεόδωρο και τη βοήθεια της δασκάλας του Τμήματος Ένταξης κ. Βίκυς Φακή. Τα παιδιά με αφηγήσεις, μικρά θεατρικά και τραγούδια μας θύμισαν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας του 1940, τις ηρωικές μάχες των Ελλήνων στα βουνά της Αλβανίας, τη δυστυχία του πολέμου αλλά και το θαυμασμό όλου του κόσμου για την αντίσταση των Ελλήνων. Μπράβο στα παιδιά για την πολύ ωραία γιορτή που ετοίμασαν και μας παρουσίασαν!







\*\*\*\*\*

## 5. Εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου 1940

Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, συμμετείχε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφανιών από το Δήμο, τα Σχολεία και διάφορους φορείς και Συλλόγους στο χώρο του μνημείου, ακολούθησε η μαθητική παρέλαση όλων των σχολείων του Πλατυκάμπου. Τα παιδιά απέσπασαν για άλλη μια φορά το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων!



\*\*\*\*\*

## 6. Επίσκεψη στην 110 Π.Μ. και παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 το σχολείο μας επισκέφτηκε την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα στα πλαίσια του τετραήμερου εορτασμού της Πολεμικής μας Αεροπορίας που γιορτάζει τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλ. Στην επίσκεψη συμμετείχαν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου μας. Αρχικά ξεναγηθήκαμε στο χώρο, όπου λειτουργούσε στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ειδικευμένο προσωπικό παρείχε πληροφορίες για τα εκθέματα. Στη στατική έκθεση υπήρχαν μαχητικά αεροσκάφη RF-4E (PHANTOM), F-16 Block 52+, Mirage 2000 αλλά και οπικά συστήματα της Π.Α. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ανέβουν και σε κάποια αεροσκάφη και να τα δούν από κοντά. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Θέατρο Τεχνών, όπου παρακολουθήσαμε την παράσταση «Το τρελό... τρελό Ταξίδι του Αϊνστάιν». Ένα εξαιρετικά «εκπαιδευτικό» θεατρικό έργο, με πολύ χιούμορ στο οποίο ο Αϊνστάιν με τη συντροφιά δύο νέων κοριτσιών ταξιδεύει στο παρελθόν και συναντάει μεγάλους ιστορικούς εφευρέτες (Νεύτωνα, Γαλιλαίο, Θαλή το Μιλήσιο) και ζει από κοντά τις τόσο σπουδαίες για την ανθρωπότητα ανακαλύψεις και εφευρέσεις τους. Μία παράσταση που άρεσε πολύ στα παιδιά και στο τέλος χειροκρότησαν θερμά τους ηθοποιούς.







\*\*\*\*\*

## 7. Σεμινάριο στο Σχολείο μας από το Σχολικό Σύμβουλο

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας από το Σχολικό Σύμβουλο κ. Καραδήμο Δημήτρη σεμινάριο για τους δασκάλους της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου και του Δημοτικού Σχολείου Μελισσοχωρίου, με θέμα: «Παράγραφος: τρόποι ανάπτυξης και γλωσσικά χαρακτηριστικά».



\*\*\*\*\*

## 8. Γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 το σχολείο μας τίμησε την 42η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973. Τη γιορτή ετοίμασαν και

παρουσίασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης με το δάσκαλό τους κ. Ιωάννου Κωνσταντίνο. Τα παιδιά είπαν ποιήματα, αφηγήθηκαν γεγονότα, τραγούδησαν με τη συνοδεία κιθάρας από το δάσκαλό τους και μας θύμισαν τα γεγονότα εκείνων των τριών ημερών του Νοέμβρη του 1973, που ήταν η απαρχή για την απομάκρυνση της δικτατορίας και την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη χώρα μας λίγους μήνες αργότερα. Μπράβο στα παιδιά για την ωραία γιορτή που ετοίμασαν και μας παρουσίασαν!



\*\*\*\*\*

## 9. Φυτέψαμε και φέτος

Για άλλη μια χρονιά δημιουργείται σχολικός κήπος. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης με το δάσκαλό τους κ. Ιωάννου Κώστα φύτεψαν ήδη τα πρώτα λαχανικά για φέτος (μαρούλια, ρόκα, κρεμμυδάκια και αρακά) και περιμένουν να τα δουν να φυτρώνουν και να μεγαλώνουν. Μπράβο στα παιδιά και στο δάσκαλό τους που συνεχίζουν για άλλη μια χρονιά μια αξιέπαινη προσπάθεια!





\*\*\*\*\*

## 10. Σεμινάριο για τη σχολική βία στο σχολείο μας

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας σεμινάριο με θέμα: «Πρόληψη σχολικής βίας-Αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών». Τη συνάντηση επιμελήθηκε ο Σχολικός Σύμβουλος της περιφέρειάς μας κ. Καραδήμος Δημήτρης και την εισήγηση έκανε η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας κα Δημητρίου Ελένη, η οποία είναι και μέλος της ΠΟΔΠ της 1ης Περιφέρειας Σχολείων Λάρισας. Το σεμινάριο παρακολούθησαν δάσκαλοι και δασκάλες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης από το 1ο και 2ο Δημ. Σχ. Αγιάς, το Δημ. Σχ. Μελιβοίας, το 2ο Δημ. Σχ. Πλατυκάμπου και φυσικά από το σχολείο μας.



\*\*\*\*\*

## 11. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 - μετά το πρώτο δίωρο - η Ε΄ και τα δύο τμήματα της ΣΤ΄ τάξης πήγαν στη Λάρισα και παρακολούθησαν την παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου «Κάποτε στη Σμύρνη». Μια παράσταση βασισμένη σε συγκλονιστικές αυθεντικές μαρτυρίες Ελλήνων της Μικράς Ασίας που βίωσαν την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 και η οποία ήταν χωρισμένη σε τρία μέρη: στο πρώτο παρακολουθήσαμε την ανέμελη ζωή των Ελλήνων πριν την καταστροφή, στο δεύτερο τη φοβερή καταστροφή και στο τρίτο μέρος οι αφηγήσεις αφορούσαν τη ζωή 1.500.000 Ελλήνων προσφύγων που κατέληξαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και κατάφεραν να ορθοποδήσουν και να ενταχθούν σε μια κοινωνία που δεν τους φέρθηκε και με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν πραγματικά μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράσταση που άρεσε ιδιαίτερα στα παιδιά. Στην επίσκεψη αυτή τους μαθητές συνόδευαν οι δάσκαλοι των τάξεων Μίτιλη Βασιλική, Παπακωνσταντίνου Μαρία και Κουτρώσιος Γιώργος και η δασκάλα του Τμήματος Ένταξης κ. Βίκυ Φακή.



\*\*\*\*\*



## 12. «Γερμανικά σε κίνηση»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της Στ΄ τάξης του σχολείου μας που διδάσκονται γερμανικά συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Glossomobil» «Γερμανικά σε κίνηση», η οποία πραγματοποιήθηκε από ειδικά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015, στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του μαθήματος των γερμανικών. Με μουσική, κίνηση και παιχνίδι εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιο των μαθητών/τριών στη γερμανική γλώσσα και τα παιδιά είχαν μία πολύ ευχάριστη εμπειρία! Το προσωπικό του Ινστιτούτου Γκαίτε προσκλήθηκε στο σχολείο μας από την εκπαιδευτικό των Γερμανικών κ. Παναγιώτου Φανή .



\*\*\*\*\*

### 13. Το σχολείο μας στολίστηκε χριστουγεννιάτικα

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και, για να μπούμε στο κλίμα των ημερών, όλες οι τάξεις στολίστηκαν χριστουγεννιάτικα, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα από τη συνηθισμένη. Τα χριστουγεννιάτικα δέντρα στις τάξεις και ο στολισμός στα παράθυρα ομόρφυναν το σχολείο μας, ενώ στο διάδρομο δεσπόζει το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Φέτος για πρώτη φορά στολίσαμε και ένα δεντράκι έξω στο βραχόκηπο μπροστά από το κυρίως κτήριο. Καλά Χριστούγεννα!



\*\*\*\*\*

### 14. Άναμμα του δέντρου στην πλατεία του χωριού

Το σχολείο μας, με μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης, συμμετείχε στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που έγινε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην πλατεία του χωριού μας για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Τοπική Κοινότητα Πλατυκάμπου



σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Κιλελέρ. Στους παρευρισκόμενους ευχήθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Καρατσίβος Δημήτρης και ο Δήμαρχος του Δήμου μας κ. Νασιακόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος άναψε και το δέντρο. Στη συνέχεια το ρόλο πήρε η Φιλαρμονική του Δήμου Κιλελέρ, ενώ τα σχολεία του Πλατυκάμπου τραγούδησαν κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μπράβο στα παιδιά που εκπροσώπησαν το σχολείο μας!



\*\*\*\*\*

## 15. Ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση

Την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 έγινε σε αίθουσα του σχολείου μας ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση από την εγκληματολόγο, συνεργάτιδα του ΟΚΑΝΑ, κ. Κασούμη Ντίνα, με θέμα: «Μεγαλώνοντας παιδιά σ' ένα κόσμο που αλλάζει». Τη διάλεξη παρακολούθησαν αρκετοί γονείς των μαθητών του σχολείου μας. Μετά το πέρας της συζήτησης έγινε ενημέρωση των γονέων από τους δασκάλους και τις δασκάλες του σχολείου μας για την πρόοδο των παιδιών και δόθηκαν οι βαθμολογίες του πρώτου τριμήνου.





\*\*\*\*\*

## 16. Φτιάχνουμε κουλουράκια

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας έγιναν ...μικροί ζαχαροπλάστες. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας που φρόντισε για τα απαραίτητα υλικά και σκεύη, τα παιδιά όλων των τάξεων πέρασαν διαδοχικά από το εστιατόριο και έπλασαν με τα χεράκια τους ή έφτιαξαν με φόρμες κουλουράκια. Στη συνέχεια οι γονείς φρόντισαν για τη μεταφορά στο φούρνο και το ψήσιμο και προς το μεσημέρι τα παιδιά έφαγαν τα νοστιμότατα κουλουράκια που έκαναν κυριολεκτικά με τα χεράκια τους.



\*\*\*\*\*



## 17.Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας η χριστουγεννιάτικη γιορτή, την οποία ετοίμασαν οι μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης με τις δασκάλες τους κ. Γιαννακοπούλου Φανή και κ. Γκουμότσιου Κωνσταντίνα αντίστοιχα. Τα παιδιά της Α΄ παρουσίασαν ένα θεατρικό με τον Άγιο Βασίλη, ενώ τα παιδιά της Β΄ ένα άλλο με τον παλιό χρόνο που φεύγει και τον καινούριο που έρχεται και πήραν άξια το χειροκρότημα μαθητών και γονέων που παρακολούθησαν τη γιορτή. Μπράβο σε όλα τα παιδιά !



\*\*\*\*\*

## 18. Παρακολούθηση παράστασης στο σχολείο μας

Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016 όλοι οι μαθητές του σχολείου μας παρακολούθησαν από το Θεατρικό σχήμα «Ο Thiasos» τη μουσική κωμωδία «Μπαλαρίνα», μια παιχνιδιάρικη ιστορία για όλο το χρόνο της ζωής των παιδιών. Τις δύο παραστάσεις που δόθηκαν παρακολούθησαν αρχικά τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και των δύο πρώτων τάξεων του σχολείου μας και στη συνέχεια τα παιδιά των υπόλοιπων τάξεων. Την παράσταση την είδαν τα παιδιά δωρεάν, αφού ήταν προσφορά της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ για τους μαθητές του σχολείου μας και γι' αυτό τους ευχαριστούμε θερμά.



\*\*\*\*\*

## 19. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, παραμονή της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, μετά τον εκκλησιασμό των μαθητών προς τιμή των Αγίων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έκοψε στο Σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, την Πρωτοχρονιάτικη πίτα για τους μαθητές μας. Τις πίτες ευλόγησε πριν το κόψιμο ο ιερέας του χωριού μας πατήρ Βησσαρίωνας, ευχόμενος σε όλους τους μαθητές να είναι πάντα καλά και να προοδεύουν στη ζωή τους. Στο τέλος, οι μαθητές που βρήκαν τα φλουριά -ένας από κάθε τάξη- παρέλαβαν τα δώρα τους (βιβλία), με τις ευχές όλων να είναι πάντα τυχεροί στη ζωή τους.





\*\*\*\*\*

## 20. Ένα ρολόι για ...φάγωμα από την Στ΄ τάξη

Ένα διαφορετικό ρολόι(τρία στην πραγματικότητα) έφτιαξαν τα παιδιά των δύο τμημάτων της Στ΄ τάξης μαζί με τους δασκάλους τους Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γιώργο Κουτρώτσιο. Ένα ρολόι κυριολεκτικά για ...φάγωμα. Τα υλικά ήταν απλά: τυράκι γκούντα, γαλοπούλα και ψωμάκια του τοστ για τους αριθμούς και καρότα για τους δείκτες! Τα παιδιά με ειδικά φορμάκια έκοψαν τα υλικά κι σχημάτισαν τα ρολόγια, τα οποία στο τέλος , φυσικά, τα έφαγαν με πολλή όρεξη! Όλα αυτά στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας και της σχετικής ενότητας για τη διατροφή.



\*\*\*\*\*



## 21. Επίσκεψη σε εργοστάσιο και στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 το σχολείο μας επισκέφτηκε το εργοστάσιο παραγωγής τοπικών αγροτικών προϊόντων(κυρίως του σκόρδου) «CAMPUS» στον Πλατύκαμπο. Εκεί τα παιδιά ενημερώθηκαν για τα στάδια επεξεργασίας και τυποποίησης του σκόρδου σε διάφορες μορφές καθώς και για τα άλλα προϊόντα (ελιές, ντομάτα) που βγάζει το εργοστάσιο. Φεύγοντας πήραν δώρο από τους υπεύθυνους του εργοστασίου από ένα βαζάκι με σκελίδες ή πάστα σκόρδου.

Στη συνέχεια μεταβήκαμε στη Λάρισα και επισκεφτήκαμε το Διαχρονικό Μουσείο στο λόφο «Μεζούρλο». Ένα εκπληκτικό μουσείο που άνοιξε πρόσφατα τις πύλες του για το κοινό και μέσα από έντεκα(11) θεματικές ενότητες δείχνει όλη την πορεία και τη θεσμική οργάνωση των κοινωνιών στο Θεσσαλικό χώρο, από τον οποίο προέρχονται και όλα τα εκθέματά του. Τα παιδιά, με τη βοήθεια τριών ξεναγών(ένας ανά δύο τάξεις) ξεναγήθηκαν στο Μουσείο, είδαν τα εκθέματα και άκουσαν ενδιαφέροντα πράγματα για την ιστορία της περιοχής μας.



\*\*\*\*\*

## 22. Τεχνητές φωλιές για κερκινέζια στο σχολείο μας

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 επισκέφτηκαν το σχολείο μας άνθρωποι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και τοποθέτησαν στη βόρεια πλευρά του κτηρίου τεχνητές φωλιές για κερκινέζια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε χωριά του Θεσσαλικού κάμπου και έχει σκοπό να προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο στα κερκινέζια που θα έρθουν τις ερχόμενες εβδομάδες στην περιοχή μας αναζητώντας μέρη για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Τα τελευταία χρόνια τα συγκεκριμένα πουλιά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν τις κατάλληλες θέσεις για να φωλιάσουν και με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών οι άνθρωποι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας προσφέρουν ένα ασφαλές σημείο φωλιάσματος στα ζευγάρια, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αύξηση του πληθυσμού του είδους και ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα για μελέτη και παρακολούθηση των πουλιών. Καλώς να τα δεχτούμε, λοιπόν!



\*\*\*\*\*

## 23. Τσικνοπέμπτη στο σχολείο με ψήσιμο

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος την Τσικνοπέμπτη 3 Μαρτίου 2016, τηρώντας το έθιμο, τσικνίσαμε στο σχολείο μας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων για άλλη μια φορά φρόντισε για όλα τα απαραίτητα, γονείς και δάσκαλοι ανέλαβαν το ψήσιμο και όλα τα παιδιά γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη με σουβλάκια και λουκάνικα. Μέχρι να ετοιμαστούν και αφού κάναμε και λίγο μάθημα, τα παιδιά έπαιξαν, χόρεψαν και τραγούδησαν. Μία πολύ ωραία εκδήλωση που τείνει να καθιερωθεί και αρέσει στα παιδιά!



\*\*\*\*\*

## 24. Δραστηριότητες για τη σχολική βία

Η 6η Μαρτίου έχει ορισθεί ως Ημέρα κατά της Σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Έτσι, λοιπόν, την Τετάρτη 9 Μαρτίου αφιερώσαμε το δεύτερο δίωρο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων και τις δύο τελευταίες ώρες για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων κάνοντας μια εκδήλωση-συζήτηση κατά του σχολικού εκφοβισμού με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων των παιδιών πάνω σ' αυτό το θέμα. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τη βία κάθε μορφής στο σχολείο, παρακολούθησαν μικρά βίντεο σχετικά με το θέμα και συζήτησαν πάνω σ' αυτά. Στη συνέχεια παρακολούθησαν μια ταινία κινουμένων σχεδίων με θέμα τη διαφορετικότητα.





\*\*\*\*\*

## 25. Απόκριες στο σχολείο μας

Οι Απόκριες έφτασαν και γι' αυτό την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016, μετά τις πρώτες ώρες που κάναμε μάθημα, συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί στην αίθουσα της Ε΄ τάξης και διασκεδάσαμε. Πολλά παιδιά ήταν ντυμένα με στολές, παιδιά από τα δύο τμήματα της Στ΄ τάξης παρουσίασαν χορευτικά στη σκηνή, τα παιδιά της Δ΄ τάξης τραγούδησαν ένα αποκριάτικο τραγούδι με συνοδεία κιθάρας από το δάσκαλό τους, ενώ αρκετά ήταν και αυτά που δοκίμασαν караόке τις φωνητικές τους ικανότητες. Στη συνέχεια τα παιδιά των μεγάλων τάξεων συνέχισαν και στις αίθουσές τους με πάρτι. Ήταν μία ευχάριστη χαλάρωση από τα μαθήματα και τα παιδιά, πραγματικά, το διασκέδασαν πολύ!





\*\*\*\*\*

## 26. Διάλεξη ψυχολόγου και επίδοση βαθμολογίας Β' τριμήνου

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016, στις 10.30 π.μ., έγινε σε αίθουσα του Σχολείου μας ενημερωτική διάλεξη-συζήτηση από την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια κ. Τζιότζιου Άννα με θέμα: «Η αξία του ελεύθερου χρόνου των μαθητών». Μετά τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση με τους γονείς των παιδιών που ήταν παρόντες. Στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση των γονέων από τους δασκάλους και τις δασκάλες των τάξεων για την πρόοδο των παιδιών τους και δόθηκε η βαθμολογία του δεύτερου τριμήνου.





\*\*\*\*\*

## 27. Η Δ' τάξη μετράει την περιφέρεια της γης

Η μέτρηση της περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη τον 3ο π.Χ. αιώνα, είναι ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Ερατοσθένης με μόνα εργαλεία τη σκέψη του και μια ράβδο κατάφερε να μετρήσει 2.200 χρόνια πριν την περίμετρο της Γης με εντυπωσιακή ακρίβεια. Με αφορμή την εαρινή ισημερία, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ' τάξης του σχολείου μας πραγματοποίησαν το πείραμα του Ερατοσθένη με την καθοδήγηση του δασκάλου τους κ. Ιωάννου Κωνσταντίνου. Για τον υπολογισμό απαιτείται η μέτρηση της γωνίας της μικρότερης σκιάς που θα δημιουργήσει (το μεσημέρι) ένα ξύλο τοποθετημένο κάθετα στη γη. Οι μετρήσεις έγιναν τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016 στις 13:19 ακριβώς στον προαύλιο χώρο του σχολείου, όταν οι ακτίνες του ήλιου προσπίπτουν ακριβώς κάθετα. Στη συνέχεια, με τα δεδομένα της μέτρησης και γνωρίζοντας την απόσταση του χωριού μας από τον Ισημερινό, με τη βοήθεια ενός μαθηματικού τύπου βρίσκουμε την περίμετρο της γης. Το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία και τα παιδιά βρήκαν με μια μικρή απόκλιση την περιφέρεια της γης στον Ισημερινό.







\*\*\*\*\*

## 28. Γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016, το Σχολείο μας τίμησε την επέτειο του 1821, με τη γιορτή που ετοίμασαν και παρουσίασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ τάξης με τη δασκάλα τους κ. Μίτιλη Βασιλική. Τα παιδιά με αφηγήσεις, μικρά θεατρικά και τραγούδια μας παρουσίασαν όλο το χρονικό των γεγονότων ξεκινώντας από την άλωση της Πόλης το 1453 και την περίοδο της Τουρκοκρατίας που ακολούθησε και φυσικά τις σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στη δασκάλα τους για την πολύ ωραία γιορτή που μας παρουσίασαν.





\*\*\*\*\*

## 29. Παρέλαση 25ης Μαρτίου

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016, το Σχολείο μας συμμετείχε στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου του 1821. Αντιπροσωπεία του Σχολείου μας αποτελούμενη από την Σημαιοφόρο και τους παραστάτες συμμετείχε στον εκκλησιασμό, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές ανέμεναν στο χώρο του μνημείου για την



επιμνημόσυνη δέηση. Δυστυχώς, ο καιρός μας τα χάλασε και η κατάθεση στεφανιών και η μαθητική παρέλαση έγιναν με ψιλή βροχή! Έστω κι έτσι, όμως, οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν κανονικά! Μπράβο στα παιδιά!



\*\*\*\*\*

### 30. Δεντροφύτευση στο σχολείο

Ξεκίνησε στο σχολείο μας η ανάπλαση του χώρου που βρίσκονταν πριν τα πεύκα που κόπηκαν (για το γνωστό θέμα με τις αλλεργίες των παιδιών). Η Τεχνική



Υπηρεσία του Δήμου Κιλελέρ μελέτησε το χώρο, έβγαλε το σχέδιο ανάπλασής του και φτάσαμε στη διαδικασία υλοποίησης. Το Σάββατο 26 Μαρτίου 2016 φυτεύτηκαν σχεδόν όλα τα δέντρα στις προκαθορισμένες θέσεις και στρώθηκαν και τα λάστιχα ποτίσματος. Αριζόνα, κουτσουπιά, μουριά, σφενδάμι, λικιδάμβραρη είναι μερικά από τα είδη δέντρων που σύντομα θα δώσουν μια άλλη εικόνα στο χώρο και μετά από ανάλογο χρονικό διάστημα θα σχηματίσουν και πάλι ένα μικρό όμορφο άλσος στο σχολείο μας. Η εικόνα θα ολοκληρωθεί με θαμνοειδή φυτά και την ετοιμασία του γηπέδου ποδοσφαίρου για τα παιδιά, που θα ομορφύνουν ακόμα περισσότερο το χώρο!



\*\*\*\*\*

## 31. Δεντροφύτευσης... συνέχεια

Μετά τη δεντροφύτευση στο χώρο του σχολείου μας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τη σκυτάλη πήραν οι μαθητές μας. Με τη μεσολάβηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, η εταιρεία ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. (εκκοκκιστήρια) των αδερφών Μάρκου που δραστηριοποιείται και στην περιοχή του Δήμου μας, πρόσφερε στο σχολείο 200 μικρά δενδρύλλια κυπαρίσσι αριζόνας(τους ευχαριστούμε θερμά), τα οποία φύτεψαμε τις δύο τελευταίες ημέρες του Μαρτίου περιμετρικά του αυλόγυρου. Κάθε παιδί του σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων φύτεψε το δικό του δεντράκι, το οποίο και «υιοθέτησε» και ανέλαβε τη φροντίδα του(πότισμα). Τις επόμενες ημέρες θα βάλουμε και τα στηρίγματα αλλά και τα ταμπελάκια με το όνομα του παιδιού που φύτεψε το κάθε δεντράκι. Μπράβο στα παιδιά!







\*\*\*\*\*

## 32. Η Β΄ τάξη στο φούρνο του χωριού

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών επισκέψεων, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης με τη δασκάλα τους Γκουμότσιου Ντίνα, τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2016 επισκέφτηκαν το φούρνο του χωριού. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το εργαστήριο και τα μηχανήματα για την παρασκευή του ψωμιού. Ενημερώθηκαν για το επάγγελμα του φούρναρη και έλυσαν με τις ερωτήσεις τους τις απορίες που είχαν. Επιστρέφοντας στο σχολείο έφαγαν το κουλουράκι που τους προσφέρθηκε και έπειτα ζωγράφισαν στην τάξη τους ό,τι τους άρεσε και τους έκανε εντύπωση.





\*\*\*\*\*

### 33. Παράσταση Καραγκιόζη στο σχολείο

Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 ο καραγκιοζοπαίχτης κ. Παναγιώτης Φιλιππίδης, ιδρυτής του Θεσσαλικού Θεάτρου Σκιών, επισκέφτηκε το σχολείο μας και παρουσίασε το έργο «Ο Καραγκιόζης νταντά». Την παράσταση παρακολούθησαν όλα τα παιδιά του σχολείου, τα οποία μάλιστα είχαν και ενεργή συμμετοχή στο έργο και πέρασαν μία πολύ ευχάριστη ώρα!



\*\*\*\*\*

## 34. Η Στ' τάξη σε Χατζηγιάννειο και Αρχαίο Θέατρο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου) αλλά και την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου(23 Απριλίου), η Δημοτική Βιβλιοθήκη Λάρισας προγραμμάτισε σειρά εκδηλώσεων και δράσεων στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας για όλο τον Απρίλιο, για το βιβλίο και την προώθηση της ανάγνωσης. Το σχολείο μας δήλωσε συμμετοχή στις δράσεις αυτές και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016, τα δύο τμήματα της Στ' τάξης με τους δασκάλους τους Παπακωνσταντίνου Μαρία και Κουτρώτσιο Γιώργο, επισκέφτηκαν το Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο και βρέθηκαν με τη συγγραφέα και Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου. Διάβασαν το παραμύθι «Το μυστικό της Ερασμίας και του Έραλντ», συζήτησαν μαζί της και στο τέλος έφτιαξαν το δικό τους παραμύθι με τη βοήθεια εικόνων του συγκεκριμένου παραμυθιού. Πριν φύγουν, επισκέφτηκαν και την έκθεση βιβλίου και ζωγραφικής που λειτουργεί στον 2ο όροφο. Στη συνέχεια τα παιδιά επισκέφτηκαν το Α' Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το «Μπεζεστένι» στο λόφο του Φρουρίου και το μεσημέρι επέστρεψαν στο σχολείο.



\*\*\*\*\*



## 35. Η Α΄ και η Β΄ τάξη βάφουν αβγά για το Πάσχα

Την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016, τελευταία μέρα πριν από τις διακοπές του Πάσχα, η Α΄ και η Β΄ τάξη, μαζί με τις δασκάλες τους Φανή Γιαννακοπούλου και Ντίνα Γκουμότσιου, έβαψαν κόκκινα αβγά. Τα παιδιά έφεραν τα αβγά από το σπίτι τους, τα στόλισαν όπως ήθελαν με κηρομπογιές και μετά ακολούθησε το βάψιμο. Έτσι, φεύγοντας για το σπίτι το κάθε παιδί είχε και το κόκκινο αβγό στολισμένο από τα χεράκια του! Καλό Πάσχα σε όλους!



\*\*\*\*\*

## 36. Κατασκευή ξύλινης σκηνής για την καλοκαιρινή γιορτή

Η καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια γιορτή των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης γίνεται στη βεράντα μπροστά από την κύρια είσοδο του σχολείου. Ο χώρος, όμως, είναι μικρός και αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, όταν τα παιδιά είναι πολλά. Κάτι έπρεπε, λοιπόν, να κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Η ιδέα ήταν απλή: μια ξύλινη κατασκευή-επέκταση του ωφέλιμου χώρου. Ο Διευθυντής του Σχολείου μας τη σχεδίασε και η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων κ. Παναγή Μαρία ανταποκρίθηκε αμέσως θετικά στο αίτημά μας και ανέλαβε προσωπικά τη δαπάνη για την αγορά της ξυλείας (την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό). Τα υπόλοιπα ήταν



εύκολα! Με λίγες ώρες δουλειάς και πολύ μεράκι η σκηνή ήταν έτοιμη! Την κατασκευάσαμε έτσι, ώστε να στήνεται και να μαζεύεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι, από δω και στο εξής, θα έχουμε μία αρκετά ευρύχωρη σκηνή για την καλοκαιρινή γιορτή των παιδιών και όχι μόνο. Θα μπορεί να διατίθεται και για την καλοκαιρινή γιορτή του Συλλόγου Γονέων και η αρχή θα γίνει από φέτος.



\*\*\*\*\*

## 37. Εκδρομή σε Έδεσσα-Νάουσα

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016, το Σχολείο μας πραγματοποίησε την ημερήσια εκδρομή για τη φετινή χρονιά στην Έδεσσα και στη Νάουσα. Στην εκδρομή συμμετείχαν όλα τα παιδιά του σχολείου, ενώ τα παιδιά των μικρών τάξεων συνοδεύονταν και από τους γονείς τους. Αρχικά επισκεφτήκαμε την Έδεσσα, όπου μικροί και μεγάλοι θαύμασαν από κοντά τους γνωστούς καταρράκτες-τους μεγαλύτερους των Βαλκανίων- και στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στο ενυδρείο/ερπετάριο του Δήμου που βρίσκεται δίπλα στους καταρράκτες. Στη συνέχεια, πήγαμε στη Νάουσα και στο πάρκο του Αγίου Νικολάου. Εκεί, δυστυχώς, η συνεχιζόμενη βροχή δεν μας επέτρεψε να ακολουθήσουμε το προβλεπόμενο πρόγραμμα της εκδρομής. Όταν το επέτρεπε για λίγο ο καιρός, τα παιδιά διασκέδασαν στα αυτοκινητάκια, τις κούνιες και τα τραμπολίνο που

βρίσκονταν δίπλα στην ταβέρνα που γευματίσαμε. Αργά το απόγευμα πήραμε το δρόμο της επιστροφής, με τη βροχή να συνεχίζεται σε όλη τη διαδρομή. Πάντως, έστω και με αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά χάρηκαν την εκδρομή όσο μπορούσαν! Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε πιο τυχεροί!



\*\*\*\*\*

### **38. Επίσκεψη της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο**

Η καθιερωμένη, πλέον, επίσκεψη της ΣΤ΄ τάξης στο Γυμνάσιο για μία πρώτη επαφή και εξοικείωση με το περιβάλλον που θα βρίσκονται σε λίγους μήνες



πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016. Τα παιδιά συνόδευαν οι δάσκαλοι των δύο τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γιώργος Κουτρώτσιος και η δασκάλα του Τμήματος Ένταξης Βίκυ Φακή. Εκεί, ο διευθυντής του Γυμνασίου κ. Νταφούλης Θεόδωρος, αφού τους υποδέχτηκε στο γραφείο του, τους έκανε μία ενημέρωση για το Γυμνάσιο, τον τρόπο λειτουργίας του και τις διαφορές του με το Δημοτικό Σχολείο και απάντησε στις ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γυμνασίου και ιδιαίτερα στην αίθουσα Βιβλιοθήκης του σχολείου, στην αίθουσα Φυσικής και Χημείας, σε μία αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα, στις καινούριες αίθουσες που προστέθηκαν με την επέκταση του κτηρίου, στην αίθουσα προβολών και στους κοινόχρηστους χώρους. Ήταν, πραγματικά, μία ωραία εμπειρία για τα παιδιά, να γνωρίσουν το «καινούργιο» τους σχολείο, στο οποίο θα φοιτούν σε λίγους μήνες.







\*\*\*\*\*

### 39. Αθλητικές εκδηλώσεις για τη λήξη της χρονιάς

Κι αυτή η σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της. Έτσι, τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκαν στο προαύλιο του σχολείου μας οι αθλητικές εκδηλώσεις για τη λήξη της. Με την καθοδήγηση του γυμναστή του σχολείου μας κ. Βάιου Βούκατα οι δύο μικρές τάξεις έπαιξαν παιχνίδια με στεφάνια και μπάλες, τα παιδιά της Γ΄ και Δ΄ τάξης έπαιξαν αγώνες μπάσκετ, τα παιδιά της Ε΄ τάξης έκαναν αγώνες σκυταλοδρομίας ενώ τα παιδιά της ΣΤ΄ μας έδειξαν την τέχνη τους στο χορό. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν και μερικοί γονείς των παιδιών. Μπράβο σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους!





\*\*\*\*\*



## 40. Παρουσίαση στα Γαλλικά από την Ε' τάξη

Με το τέλος της σχολικής χρονιάς τα παιδιά της Ε' τάξης παρουσίασαν την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016 στη γαλλική γλώσσα «στιγμές» από τη σχολική ζωή, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας των Γαλλικών του σχολείου μας κ. Νάρη Χρυσούλας. Ακούστηκαν διάλογοι και τραγούδια »α λα γαλλικά« και τα παιδιά με κέφι και χαμόγελο ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές στους συμμαθητές τους. »Bon ete et bonnes vacances«. Μπράβο στα παιδιά!



\*\*\*\*\*

## 41. Αποχαιρετιστήρια γιορτή ΣΤ΄ τάξης

Την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, το βράδυ, πραγματοποιήθηκε η αποχαιρετιστήρια γιορτή από την ΣΤ΄ τάξη του σχολείου μας. Τα παιδιά, με τους δασκάλους τους Μαρία Παπακωνσταντίνου και Γιώργο Κουτρώτσιο, "έστησαν" το δικό τους κανάλι-το PLATYKAMPOS CHANNEL TV- και μας παρουσίασαν το πρόγραμμα ημέρας του καναλιού, που περιελάμβανε μία κωμική σειρά, μουσικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα γεγονότα, διαφημίσεις αλλά και θεατρικό για τη λήξη του σχολικού έτους. Στο δεύτερο μέρος της γιορτής, τα παιδιά αποχαιρέτησαν με δώρα τους δασκάλους του σχολείου και όχι μόνο, με ένα πρωτότυπο τρόπο: λέγοντας από ένα ποίημα-αίνιγμα για τον καθένα με τους υπόλοιπους μαθητές να προσπαθούν να βρουν το πρόσωπο που κρύβεται. Στο τέλος ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων πρόσφερε στα παιδιά αναμνηστικά ενθύμια και η γιορτή έκλεισε με τα παιδιά να παρακολουθούν ένα βίντεο που ετοίμασαν οι δάσκαλοί τους με ωραίες σκηνές από τα έξι χρόνια του Δημοτικού Σχολείου που συγκίνησε τα ίδια και τους γονείς τους. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά για την πολύ ωραία γιορτή που ετοίμασαν και μας παρουσίασαν και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πρόοδο στο Γυμνάσιο και να είναι πάντα καλά!







\*\*\*\*\*

## 42. Τραγούδια κατά της σχολικής βίας από τους μαθητές του σχολείου μας

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας, στις 6 Μαρτίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των μεγάλων Τάξεων του Σχολείου μας - με τη βοήθεια της δασκάλας Μουσικής Κοζιού Σταυρούλας - δημιούργησαν δύο βίντεο, τα οποία μπορείτε να δείτε στη σελίδα με το «Εκπαιδευτικό Υλικό». Μπράβο στα παιδιά!