Ιστορικό για 'Σχολικό Έτος 2010-2011'

Γιορτή λήξης και αποχαιρετισμού της ΣΤ΄ τάξης...-Celebration for the termination of the school year and farewell to our 6th Class...

Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουνίου 2011 ήταν ξεχωριστό για το Σχολείο μας, γιατί πραγματοποιήθηκε η γιορτή αποχαιρετισμού της ΣT ΄ τάξης του Σχολείου μας. Τα παιδιά της τάξης έπαιξαν τρία θεατρικά, χόρεψαν και τραγούδησαν. Η γιορτή άρχισε με ένα θεατρικό στα Γαλλικά από τα παιδιά της E΄ τάξης. Ήταν συγκινητικές οι στιγμές που ζήσαμε όλοι μας. Καλό Καλοκαίρι και Καλή Τύχη παιδιά!!! (The evening of Friday 10th of June 2011 was exceptional for our School, because it was the celebration for the farewell to our School 6th Class that took place. The pupils of the Class performed three plays, they danced and sang. The celebration started with a play in French by the pupils of the 5th Class. The moments we all experienced were moving. Good Summer and Good Luck kids!!!)









Ένας μικρός μπούφος... – A young horned owl...

Φαίνεται ότι στον πευκώνα του Σχολείου μας κατοικούν διάφορα πουλιά. Μερικά κινούνται τη νύχτα. Όπως ο μικρός μπούφος, τον οποίο βρήκαμε σήμερα σε μια άκρη της αυλής. Φαινόταν καλά και τον αφήσαμε, μήπως τον περιμαζέψει η μητέρα του το βράδυ. (It seems that in the pinewood of our School several birds are nesting. Some of them move in the night. Just like the young horned owl, which we found today in a corner of the yard. It looked sound and we left it for its mother to pick it up at night.)





Οδοντίατροι στο Σχολείο μας – Dentists at our School

Σήμερα ήρθαν στο Σχολείο μας δύο οδοντίατροι από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Λάρισας και μας έκαναν μια πλήρη ενημέρωση για τη στοματική υγιεινή. Οι οδοντίατροι κ. Κληματσίδας Κωνσταντίνος και Ντόλας Νικόλαος παρουσίασαν στα παιδιά με απλό και κατανοητό τρόπο τα νοσήματα των δοντιών και του τρόπους που αυτά θα αποφεύγονται. Στο τέλος μοίρασαν σε κάθε μαθητή από μία οδοντόβουρτσα και μία οδοντόκρεμα. Η ενημερωτική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Στοματολογικής Εταιρείας Θεσσαλίας και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Το Σχολείο μας τους ευχαριστεί για την ωραία αυτή πρωτοβουλία! (Today, there came two dentists to our School by the Larissa Dentist Association and enlightened us about stomatological hygiene. Mr. Klimatsidas Konstantinos and mr. Dolas Nikolaos comprehensibly presented to the pupils the teeth diseases and the ways in which they can be avoided. At the end, they gave a toothbrush and a toothpaste to each pupil. This informative and educational briefing was realized by Larissa Dentist Association in collaboration with the Thessaly Stomatological Society. Our School thanks them for this nice initiative!)









Bἀφουμε αυγά για το Πάσχα!-We paint eggs for the Easter!

Οι τάξεις Α΄ και Δ΄ με τους εκπαιδευτικούς τους κ. Γιαννάκη Νικόλαο και κ. Γιαννακοπούλου Φανή αντίστοιχα έβαψαν αυγά για το Πάσχα. Ήταν μια εργασία για το Πρόγραμμα Comenius και τα παιδιά τη χάρηκαν πολύ! Δείτε!!!(The Classes 1st and 4th with their teachers mr. Giannakis Nikolaos and mrs. Giannakopoulou Fani respectively painted eggs for the Eastertime. This was a work for the Comenius Project and the children enjoyed it a lot! See!!!)



Το γἡπεδό μας ολοκληρώθηκε! – Our football field has been completed!

Το γήπεδο ποδοσφαίρου 5χ5, ιδέα του γυμναστή μας κ. Βούκατα Βάιου, για την κατασκευή του οποίου αγωνιστήκαμε αρκετά, επιτέλους σχεδόν ολοκληρώθηκε! Τώρα μένει να το συντηρήσουμε και αργότερα να σπείρουμε χορτάρι και να κάνουμε τις γραμμές. Οπωσδήποτε όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεόντως από τα παιδιά του Σχολείου μας και όχι μόνο, αρκεί να το προσέχουν για να το έχουν! (The football field 5×5, an idea of our gymnast mr. Voukatas Vaios, for the contruction of which we struggled enough, at last it has almost been completed! Now, it is up to us to preserve it and later on to plant grass and make the lines. However, it can be used properly by our School's children and not only, provided that they take care of it in order to have it!)



Το Σχολείο μας μετά από βροχή – Our School after the rain

Πρωινές εικόνες του Σχολείου μας μετά από βροχή. Το φως κάνει παιχνίδια! (Morning pictures of our School after the rain. Light plays games!)













Η Ε΄ τάξη ανέλαβε δράση! – The 5th Class took on action!

Είπαμε να ομορφύνουμε το Σχολείο μας. Η ΣΤ΄ τάξη έκανε το καθήκον της και σχεδόν ολοκλήρωσε το έργο που ανέλαβε. Τώρα ήρθε η σειρά της Ε΄ τάξης να συνεχίσει το έργο και να το ολοκληρώσει. Ανέλαβε δράση να ζωγραφίσει τον υπόλοιπο τοίχο του νέου κτηρίου του

 $\Sigma_{\chi o \lambda \epsilon i o \nu}$ $\mu a \varsigma$. (We had agreed to make our School nicer. The 6th Class has done its task and almost has completed the work taken on. Now, it was 5th Class' turn to continue the work and complete it. It took on action to paint the rest of the wall of the new edifice of our School.)









Μαγειρεύουμε συνταγές από την Ευρώπη – We cook recipes from Europe

Στα πλαίσια εργασίας για το Πρόγραμμα Comenius, στο οποίο συμμετέχει το Σχολείο μας, οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ ανέλαβαν να μαγειρέψουν από μία παραδοσιακή συνταγή από κάθε χώρα, δηλαδή από τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. (In the framework of a work for the Comenius Project, whose a participant is our School, the Classes 5th and 6th took on cooking a traditional recipe from each country, namely one from Boulgaria, Turkey, Poland, Romania and Portugal respectively.)





Εκδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίναs – Visit to the Archeological Museum of Vergina

Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 το Σχολείο μας πραγματοποίησε την ετήσια ημερήσια εκδρομή. Φέτος επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας, το Πάρκο του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα και το Φράγμα του Αλιάκμονα. Ήταν μια ωραία ημέρα με πολλές εικόνες και χαρά! (On Friday 20th of May 2011 our School went on an excursion. This year we visited the Archeological Museum of Vergina, the Park of Saint Nikolaos in Naousa (Central Macedonia) and the river Aliakmonas' Dam. It was a nice day with many images and joy!)









Βάφουμε τις Γραμμές του Γηπέδου Μπάσκετ – We Paint the Lines of the Basketball Field.

Τα έργα συνεχίζονται. Αυτή τη φορά αρχίσαμε να βάφουμε τις γραμμές του γηπέδου μπάσκετ του Σχολείου μας. Το έργο ανέλαβε ο γυμναστής του Σχολείου μας κ. Βούκατας Βάιος με τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης αυτή τη φορά. Μέχρι να τελειώσει το βάψιμο, θα έχουν βοηθήσει και άλλες τάξεις. Όλοι βοηθούν...

The works are continued. This time we started to paint the lines of the basketball field of our School. This work was taken on by the sports teacher of our School mr. Voukatas Vaios with the help of the kids of the 6th Class for this time. Up to the finishing of the work, other Classes will have helped, too. Everyone helps...





Ζωγραφίζουμε το Σχολείο μας...Κοντεύουμε!! – We Paint Our School...We Nearly End!!!

Το έργο μας συνεχίστηκε την περασμένη <u>Παρασκευή</u> 13 Μαΐου 2011. Σχεδόν τελειώσαμε... λείπουν κάποιες πινελιές ακόμα!!!

The work went on on last Friday 13 May 2011. We have almost finished it... some brush strokes are needed yet!!









Ζωγραφίζουμε το Σχολείο μας – Το έργο συνεχίζεται... (We paint Our School – The Work is continued...)

Μόλις ο καιρός το επέτρεψε, συνεχίσαμε το έργο μας... Θα το ολοκληρώσουμε, τώρα που μπήκε η Άνοιξη και η διάθεσή μας είναι πολύ καλή!!! Δείτε.... (As soon as the weather got nice, we

continued our work... We shall complete it, now that the Spring has come and our mood is

very, very good!!! See....)









Γιορτή για την 25η Μαρτίου 1821 – Celebration for the 25th March 1821

Στις 24 Μαρτίου 2011 γιορτάστηκε στο Σχολείο μας η επέτειος της έναρξης της Επανάστασης του 1821. Τη γιορτή διοργάνωσαν οι τάξεις Γ ' και E'με τις δασκάλες τους κ. Σιδηροπούλου Ευθυμία και κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία.(On 24th March 2011 in our School the celebration for the beginning of the Hellenic Revolution of 1821 took place. The celebration was organized by 3rd and 5th Classes with their teachers mrs. Sidiropoulou Efthimia and mrs. Papakonstantinou Maria).









Η Δενδροφύτευση συνεχίζεται...(The tree-planting is continued...)

Η δενδροφύτευση συνεχίστηκε αυτή τη φορά με τα παιδιά της Ε΄ τάξης. Είχαν μείνει λίγα δέντρα, που λόγω των βροχών δεν είχαμε καταφέρει να φυτέψουμε, και βρίσκοντας μια καλή μέρα τα φυτέψαμε. Για φέτος τελειώσαμε. Τώρα μένει να τα περιποιούμαστε. Του χρόνου βλέπουμε αν χρειάζονται κι άλλα. (The tree-planting was continued this time with the kids of the 5th Class. Some trees had remained unplanted due to much raining and finding a nice day we planted them. We have finished for this year. Now we have to take care of them. Next year we'll see If there is need for some more.)









Κοπή Πίτας Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας – New Year's Pie Cut by the School Parents Association

Στις 26 Ιανουαρίου 2011 ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου μας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα για τα παιδιά του Σχολείου μας. Οι πίτες ήταν τρεις, τα φλουριά όμως ήταν έξι, ένα

για κάθε τάξη. (On 26th of January 2011 the School Parents Association cut the New Year's pie for the pupils of our School. The pies were three, but the coins were six, one per class.)





Συμμετοχή του Σχολείου μας σε Φιλανθρωπικό Bazaar- Our School's Participation in a Charity Bazaar

Στις 19 Δεκεμβρίου 2010 το Σχολείο μας συμμετείχε σε Φιλανθρωπικό Bazaar που, για δεύτερη χρονιά, διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατυκάμπου «Πολίτες για Ποιότητα Ζωής» και ο Σύλλογος Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πλατυκάμπου σε κατάστημα στη Γαλήνη. Το Σχολείο μας ανέλαβε να κατασκευάσει διάφορα πράγματα, τα οποία πουλήθηκαν στο Bazaar. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πραγματικά, αξιέπαινη προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές! (On 19th December 2010 our School took part in a Charity Bazaar, which, for second successive year, was organized by the Platykampos Cultural Association «Citizens for Quality of Life» and the Parents' Association of the 1st Primary Scool of Platykampos at an area in the neighbouring village of Galini. Our School undertook the task of making several handiworks, which were sold at the Bazaar. The money collected were given to help people in need. Really, a praiseworthy attempt. Congratulations to the organizers!)





Επίσκεψη στο Νέο Γήπεδο της ΑΕΛ – Visit to the New Field of our Local Football Team FC Larissa

Στις 14 Δεκεμβρίου 2010 το Σχολείο μας επισκέφθηκε το νέο γήπεδο της AEΛ, το AEL FC ARENA. (On 14th December 2010 our School visited the new football field - named AEL FC ARENA - of our local A' division team F.C. Larissa, or AEL as we know it)









Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας, στο Αρχαίο Θέατρο και στο λόφο του Φρουρίου – Visit to the Larissa Archaelogical Museum, the Ancient Theatre and the Fortress Hill

Στις 14 Δεκεμβρίου 2010, μετά από την επίσκεψή μας στη Δημοτική Πινακοθήκη, επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρισας και κατόπιν πεζή κατευθυνθήκαμε στο Αρχαίο Θέατρο και στο λόφο του Φρουρίου. Τραβήξαμε αρκετές φωτογραφίες για μια εργασία -Πρόγραμμα Comenius - που ανέλαβε η Ε΄ τάξη, σχετική με την Ιστορία της πόλης της Λάρισας. Η ημέρα ήταν πολύ γεμάτη, διότι οι μικρές τάξεις πήγαν στο Δημιουργικό Εργαστήρι της κ. Κάκιας Χαλήμαγα και παρακολούθησαν μια θεατρική παράσταση και οι μεγάλες στη Δημοτική Πινακοθήκη για την έκθεση του Σ. Παπαλουκά και μετά όλες στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στα υπόλοιπα. Πριν απ' όλα όμως είχαμε προλάβει όλο το Σχολείο και πήγαμε και είδαμε το νέο γήπεδο της ΑΕΛ. (Δες σχετική δημοσίευση). Έτσι, τα συνδυάσαμε όλα και γυρίσαμε πίσω στο Σχολείο κουρασμένοι μεν, αλλά φορτωμένοι με πολλές εικόνες! (On 14th December 2010, after our visit to Municipal Art Gallery, we visited the Archaeological Museum of Larissa city and afterwards we directed on foot to the Ancient Theatre and the Fortress Hill, a central point of the city of Larissa with the Cathedral upon it and a traditional place, as well. We took a lot of pictures for a work for the Comenius Project - a work taken over by the 5th Class and relative with the history of the city of Larissa. The day was very full, because the younger classes went to the Creative Workshop of mrs. Kakia Chalimaga and

watched a theatrical performance and the older ones went to the Municipal Art Gallery for the exhibit of the great Hellene painter Spiros Papaloukas and, next, all of them went to the Archaelogical Museum and to the rest. Before all, however, we, all the School, had gone and seen the new football field of our local A' division football team of FC Larissa. So, we combined all and came back School tired, in one way, but full of many interesting images, in an other!)













Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Visit to the Municipal Art Gallery of Larissa

Στις 14 Δεκεμβρίου 2010 οι Δ΄, Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξεις του Σχολείου μας επισκέφθηκαν τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας για να δουν την έκθεση ζωγραφικής του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. Ξεναγήθηκαν και έμαθαν πολλά χρήσιμα πράγματα για τη ζωγραφική από την κριτικό τέχνης κ. Ελένη Φωλίνα. (On 14th December 2010 the 4th, 5th and 6th Classes of our School visited the Municipal Art Gallery of Larissa in order to see

the exhibition of the great Hellene painter Spiros Papaloukas. They were shown around and told many useful details about the paintings by the Art Critic mrs. Eleni Folina.)









Δενδροφύτευση στην αυλή του Σχολείου μας – Tree-Planting in the Yard of our School

Στις 7 Φεβρουαρίου 2011 ξεκινήσαμε - ή μάλλον συνεχίσαμε αυτό που είχαμε ξεκινήσει πέρυσι με τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης τάξης στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος - να φυτεύουμε δέντρα στην αυλή του Σχολείου μας. Τα δέντρα τα προμηθευτήκαμε από δασικό Φυτώριο Λάρισας και είναι: Κυπαρίσσια Αριζόνας, κυπαρίσσια πλαγιόρριζα και ορθόρριζα, κουτσουπιές, κουκουναριές και λιγούστρα. Τα παιδιά υιοθέτησαν τα δέντρα και θα τα φροντίζουν μέχρι να κλείσει το Σχολείο. Μετά θα αναλάβουν άλλοι εθελοντές, αλλά και αυτά τα ίδια, όταν θα πηγαίνουν τα απογεύματα να παίζουν στην αυλή. Η προσπάθεια ξεκίνησε από πέρυσι και συνεχίζεται... Πιστεύουμε ότι θα αλλάξει η εικόνα της αυλής και ο παλαιός πευκώνας που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του '20 από τους παππούδες αυτών των παιδιών και που τώρα είναι γηρασμένος, θα εμπλουτιστεί και για κάθε δέντρο που θα πεθαίνει, θα μεγαλώνουν άλλα, όσα περισσότερα γίνεται. Άλλωστε τα δέντρα είναι πηγή ζωής και αισθητικής απόλαυσης. (On the 7th of February 2011 we started - or rather we continued what we had started the year before - with the pupils of the 2nd and 3rd Classes, in the lesson of the Environmental Studying, to be planting trees in the yard of our School. The trees had been provided by the Forest Seedbed of the city of Larissa and these are: several kinds of cypresses, koutsoupies, ligoustra - trees and bushes familiar to Greece - and pine trees. The kids adopted the trees and they will take care of them till the School closes. After that there will be other volunteers to take over, and the kids themselves as well, when they're going at the afternoons to play in the schoolyard. The effort has started last year

and is continued... We believe that the image of the yard will be changed and the old pinewood, which was created at the 20s by the grandfathers of these kids and which is now aged, will be enriched and for any tree that dies, other will grow, as much as possible. Moreover, trees are a source of life and aesthetic pleasure.)





Ταχυδακτυλουργός στο Σχολείο μας! – An Illusionist at our School!

Στις 23 Ιανουαρίου <u>2011</u> πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου μας παράσταση από τον ταχυδακτυλουργό κ. Μαγκότσο Αντώνιο. Ήταν πολύ καλή παράσταση και τα παιδιά το διασκέδασαν πάρα πολύ και συμμετείχαν ενεργά. Συγχαρητήρια κύριε Αντώνη! Θα σας έχουμε υπόψη και στο μέλλον!

(On 23rd of January 2011 at the celebrations room a performance of the illusionist mr. Magotsos Antonis was held. It was a very good performance and the kids enjoyed it and took a very active part. Congratulations mr. Antonis! We will remember you in the future, as well!)





Ζωγραφίζουμε το Σχολείο μας! – We're Painting Our School!

Με την Έκτη τάξη αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο το Σχολείο μας (Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο;... Δεν ξέρουμε ακόμα. Θα δείξει στο τέλος. Πάντως... Το απολαμβάνουμε!!!). Το ένα από τα δύο κτήρια ήταν άβαφο και σε κακή κατάσταση. Έτσι αποφασίσαμε στο μάθημα των Εικαστικών αυτά που ζωγραφίζουμε σε μικρό μέγεθος να τα φτιάξουμε σε μεγάλο. Ξεκινήσαμε κάποια Παρασκευή πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων που ο καιρός ήταν καλός. Δεν τελειώσαμε ακόμα, αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Μπροστά, λοιπόν, κι όλο και κάτι θα αλλάξει! Δείτε κι εσείς....και φανταστείτε. Φυσικά, θα ζωγραφιστεί όλος ο τοίχος και θα σας δείξουμε το τελικό αποτέλεσμα. Προς το παρόν, δείτε το αρχινισμένο. (With the 6th Class we decided to transform our School a little - to the better, to the worse?... We don't know yet. It will be shown at last. However... we enjoy it!!!!). One of the two buildings was unpainted and at not so good a situation. So, we decided at the Arts Lesson that what we paint in a small size to paint them in a large one. We started some Friday before Christmas holidays, when the weather was good. We haven't finished yet, but now we can't retreat. Forward, well, and something is going to change! See yourself... and imagine. Of course, it will be all the wall that will be painted and we will show you the final result. At the time being, see it in the start.)

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο εγχείρημα είναι οι παρακάτω: (The pupils participating in the work are the following)

- Πασχαλίδου Ζήνα (Paschalidou Zina)
- Δεδήλα Μαριάννα (Dedila Mariana)
- Γεωργοπούλου Εβελίνα (Georgopoulou Evelina)
- Ελέζι Τζωρτζίνα (Elezi Tzortzina)
- Σιμιτάρα Αναστασία (Simitara Anastasia)
- Μακατού Κρυσταλία (Makatou Krystalia)
- Χαλδούπη Χριστίνα (Halthoupi Christina)
- Σιτράς Δημήτρης (Sitras Dimitris)
- Λιζέκας Δημήτρης (Lizekas Dimitris)
- Ρούτσης Γιώργος (Routsis Yiorgos)
- Ζαχαρούλης Γιώργος (Zacharoulis Yiorgos)
- Ζαχαρούλης Δημήτρης (Zacharoulis Dimitris)
- Γκουλιάκος Παντελής (Gouliakos Pantelis)
- Κωσταβάρας Αλέξανδρος (Kostavaras Alexandros)

και ο δάσκαλος των Εικαστικών Μπαμπαλιούτας Δημήτρης. (and the teacher of Art Education Babalioutas Dimitris)









Γιορτή για το Πολυτεχνείο – Celebration for the 1973 Polytechnic School Uprising against Dictatorship

Στις 17 Νοεμβρίου 2010 το Σχολείο μας τίμησε τους νέους και τις νέες που αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία στη χώρα μας. Τη γιορτή διοργάνωσε η Ε΄ τάξη με υπεύθυνη δασκάλα την κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία.

(On 17th of November 2010 our School honoured the young people who struggled against Dictatorship and for Democracy and Freedom in our country on 17th of November 1973. The celebration was organized by the 5th Class with their teacher mrs. Papakonstantinou Maria.)





Εισήγηση Παιδοψυχολόγων – Children Psycologists' Briefing

Στις 22 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με προσκεκλημένες δύο ψυχολόγους από το ΚΕΔΔΥ Λάρισας. Η κ. Παπαϊωάννου Σοφία ανέπτυξε το θέμα: «Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάπτυξη των παιδιών» και η κ. Τέλλιου Σοφία το θέμα: «Μαθησιακά προβλήματα και οι επιπτώσεις τους στη ζωή των παιδιών».

(On 22th of December 2010 a meeting was held with two Psychologists from the Center for Diagnosis, Assessment and Support of Larissa invited. Mrs. Papaioannou Sofia talked about «The influence of the TV on the development of the children» and mrs. Telliou Sofia about «Learning problems and the impact on the children's life».)









Χριστουγεννιάτικη Γιορτή – Christmas Celebration

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή. Τη διοργάνωσαν οι τάξεις Α΄ και Δ΄με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τον κ. Γιαννάκη Νικόλαο (Α΄ τάξη) και την Κ. Γιαννακοπούλου Φανή (Δ΄ τάξη).

(On 23rd of December 2010 the Christmas Celebration was held in our School. It was organized by the Classes 1st and 4th with their teachers mr. Giannakis Nikolaos and mrs. Giannakopoulou Fani, respectively.)







