

ΘΡΥΛΟΙ

(Πολωνία)

„Let's share our culture”

«Ας Μοιραστούμε τον
Πολιτισμό μας»



DG Edukacja i Kultura
Program „Uczenie się przez całe życie”
Comenius

Ο Θρύλος του Βράχου του Διαβόλου



Μια φορά κι έναν καιρό, κοντά στο Γιάσλο ζούσαν τρεις διάβολοι. Η ζωή τους ήταν πολύ καλή, γιατί δεν υπήρχε εκκλησία κοντά στο λημέρι τους

Είμαστε τυχεροί που δεν υπάρχουν εκκλησίες εδώ!

Άκουσα ότι χτίζουν μια νέα εκκλησία εδώ

Ωχ, τι θα κάνουμε; Δεν μπορούμε να ζήσουμε κοντά σε εκκλησία!

Πρέπει να καταστρέψουμε την εκκλησία, αλλά πώς;



Οι άνθρωποι ήταν χαρούμενοι, γιατί μάζεψαν όλα τα υλικά και μπορούσαν ν' αρχίσουν να χτίζουν την εκκλησία.

Κοίτα! Τα τελευταία κάρα έφτασαν!



Οι διάβολοι σκέφτονταν πώς θα καταστρέψουν την εκκλησία. Ο ένας πήρε έναν μεγάλο βράχο κι άρχισε να τον κυλάει προς τον λόφο.



Εμπρός! Πρέπει να βιαστούμε! Οι άνθρωποι περιμένουν την καμπάνα!



Το κτίσιμο της εκκλησίας έχει αρχίσει. Ήταν σχεδόν έτοιμη. Το τελευταίο πράγμα που έλειπε ήταν η καμπάνα. Δεν μπορούσε να τελειώσει χωρίς αυτή.



Ευτυχώς, ένας χωρικός είδε τι πήγαινε να κάνει ο διάβολος. Δεν ήξερε πώς να τον σταματήσει. Ευτυχώς θυμήθηκε έναν παλιό μύθο που έλεγε πως οι διάβολοι χάνουν τη δύναμή τους όταν ακούνε το λάλημα του πετεινού.





Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jasle

παράδεισος

Κόλαση

Τέλος

Πρέπει να
γυρίσουμε
στην κόλαση.

