

Επιμέλεια: Σ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

----ΣΤ' ΤΑΞΗ----

# ΒΑΣΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΔΡΑΜΑ 2000



# A

αβάσταχτος -η -ο  
άβγαλτος -η -ο  
άβολος -η -ο  
αγάλια  
αγανακτώ  
άγαρμπος -η -ο  
αγγαρεία  
αγγούρι  
αγιαζί  
αγίνωτος -η -ο  
αγκίδα  
αγκίστρι  
αγκομαχώ  
αγνός -ή -ό  
αγράμματος-η -ο  
αγρός  
αγωγός  
άδεια  
αδένας  
αδιάβροχο  
αδιάκοπα  
αδιάφορος -η -ο  
αεικίνητος -η -ο  
αέρας — αερίζω — αεροπόρος  
αέριο  
αηδία  
αθάνατος -η -ο  
αθέατος -η -ο  
άθελα  
άθικτος -η -ο  
άθλιος -α -ο  
αθώς-α -ο  
αίθριος -α -ο  
άιντε  
αισθάνομαι — αίσθηση — αίσθημα  
αισιόδοξος -η- ο  
αιτία  
αιχμάλωτος  
ακαμάτης  
άκαρδος -η -ο

ακατάστατος -η -ο — ακαταστασία  
ακόντιο - κοντάρι  
ακρίβεια  
ακρίδα  
ακροατής — ακροατήριο  
ακροβάτης  
ακτίνα  
αλέθω  
αλείψω — αλειμμένος - αλοιφή  
αλεξικέραυνο  
αλεξιπτωτο — αλεξιπτωτιστής  
αλληλοβοήθεια  
αλληλογραφώ — αλληλογραφία  
άλμα - αλματώδης -ης -es  
άλσος  
αλυσίδα  
αμοιβή  
αμολώ - αμολιέμαι  
άμυνα  
αμφιβάλλω - αμφιβολία  
αναβάλλω - έχω αναβάλει — αναβολή  
ανάγκη  
αναγνωρίζω -ομαι  
αναδασώνω - αναδάσωση  
αναζητώ  
αναίσθητος -η -ο — αναισθησία  
ανακοινώνω — ανακοίνωση  
ανακουφίζομαι — ανακούφιση  
ανάμεικτος -η -ο  
αναπάντεχα  
ανάπηρος  
αναποδιά  
αναποδογυρίζω  
ανάρπαστος -η -ο  
ανάρρωση  
ανασκουμπώνω -ομαι  
αναστενάζω  
αναφιλητό  
αναχωρώ - αναχώρηση  
αναψοκοκκινίζω  
αναψυκτικό  
ανδρείος -α -ο — αντρειωμένος -η -ο  
ανέκαθεν  
ανέκδοτο

ανεκτίμητος -η -ο  
ανέκφραστος -η -ο  
ανελκυστήρας  
ανέμελος -η -ο  
ανεξάρτητος -η -ο  
ανέπαφος-η -ο  
ανέχεια  
ανήκω  
ανήμπορος -η -ο  
ανήξερος -η -ο  
ανησυχώ — ανησύχησα  
άνθρακας  
ανιαρός -ή -ό  
άνοδος  
αντάρα  
αντίγραφο  
αντίθεση — αντίθετος -η -ο  
αντιμετωπίζω  
αντίπαλος  
αντίρρηση  
ανυπόφορος-η -ο  
ανώμαλος -η -ο  
ανώτερος -η -ο  
αόρατος -η -ο  
απαισιόδοξος -η -ο  
απασχολώ -ούμαι  
απόδειξη  
αποδείχνω — αποδεικνύω  
αποκλείω  
αποκτώ - αποχτώ  
απολύω - απολυμένος -η -ο  
αποπαίρνω  
αποπνικτικός -ή -ό  
αποσταίνω — αποσταμένος -η -ο  
αποτέλεσμα  
αποτελώ -ούμαι  
απουσιάζω  
αποχαιρετώ (αποχαιρετίζω)  
αποχαιρετίσα  
αποχωρίζομαι - αποχωρισμός  
αράχνη  
αρχαλειός  
αργοπορώ - αργοπόρησα  
αρμέγω

αρτοποιείο  
ασήμαντος -η -ο  
ασθενής -ης -ες  
άσκηση  
αστακός  
ασχολούμαι — απασχολημένος -η -ο  
άτομο  
ατσάλι  
αυθόρμητα  
αυτού  
αφαιρώ -ούμαι  
αφετηρία  
άφιξη  
αφόρητος -η -ο  
αφορμή  
αφουγκράζομαι  
αχάριστος -η -ο

## B

βαλίδα  
βάλτος - βαλτώδης -ης -ες  
βάρβαρος -η -ο  
βάρος - βαραίνω — βάρυνα  
βαρώ  
βάτραχος  
βέλος  
βία — βιασύνη — βίαιος -η -ο  
βλάπτω — βλάπτω - βλάβη  
βλαστός - βλάστηση  
βογγώ — βογγητό  
βόθρος  
βολικός -ή -ό  
βότανο - βοτάνι  
βουβός -ή -ό  
βουλευτής — βουλή — κοινοβούλιο  
βουρκώνω — βούρκωμα  
βραβείο  
βραχνιάζω — βραχνάδα  
βυσσινής -ιά -ί  
βυτίο

# Γ

γαμπρός  
γάντι  
γαργαλώ - γαργαλιέμαι  
γαργάρα  
γάρχαρος -η -ο - γαργαρίζω  
γαρίδα  
γδέρνω — γδάρτης  
γερά  
γεράκι  
γεύση  
γίδα  
γινάτι  
γκαρίζω  
γκάφα  
γκρίζος -α -ο  
γλάρος  
γλείφω -ομαι  
γλίτσα  
γλύπτης — γλυπτό  
γλυφός -ή -ό  
γνέφω  
γνωστός -ή -ό — γνώριμος -η -ο —  
γνωριμία  
γόμα  
γόνιμος -η -ο  
γόπα  
γούρνα  
γούστο  
γρίφος  
γρύλος  
γυμνάζω -ομαι  
γυρεύω  
γύψος - γύψινος -η -ο

# Δ

δάπεδο  
δείχνω - δείχτης  
δεκαριά  
δελτίο  
δελφίни  
δεντροστοιχία  
δεξαμενή  
δήθεν  
δηλητήριο  
δηλώνω  
δημοκρατία  
δημοσιεύω — δημοσιεύεται  
δημόσιος -α -ο — δημοσιά  
διάβαση  
διαδήλωση - διαδηλωτής  
διάδοση  
διαδρομή  
διάθεση  
δίαιτα  
διακρίνω -ομαι  
διάλογος  
διαρκώς  
διαταγή  
διατηρώ -ούμαι  
διαφέρω - διαφορά - διαφορετικός -ή -ό  
— διαφορετικά  
διαφήμιση  
διαφωνία  
διαφωνώ  
διεθνής -ης -ες  
διέξοδος  
δίκαιος -η -ο — δικαιούμαι  
δικαίωμα  
δικαστήριο  
δίκτηο  
δίμηνο  
διπλός -ή -ό  
διστάζω  
διχόνοια  
δρομολόγιο

δυσάρεστος -η -ο  
δύση  
δωρεάν

# Ε

εάν  
εγγίζω — προσεγγίζω  
εγχειρίζω — εγχείριση  
εγωιστής  
έδαφος  
ειδεμή  
είσοδος  
εισπράκτορας  
εκδρομή  
εκλεκτός -ή -ό  
εκλογή  
εκμεταλλεύομαι - εκμετάλλευση  
εκπομπή  
εκφωνητής  
ελαιοχρωματιστής  
ελατήριο  
έλατο  
ελαττώνω  
ελάχιστα — τουλάχιστο  
ελικόπτερο  
έλλειψη  
ελπίζω — ελπίδα  
εμβόλιο  
εμποδίζω  
εναντίον — εναντιώνομαι  
έναρξη  
ενθουσιάζομαι  
ενθύμιο  
ενοχλώ -ούμαι - ενόχληση  
εξαιρετικός -ή -ό  
εξάλλου  
εξάμηνο  
εξαντλώ -ούμαι — εξαντλημένος -η -ο  
εξάπαντος  
εξαφανίζω  
εξετάσεις - εξετάζω -ομαι  
εξής  
έξοδος  
εξυπηρετώ -ούμαι — εξυπηρέτηση  
επαρχία

επείγον — υπερεπείγον — κατεπείγον  
επιδημία  
επιθυμώ - επιθύμησα  
επιμένω  
επισκευάζω  
επιστήμη - επιστήμονας  
επιστολή  
επιταγή  
επιχειρώ - επιχειρηματίας  
επόμενος -η -ο  
έρανος  
εργόχειρο  
ερειπώνω — ερείπιο  
εσωτερικός -ή -ό  
ευαίσθητος -η -ο  
εύθραυστος-η -ο  
ευθυμία — εύθυμος-η -ο  
ευθύς -εία -ύ  
ευκαιρώ - ευκαιρία  
ευχάριστος -η -ο — ευχαρίστως

## Z

ζαβολιάρης  
ζάρι  
ζελατίνα  
ζεματώ — ζεματίζω — ζεματιστός -ή -ό  
ζημιώνω — ζημιά  
ζήτω - ζητωκραυγάζω  
ζιζάνιο  
ζούγκλα  
ζουζούνια  
ζουλώ  
ζουμί  
ζυγαριά  
ζυγώνω  
ζω — ζωή

## H

ήδη  
ημερήσιος -α -ο  
ημερομίσθιο  
ημίωρο  
ημίωρος -η -ο  
ήπειρος  
Ἡπειρος — Ηπειρώτης — ηπειρωτικός  
ήπτα  
ήχος - ηχηρός -ή -ό

# Θ

θέα — θέαμα — θεατής  
θεραπεύω -ομαι - θεραπεία  
θέρος - θερινός -ή -ό  
θήκη  
θηλάζω  
θόλος - θολός -ή -ό  
θυμούμαι — θυμίζω  
θυρωρός

# Ι

ιδέα  
ιδιοκτησία — ιδιοκτήτης  
ιδίως  
ιδιωτικός -ή -ό  
ίδρυμα  
ιππόδρομος  
ίσα ίσα  
ισιώνω  
ισόγειο  
ισοπεδώνω  
ισορροπία  
ιώδιο



# K

καβγάς  
κάβουρας - καβούρια  
κάδρο  
καθηγητής  
καθημερινός -ή -ό  
κάθοδος  
καθυστερώ — καθυστέρηση  
καΐκι  
καίω — καυτός -ή -ό — καυσαέρια  
κακοκαιρία  
καλαμπόκι  
καλοσύνη  
καλούπι — καλουπώνω  
καλύβι  
καλύπτω — κάλυμμα  
καλώ — κλήση — συγκαλώ  
καλώδιο  
καλώς (τες)  
καμαρώνω - καμαρωτός -ή -ό — καμάρι  
καμπάνα  
κανάτα  
κανελής -ιά -ί  
κανονικός -ή -ό  
καπάκι  
κάπως  
καρπός  
κάρτα  
καταγής  
καταδέχομαι  
κατάκαρδα  
κατακτώ - κατακτιέμαι (ή κατακτάται) —  
κατακτητής  
καταλήγω  
κατάματα  
καταναλώνω  
καταπιάνομαι  
καταπίνω -ομαι  
καταρχώ — καταρχημένος -η -ο  
καταχνιά

κατηγορώ — κατηγορούμενος -η -ο —  
κατήγορος  
κατοικώ  
κατόπιν  
κατσαβίδι  
κατσαρός -ή -ό  
καύσιμα — καυστήρας  
καυτός -ή -ό  
κενός -ή -ό  
κεραία  
κέρμα  
κερνώ  
κεφτές  
κιβώτιο  
κιμωλία  
κλαρίνο  
κοινωνία  
κολοκύθι  
κόμπος  
κομφός-ή -ό  
κορδόνι  
κορνίζα - πλαίσιο  
κουβάρι  
κουκουλώνω -ομαι  
κουκούτσι  
κουρνιαχτός  
κουρνίζω  
κουταμάρα  
κουτσομπολιό  
κουφάλα - κούφιος -α -ο  
κοφτερός -ή -ό  
κρότος  
κτήμα  
κτηνοτρόφος  
κύβος  
κύπελλο - κυπελλούχος  
κυψέλη

# Λ

λαβαίνω - λαμβάνω  
λαβύρινθος  
λαλώ - λαλιά  
λαμαρίνα  
λαμποκοπώ  
λατομείο  
λεβέντης - λεβεντιά  
λείος -α -ο  
λεκάνη  
λεκές  
λεπτός -ή -ό — το λεπτό  
λεύκα  
λήξη  
λιανός -ή -ό — λιανά - λιανίζω  
λίπασμα  
λίπος  
λογοτεχνία - λογοτεχνικός -ή -ό  
λύρα

# Μ

μαγκούρα  
μαγνήτης - μαγνητισμός  
μάζα  
μαιμού  
μακάρι — μακαρίζω  
μάλαμα  
μάλλον  
μανία  
μανίκι  
μανιτάρι  
μαντολίνο  
μαραζώνω — μαράζι  
μαραίνω -ομαι  
μασχάλη  
μασώ  
ματαιώνω — ματαιώνεται - μάταια  
μεγάφωνο  
μέγεθος  
μεδούλι  
μεζές  
μειονέκτημα  
μελαγχολικός -ή -ό - μελαγχολικά  
μελάνι  
μελαψός -ή -ό  
μελιτζάνα - μελιτζανής -ιά -ί  
μερίδα  
μεροκάματο  
μετακινώ - μετακίνηση  
μετακομίζω  
μετανάστης  
μεταχειρίζομαι  
μήκος  
μήνυμα  
μήτε  
μικρόβιο  
μιμούμαι  
μολύνω — μόλυνση  
μόνος -η -ο - μονός -ή -ό  
μονότονος -η -ο  
μορφωμένος -η -ο - συμμορφώνομαι

μουσούδι  
μουστάκι — αμούστακο  
μούχλα  
μπαγιάτικος -η -ο  
μπάζα (τα)  
μπαούλο  
μπαρκάρω  
μπεκρήσ  
μπερδεύω  
μπετό  
μπίλια  
μπίρα  
μπιχλιμπίδι  
μπίοι  
μπολιάζω — εμβολιάζω - εμβόλιο  
μπότα  
μποτίλια  
μπούζι  
μπουκέτο  
μπουλούκι  
μπουντρούμι  
μπουρίνι  
μπρίκι  
μπρούντζος  
μύλος — χερόμυλος

## N

νάνος  
ναυπηγείο  
νευριάζω  
νήμα  
νόημα  
νοθεύω - νοθευμένος -η -ο  
νομάρχης  
νόμος  
νούμερο  
νταμάρι  
ντιβάνι  
ντόπιος -α -ο  
ντουβάρι  
νωπός -ή- ό



ξάγναντο  
ξαχρυπνώ - ξάχρυπνος -η -ο  
ξαποσταίνω  
ξαφνιάζομαι  
ξεθυμαίνω - ξεθύμανα  
ξεκαρδίζομαι  
ξεμυαλίζω  
ξενιτεύομαι  
ξενοιάζω  
ξεπαχιάζω  
ξεσηκώνω -ομαι  
ξετρελαίνω -ομαι  
ξεφεύγω - ξέφυγα  
ξηλώνω  
ξηρασία — υγρασία  
ξίγκι  
ξίδι  
ξυρίζω — ξυράφι



ο οποίος — η οποία — το οποίο  
οινόπνευμα  
ολοένα  
ομίχλη  
ομόνοια  
οποιοσδήποτε  
όπου - οπουδήποτε  
οπωροπωλείο  
όραση  
οργίζομαι  
ορισμένος -η -ο  
όρος - ορεινός -ή -ό  
όροφος — διώροφος -η -ο  
όσπρια  
οφθαλμίατρος  
όψιμος -η -ο

# Π

πάγκος  
παζάρι  
παιεύω - επαινῶ — έπαινος  
πανάκριβος -η -ο  
πανάρχαιος -α -ο  
πανελλήνιος -α -ο  
πανεπιστήμιο  
πανέρι  
πανικός  
παντόφλα  
πανωφόρι  
παπαρούνα  
πάπλωμα  
παράβαση  
παράγκα  
παράγω — παραγωγός — παραγωγή  
παραδέχομαι  
παραλείπω  
παράλογος -η -ο  
παραμερίζω  
παραμιλώ — παραμιλητό  
παράς  
παράσταση  
παρδαλός-ή -ό  
παρέλαση  
παρεξηγώ -οῦμαι  
παροιμία  
πασίγνωστος -η -ο  
πατώ - πάτος  
παχύς -ιά -ύ  
πεδικλώνω  
πέδιλο  
πεζός -ή -ό  
πενθήμερο  
περήφανος -η -ο — περηφάνια  
περιζήτητος -η -ο  
περιθώριο  
περιπλανιέμαι  
περίφημος -η -ο  
περίχωρα

πετεινός  
πέτσινος -η -ο  
πετυχαίνω - επιτυχχάνω  
πήζω  
πιθαμή  
πίθηκος  
πιλότος — πιλοτάρω  
πινακίδα  
πινέλο  
πιπέρι  
πίσσα  
πίτα  
πιτζάμα  
πιτσιλώ  
πλάγιος -α -ο - πλάγια (γράμματα) —  
πλάγια (του βουνού)  
πλάκα  
πλάτος — πλαταίνω — πλάτυνα  
πλεονέκτης  
πληκτικός -ή -ό  
ποικιλία  
ποιότητα  
πολιτισμός — πολιτισμένος -η -ο  
πολτός  
πολύτεκνος  
πορτοφόλι  
ποσό  
πουρνάρι  
πράγματι - πραγματικά  
πράξη  
πρατήριο  
πρήζομαι — πρησμένος -η -ο  
προάλλες  
προάστιο  
πρόβα  
προβάλλω - προβάλλεται -προβολέας  
προδίνω — πρόδωσα - προδόθηκα —  
προδότης  
προειδοποιώ -οῦμαι — προειδοποίηση  
προετοιμάζω -ομαι — προετοιμασία  
πρόθυμος-η -ο - πρόθυμα  
προϊόν  
πρόκα  
προκυμαία

πρόπερσι  
προσβάλλω — προσβολή  
προσκαλώ — πρόσκληση  
προσλαμβάνω  
προσφέρω - προσφορά  
προσωρινός -ή -ό  
προφορικός -ή -ό — προφορικά  
πρόχειρος -η -ο - πρόχειρα  
πρωθυπουργός  
πρώιμος -η -ο  
πρωτοβουλία  
πρωύτερα  
πτυχή

## P

ραντίζω  
ρεβίθι  
ρηχός -ή -ό  
ρίγανη  
ρόδι  
ρόμπα  
ρομπότ  
ρόπαλο  
ρουμάνι  
ροχαλίζω  
ρυτίδα  
ρώγα

# Σ

Σάββατο  
σαΐτα  
σάλιο  
σάλπιγγα  
σάλτσα  
σαματάς  
σανός (ο) - σανά (τα)  
σαράβαλο  
σαράκι  
σαρδέλα  
σάρκα  
σαρώνω  
σβέλτος -η -ο  
σγουρός -ή -ό  
σέλα — σελώνω  
σέρνω - έσυρα  
σημαντικός -ή -ό  
σιδηρόδρομος  
σιντριβάνι  
σιρόπι  
σίφουνας  
σιχαίνομαι  
σιωπή - σιωπηλός -ή -ό  
σκανταλιά  
σκάρτος -η -ο  
σκεπή — στέγη  
σκιάζομαι  
σκιάχτρο  
σκίτσο  
σκοντάφτω — πεδικλώνομαι  
σκούζω  
σκουλήκι  
σκουριά — σκουριασμένος -η -ο  
σμήνος  
σμίγω  
σοβαρός -ή -ό - σοβαρά  
σοβαρίζω - σοβαρίζης  
σούβλα  
σουλούπι  
σουτ

σπάζω  
σπάταλος-η -ο  
σπίθα - σπινθήρας  
σπόγγος  
στάβλος  
στέρνα  
στίφος -ή -ό  
στοίχημα  
στόχος  
στραγγίζω  
στραμπουρίζω — στραμπουλώ  
συγγραφέας  
σύζυγος  
συκώτι  
συλλογή  
συμβουλευώ -ομαι — συμβουλή  
συμπέρασμα  
συμφιλιώνω -ομαι  
συμφωνώ  
συνάχι  
συνδένω -ομαι  
συνδιάλεξη  
συνέντευξη  
συνεργάζομαι  
συνεταιρισμός  
σύνορο - όριο  
σύνταξη — συνταξιούχος  
σύντομος -η -ο  
σφάλμα  
σφεντόνα  
σφήκα  
σφραγίδα — σφραγίζω  
σχέση  
σωστός -ή -ό

# T

ταβέρνα  
ταχάρι  
τάδε - δείνα  
τάζω — τάμα  
τακτοποιώ -ούμαι  
ταλαιπωρώ -ούμαι — καταταλαι-  
πωρήθηκα  
τανάλια  
ταυτότητα  
τέλειος -α -ο — τελειοποιώ  
τεντώνω - τέντα  
τέρας  
τέτοιος -α -ο  
τετραπέρατος -η -ο  
τετράποδο  
τζάμπα  
τινάζω  
τμήμα  
τόπος — τοποθεσία  
τουρτουρίζω  
τραμπάλα — τραμπαλίζομαι  
τρανός -ή -ό  
τραντάζω -ομαι — τρανταχτός -ή -ό  
τραχύς -ιά -ύ  
τριζόνι  
τρικλίζω  
τριφύλλι  
τρυφερός -ή -ό - τρυφερά  
τσακώνω -ομαι  
τσαμπί  
τσίκκος  
τσιγκούνης  
τσιμουδιά  
τσοπάνης -ος  
τσουκνίδα  
τσουχτερός -ή -ό  
τύμπανο  
τυπογραφείο  
τυπώνω

# Υ

υγεία — υγιεινός -ή -ό  
ύπαιθρος  
υπεραισιόδοξος -η- ο  
υπερασπίζω — υπεράσπιση  
υπερβάλλω - υπερβολή — υπερβολικός  
-ή -ό  
υπεύθυνος -η -ο  
υπογραμμίζω - υπογραμμίζεται—  
υπογράμμιση  
υποδέχομαι  
υπομένω — υπομονή  
υποπτεύομαι — υποψιάζομαι  
υπόστεχο  
υποφέρω — υποφέρεται  
υποχωρώ - υποχώρηση



# Φ

φακή  
φαντασία — φανταχτερός -ή -ό  
φασόλια  
φελλός  
φθάνω — φτάνω  
φίλαθλος  
φιλεύω  
φιλία  
φλέβα  
φλούδα - ξεφλουδίζω  
φλυαρώ — φλυάρησα — φλύαρος -η -ο  
φορτώνω -ομαι  
φρόνιμος -η -ο  
φροντίζω  
φτερνίζομαι  
φτύνω

# X

χαίτη χαλαρός -ή -ό — τεντωμένος -η -ο  
χαλί - χάλι  
χαλίκι  
χαλινάρι — χαλινός  
χάλκινος -η -ο  
χάμω  
χαντάκι  
χαρτζιλίκι  
χαρτόσημο  
χάσκω  
χασμουριέμαι  
χασομερώ — χασομέρης  
χατίρι  
χαχανίζω - χάχανα  
χείμαρρος  
χειροποίητος -η -ο  
χελώνα  
χέρι - χερούλι  
χέρσος -α -ο  
χιούμορ  
χλιαρός -ή -ό  
χνούδι — χνουδάτος -η -ο  
χνώτο  
χοίρος - χοιρινός -ή -ό  
χολή  
χορδή  
χορωδία  
χρονολογία  
χύμα  
χυμός  
χωνεύω  
χωνί  
χώρια

# Ψ

ψαθί — ψάθινος -η -ο  
ψαχνό ψες  
ψοφώ — ψοφίμι  
ψυχή  
ψύχρα - ψύχος  
ψύχραιμος -η -ο — ψυχραιμία

# Ω

ωδείο  
ώμος - ωμός -ή -ό  
ωριμάζω  
ωχρός -ή -ό