

## 28<sup>η</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940



Παρασκευή 27<sup>η</sup> Οκτωβρίου του 2023 και οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε τάξης του σχολείου μας, τίμησαν τους ήρωες και τις ηρωίδες του '40 μέσα από αφηγήσεις, ποιήματα για το ιστορικό έπος, τα οποία επιλέχθηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα από το δάσκαλο του τμήματος κ. Νικολόπουλο Χρήστο. Η χορωδία του σχολείου, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού μουσικής αγωγής κ. Δημογιάννη Νικολάο, ερμήνευσε τραγούδια όπως το *Κορόιδο Μουσολίνι* και το *Παιδιά της Ελλάδος παιδιά*, με τα οποία ταξιδέψαμε στα ηρωϊκά βουνά της Πίνδου παρέα με τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Ελευθερίας. *Κορυφώθηκε η συγκίνηση με τους στίχους του τραγουδιού Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου και με τον Εθνικό μας Ύμνο.*

Την εκδήλωση προλόγησε η Δ/ντρια του σχολείου μας κ. Μπενετάτου Ελένη που μας μετέφερε νοερά με τα λεγόμενά της στις ηρωϊκές μέρες του '40. Ακολούθησε η παράδοση της σημαίας στην σημαιοφόρο της ΣΤ τάξης και η σύνταξη των παραστατών, καθώς και η ανακοίνωση της μαθήτριας -υπεύθυνης κατάθεσης στεφάνου.

Η γιορτή έκλεισε με τις ευχαριστίες της Δ/ντριας του σχολείου μας, κ. Μπενετάτου Ελένης προς τους συμμετέχοντες στη γιορτή μαθητές και εκπαιδευτικούς, προς τους παρευρισκόμενους/ες θεατές και προς τους εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η γιορτή της 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, η γιορτή του ΟΧΙ, διδάσκει, εμπνέει και παραδειγματίζει τα παιδιά για τη στάση τους στη μετέπειτα ζωή τους, ώστε η αξία της Ελευθερίας να κυριαρχεί πάντα στο μυαλό και την καρδιά τους.

## ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Βαδίζετε πλάι πλάι, σαν δίδυμες αδερφές  
Η μια αλαφροπατούσα κι αγέρωχη  
Η άλλη πορφυρογέννητη με βήμα στιβαρό, σαν σεισμός στη γη.  
Φορά τα κόκκινά της ρούχα που αίμα μυρίζουν  
Αίμα νωπό και ξεραμένο μαζί  
Τα μπαρουτοκαπνισμένα άλλες φορές φορεί  
Κι αν έχει κέφια, ντύνεται στα χρώματα  
Κι όποιος την ακουμπήσει τότε  
Βυθίζεται σε ύπνο βαθύ, θανάτου ύπνο.  
Άλλες φορές παραπατά  
Ζαλισμένη απ' του Διόνυσου το νέκταρ  
σαν σειρήνα σε καλεί σε χορό  
και κάποτε σε κοιτάζει με μάτια γυάλινα  
καθρέφτες μιας βελόνας που υπόσχεται επίγειους παραδείσους.  
Περικυκλωμένη απ' τους καπνούς σαν τη μέλισσα να σε ζαλίσει θέλει.  
Αλλάζει πρόσωπα μη και την καταλάβεις  
Μα είναι η ίδια, αυτή που κομπάζει  
Που σπέρνει φθόνο, πόνο  
Απόγνωση και αίμα  
Και στ' όνομά της προσκυνούν οι λαοί.  
Μα αποκύημα της φαντασίας είναι, κάλπικο  
το μυαλό σου κυριεύει  
Μην κρύβεσαι πια, δες την αλήθεια μια φορά  
Η Ελευθερία δε ζητά, σε ζητά  
Δε σε σφίγγει, σ'αγκαλιάζει  
Δε σε σκοτώνει, σ'αναπνέει.  
Είναι λευκή  
Και σαν άγγελος πετά.

**Ευθυμία Μυλωνά**

**22-10-2023**

*\*Το παραπάνω ποίημα της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Μυλωνά Ευθυμίας αναγνώστηκε διαδικτυακά την Κυριακή 29/10/2023 στις 8μμ. από τις Εκδόσεις Κέφαλος και αποτελεί έναν ύμνο στην Ελευθερία.*