

Τα μολύβια του γράφουν...

Μαθητική εφημερίδα που εκδίδεται από τους μαθητές του 1ου Δημ.Σχολ.Ωραιοκάστρου
Αρ.Φύλλου :1 Δεκέμβριος 2022

Τα Χριστούγεννα είναι μία απ' τις σημαντικότερες χριστιανικές γιορτές. Είναι μια γιορτή των παιδιών και μια ευκαιρία να συνευρεθούν μαζί οικογένειες. Τα πάντα είναι στολισμένα και όλοι είναι χαρούμενοι.

Για πολλούς ανθρώπους είναι η καλύτερη γιορτή του χρόνου, η γιορτή που και οι μεγάλοι γίνονται παιδιά και όποια προβλήματα και έγνοιες σκεπάζονται κάτω απ' την χρυσόσκονη και την λάμψη των φώτων.

Μια μαγευτική γιορτή



Έρχονται Χριστούγεννα
(Δεν) έχουν όλοι δέντρο...
(Δεν) έχουν όλοι σπιτι...
(Δεν) έχουν όλοι φαγητό...
(Δεν) έχουν όλοι ζέστη...
(Δεν) έχουν όλοι οικογένεια...
(Δεν) έχουν όλοι δουλειά...
(Δεν) έχουν όλοι χρήματα...
(Δεν) έχουν όλοι υγεία...
(Δεν) έχουν όλοι αγάπη...
(Δεν) έχουν όλοι όνειρα...
(Δεν) θα πάρουν όλοι δώρα...
Αυτές τις γιορτές...
Γέμισε τη με μικρά αλλά απαραίτητα
πράγματα...
Χάρισε τη σε όσους έχουν ανάγκη...
και δεν παράγει...
Μην αγοράσεις για σένα το πανάκριβο φόρεμα
Μην χάρισεις το πανάκριβο άρωμα...
Χάρισε λίγα καμώγελα σε αυτούς που μόνο
δακρυα έχει η ζωή τους!!!!

❤️ B1



Η κοινωνία και τα δικαιώματα των κωφών

Κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου είναι παγκοσμίως αφιερωμένη στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτά τα άτομα είναι και οι κωφοί. Αυτή είναι μια αόρατη αναπηρία δηλαδή δεν φαίνεται εμφανισιακά η αναπηρία τους αλλά το καταλαβαίνουμε όταν προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Οι κωφοί επικοινωνούν με κινήσεις με τα χέρια τους και με εκφράσεις στο πρόσωπό τους. Κάθε χώρα έχει την δική της νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν σχολεία για κωφούς νηπιαγωγείο, Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Όταν οι ακούοντες μιλάνε συχνά και καθαρά οι κωφοί μπορούν να τους καταλαβαίνουν και να επικοινωνού μαζί τους. Ένας νέος όταν τελειώσει το λύκειο και θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν διερμηνείς. Η δουλειά του διερμηνέα είναι να μεταφράζει στη νοηματική γλώσσα ότι λέει ο καθηγητής. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διερμηνείς ακόμα στις σχολές. Στις διάφορες υπηρεσίες όταν πηγαίνουν οι κωφοί πολλές φορές η εξυπηρέτηση έχει πολλές δυσκολίες. Η επικοινωνία με τους υπαλλήλους στα νοσοκομεία το ίδιο και χειρότερα εκεί πρέπει να εξηγήσουν στο γιατρό το πρόβλημα υγείας τους και να τους καταλάβει ο γιατρός για να τους κάνει σωστή ιατρική διάγνωση και να τους δώσει τη σωστή θεραπεία. Όταν θέλουν να βρουν δουλειά έχουν δυσκολίες γιατί μόλις μαθαίνει ο εργοδότης ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κωφός δεν τους παίρνει στη δουλειά. Αν μπορούσε το κράτος να τους προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση με διερμηνείς στις σχολές, δωρεάν λογοθεραπεία, δωρεάν ακουστικά θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς το καλύτερο. Εύχομαι και ελπίζω γρήγορα να λυθούν τα προβλήματά τους για να γίνει ευκολότερη η ζωή τους

Λαζαρίδου Δανάη Ε1

Το Αλφάβητό μου



ΚΑΛΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Μια επίσκεψη στο σχολείο που θα θυμάμαι

Στις 14 Δεκεμβρίου 2022 το σχολείο μας επισκέφτηκε ένας άνθρωπος που πραγματικά τον θαυμάζω είναι ο Δημήτρης Αντωνίου. Ο Δημήτρης είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο εδώ και 16 χρόνια. Το 2006 ένας νέος οδηγός 19 χρόνων χτύπησε εκείνον και τους φίλους του με το αμάξι του καθώς έτρεχε με 140 χιλιόμετρα όταν γυρνούσε από το σχολείο του και περπατούσε στο πεζοδρόμιο για να πάει σπίτι του. Όπως μας είπε χτύπησε εκείνον πιο σοβαρά από τους άλλους και τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Δυστυχώς οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το δεξί του χέρι. Επιπλέον τα δάχτυλά του Δημήτρη δεν μπορούν να κουνηθούν. Ξύπνησε από κώμα μετά από δύομιση μήνες. Δεν πίστευε ποτέ πως θα ήταν άτομο με αναπηρία για την υπόλοιπη ζωή του. Ας σημειωθεί ότι ο 19χρονος τότε οδηγός διέφυγε στο εξωτερικό και σήμερα είναι 36 ετών. Σήμερα ο Δημήτρης Αντωνίου είναι 32 ετών η ζωή του όπως μας είπε ο ίδιος δεν είναι όπως πριν το ατύχημα αλλά κάθε μέρα κάνει τα πράγματα που έχει στη λίστα του. Είναι καλοσυνάτος και γελαστός και λέει αισιόδοξα μηνύματα. Αυτός ο άνθρωπος μου άλλαξε τη ζωή. Πραγματικά τον σέβομαι και χαίρομαι που έχει κάνει τόσες δράσεις για εμάς τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Έχει γράψει βιβλία και μυθιστορήματα. Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ και θα ήθελα να μην του είχαν συμβεί τόσα δυσάρεστα γεγονότα

Παπουλίδου Αναστασία Ε1





Στο Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 τα δύο τμήματα της τετάρτης δημοτικού επισκεφτήκαμε το γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία .Εκεί παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής .Για το πρόγραμμα αυτό υπεύθυνοι ήταν δύο εκπαιδευτές εκ των οποίων ο ένας ο κύριος Πάρης που μας εξήγησε τους κανόνες σωστής οδικής συμπεριφοράς στο δρόμο .Ο κύριος Παντελής ήταν αυτός που μας έδινε οδηγίες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή .Είδαμε πως να συμπεριφερόμαστε σαν οδηγό,σαν πεζοί και επιβάτες στα μέσα μεταφοράς. Έπειτα χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες των 12 ατόμων. Τέσσερις οδηγοί ,τέσσερις πεζοί και τέσσερις επιβάτες.Οι τέσσερις μαθητές οδηγοί που οδηγούσαν έπρεπε να προσέχουν τις πινακίδες που υπήρχαν στη διαδρομή .Οι τέσσερις πεζοί περίμεναν στο πεζοδρόμιο ώστε να περάσουν από τη διάβαση και οι επιβάτες για να επιβιβαστούν με τη σειρά τους στα οχήματα.Στη συνέχεια παίξαμε διάφορα παιχνίδια και είχαμε λίγο ελεύθερο χρόνο για χαλάρωση.Ήταν μία εξαιρετική εμπειρία και ευχόμαστε να κάνουμε και άλλες τέτοιες εκδρομές

Χατζηχαραλαμπίδης Χαράλαμπος Δ2



Με λένε Κυριάκο Νικολαΐδη του Β1 .Είμαι στην ομάδα του Μακεδονικού στο τμήμα ποδοσφαίρου. Μετά από πέντε προπονήσεις καταφέραμε και περάσαμε σαν ομάδα στο κύπελλο για να το κατακτήσουμε .Για να το καταφέρουμε αυτό έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι ,πειθαρχημένοι και να έχουμε ομαδικότητα .Έχω και άλλες προπονήσεις και πάμε ξανά για κύπελλο .Είχα και συμμετοχή στον αγώνα βουνού για να βοηθήσουμε το σύλλογο αυτιστικού παιδιού «Ελπίδα» το σύνθημα σε αυτόν τον αγώνα ήταν «Ο νικητής δεν είναι αυτός που πάντα νικάει αλλά αυτός που προσπαθεί και συμμετέχει»

