



Μία φορά και έναν καιρό ήταν δύο αδέρφια η Μαρίνα και ο Παύλος. Ήταν φθινόπωρο και έπεφταν πολλά φύλλα και μία απαλή βροχούλα. Τα παιδιά πήγαν να μαζέψουν μανιτάρια. Ο Παύλος πήρε μαζί την ομπρέλα του και η Μαρίνα το καλαθάκι της. Μάζεψαν πολλά μανιτάρια χωρίς να βραχούν, γιατί ο Παύλος κρατούσε την ομπρέλα πάνω από την αδερφή του. Τα πήγανε στο σπίτι και είπαν στη μαμά τους να τα μαγειρέψει και να τους κάνει μανιταρόσουπα και μακαρόνια με μία ωραία άσπρη σάλτσα από μανιτάρια. Ξανά βγήκαν έξω και πήγαν να παίξουν στο ποταμάκι, μιάς και είχε σταματήσει η βροχή. Εκεί συνάντησαν τα βατραχάκια. Ήταν ολόκληρη οικογένεια από βατράχια τραγουδούσαν ένα ωραίο τραγούδι και τα αδερφάκια τραγούδησαν μαζί τους: κουάξ κουάξ κουάξ ωραία που περνάμε, μαζί με τα βατράχια, εμείς που τραγουδάμε! Εκεί που τραγουδούσαν όλοι μαζί χαρούμενοι βλέπουν μία πάπια με τα παπάκια της να πηγαίνει βόλτα. Ήθελαν να δουν τις φίλες τους, τις κοτούλες με τα κοτοπουλάκια, που ζούσαν στο κοτέτσι τους, σε μία φάρμα. Όταν συναντήθηκαν οι κοτούλες τις δέχτηκαν με πολύ χαρά και τις είπαν να καθίσουν να φάνε παρέα:

-Σε λίγο θα περάσει ο Γεωργός και θα μας φέρει φαγητό, θα δειπνήσουμε μαζί! Αφού έφαγαν άρχισαν να τραγουδούν:

-Κότες και κοτοπουλάκια πάπιες και μικρά παπάκια ,  
φίλοι είναι αγαπημένοι,  
παίζουν τρέχουν και γελάνε  
τι ωραία που περνάνε!!!

Στο αγρόκτημα τα αλογάκια παίζανε και τρέχανε και κάναν φασαρία...

Τότε ήρθε ο αγρότης και τους έβαλε να μπουν στο στάβλο τους και να κάτσουν ήσυχα. Έδωσε φαγητό και στο σκύλο γιατί γάβγιζε, επειδή πεινούσε.

Μόλις έφαγε τα παιδιά τον άκουσαν να γαβγίζει ξανά. Πήγαν κοντά του και

κατάλαβαν ότι ήθελε να πει νεράκι. Αφού του έβαλαν νεράκι, είδαν

τα γουρουνάκια να παίζουν και να τρέχουν στις λάσπες και να χαίρονται. Ο αγρότης είχε

πάει στην αγελάδα να την αρμέξει. Μόλις είδε τα παιδιά τον Παύλο με τη Μαρίνα τους γνώριζε

και τους είπε ότι θα τους δώσει να φάνε τυράκι, φρέσκο γάλα, και μία φέτα με ψωμί και

βούτυρο...Είδαν και ένα προβατάκι έξω από τη φάρμα να φωνάζει. Τότε αμέσως

άνοιξαν την πόρτα και το έβαλαν μέσα. Φαίνεται πως είχε ξεχαστεί στο παιχνίδι..... Αφού

έφαγαν και ήπιαν ότι τους κέρασε ο αγρότης, τον ευχαρίστησαν και έφυγαν για

το σπίτι τους! Τους περίμενε η μαμά τους. Τα δύο αδέρφια είπαν στη μαμούλα,

πόσο υπέροχα πέρασαν και πήγαν να ξεκουραστούν ευτυχισμένα!....

