

Βόλτα με τον πύραυλο



Τα παιδιά της Α' 2 τάξης του 1ου Δημ.Σχ.Νεάπολης

-Παίρνουμε τον πύραυλο να πάμε ταξίδι στο διάστημα; προτείνει η Χαρά στην παρέα του Α' 2. Συμφωνούμε όλοι με τη Χαρά και ξεκινάμε.

- Όλα είναι φανταστικά! Η Σελήνη, τ' αστέρια, οι πλανήτες, λέει η Αναστασία.

-Κοιτάξτε! Πέφτουν κομήτες, φωνάζει ο Σταμάτης ενθουσιασμένος.

Σε λίγο φτάνουμε σ' έναν πλανήτη διαφορετικό από τη γη μας. Περπατάμε ώσπου βλέπουμε μια πύλη σε σχήμα ουράνιου τόξου. Είναι η Ονειροχώρα. Η πινακίδα γράφει: "Μόνο για μια ώρα βόλτα και δώρα".



Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε: νεροτσουλήθρες, πισίνες, γήπεδα, λουλούδια, πεταλούδες, πασχαλίτσες. Από τα σύννεφα πέφτουν καραμέλες, κέικ, παγωτά. Τα παγωτά πέφτουν στο ουράνιο τόξο....

-Ελάτε, παιδιά, να παίξουμε στις νεροτσουλήθρες, λέει η Δήμητρα.

Ο Γιάννης με τον Αλέξανδρο ξεκινάνε το ποδόσφαιρο.

-Ωχ! Μια καραμέλα στο κεφάλι μου. Θ' αρχίσει καραμελοβροχή, λέει ο Σταμάτης.

Ο Στέφανος πάει να πιάσει πασχαλίτσες. Τότε η Χαρά κι ο Απόστολος φωνάζουν:

-Παιδιά, γυρίστε πίσω γιατί δε θα προλάβουμε να δούμε την

Ονειροχώρα.

Έτσι μαζευτήκαμε και προχωρήσαμε όλοι μαζί. Παρακάτω βλέπουμε σε μια βιτρίνα παιχνίδια-ήρωες: τον Spiderman, τον Superman, τον Flash, τον Batman, την Wonderwoman, την πριγκίπισσα Σοφία, τον Θωρ, τον Ζορό, τον Τόξο, καουμπούδες και Ινδιάνους. Στην απέναντι βιτρίνα μας τρομάζουν ο Joker, ο Slenderman, δηλητηριώδεις αράχνες, μυρμήγκια της φωτιάς και άλλες κακές κούκλες.

Σε κάποιους πάγκους παραπέρα έχει απλωμένες σοκολάτες, τούρτες σε σχήμα καρδιάς, καραμέλες, γλειφιτζούρια και έναν καταψύκτη με παγωτά. Δεν γράφει πουθενά: απαγορεύεται..



Πλησιάζουμε λοιπόν και δοκιμάζουμε τα γλυκά!! Πόσο διαφορετικές και υπέροχες γεύσεις!

-Μμμ πολύ νόστιμα, λέει ο Νίκος.

Οι περισσότεροι τρώμε από ένα με δύο μα ο Νίκος τρώει μια ολόκληρη τούρτα!! Έφαγε με λαιμαργία κι άλλα γλυκά.

-Νίκο, σταμάτα! Πρέπει να φύγουμε. Θα σε πειράξουν τόσα γλυκά, του είπε ο Γιάννης. Στο τέλος τον πήραμε με το ζόρι μαζί μας.

Πιο πέρα είναι ένα κυλικείο. Μια κυρία δίνει super τροφές.



Ο Ντάσι είπε να πάρουμε όλοι κάτι από το Κυλικείο και πήρε ένα κουλούρι. Φάγαμε τοστ, αβγά, μήλα, μπανάνες και ήπιαμε γάλα και χυμούς φρούτων. Η Σίντι πήρε μέλι. Ο μόνος που δεν μπόρεσε να φάει ήταν ο Νίκος που ήταν φουσκωμένος και πρησμένος απ' τα πολλά γλυκά. Πήρε όμως μαζί του μια μπανάνα και κάποια κορίτσια λίγα αβγά.

Αν και περνάει η ώρα τραβάει την προσοχή μας ένα παράξενο δέντρο. Είναι το δέντρο των εκπλήξεων.

Μια πινακίδα γράφει: " δώρο ένα στον καθένα". Πήραμε όλοι από ένα δώρο κι ετοιμαστήκαμε να φύγουμε.

Τότε ακούμε κουδουνάκια να χτυπάνε και βλέπουμε τα παιχνίδια της Ονειροχώρας να ζωντανεύουν. Ξαφνικά, έρχονται καταπάνω μας κάτι κακές κούκλες με άσχημα πρόσωπα. Τρομάξαμε πολύ και τρέξαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε.



-Ουφ! Ευτυχώς γλυτώσαμε, είπαμε με μια φωνή..

-Πού είναι ο Νίκος; ρώτησε ο Απόστολος.

-Όλοι τρέξαμε γρήγορα εκτός από τον Νίκο , είπε ο Ρεγιάν.

Είχαμε πολλές δυνάμεις από τις τροφές του κυλικείου και ξεφύγαμε ενώ

ο Νίκος που είχε φάει μόνο γλυκά δεν τα κατάφερε.

Οι κακές κούκλες όμως άρχισαν να μας πλησιάζουν ξανά. Τότε ο Αλέξανδρος ζήτησε τις δυνάμεις του Flash. Τρέξαμε γρηγορότερα και βγήκαμε από την Ονειροχώρα.

-Ας ανοίξουμε τα δώρα μας! Φωνάζει ο Αλέξανδρος.

.-Έχει ένα μαγικό κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες, είπε η Δήμητρα.

-Το δικό μου είναι μια στολή που σε κάνει αόρατο, φώναξε ο Γιάννης .

-Εγώ έτυχα ένα ρόδι που όταν το σπας πιάνουν οι ευχές, είπε ο Απόστολος.

-Κι εγώ μια ασπίδα που προστατεύει, είπε ο Ντάσι.

Ενθουσιάστηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά με τα δώρα που άνοιξαν: το σχοινί της Wonderwoman για την Αναστασία, το λείζερ του Superman για τον Ρεγιάν, τη μάσκα του Batman, μια μεγάλη ομπρέλα που πετάς όταν την ανοίγεις και άλλα αντικείμενα με μαγικές ιδιότητες.

Όμως στεναχωριόμασταν που ο φίλος μας δεν ήταν μαζί μας. Μαζευτήκαμε και καταστρώσαμε ένα σχέδιο για να τον απελευθερώσουμε χρησιμοποιώντας και τα μαγικά δώρα.



Μπήκαμε κρυφά στην Ονειροχώρα. Μπροστά πηγαίνει ο Γιάννης γιατί φοράει τη στολή που τον κάνει αόρατο.



Κάποια στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τοίχο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Στον τοίχο γράφει έναν γρίφο και μπροστά απ' αυτόν υπάρχει ένα play station. Ο γρίφος έλεγε: "Είναι σημαντικό αλλά κάποιοι νομίζουν ότι δεν είναι. Είναι εύκολο να το βρεις. Είναι εύκολο να το χάσεις. Τι είναι;"

-Το βρήκα! Φώναξε η Όλγα και πληκτρολόγησε τη λέξη "φίλος" με το τηλεχειριστήριο απ' το play station. Αμέσως ο τοίχος άνοιξε και συνεχίσαμε τον δρόμο μας.

Ξαφνικά ο Γιάννης που είναι μπροστά ακούει παράξενους θορύβους. Είδε τότε τον Νίκο δεμένο μέσα σε ένα κλουβί και περίεργες αράχνες και μυρμήγκια της φωτιάς να τον φυλάνε. Με προσοχή γύρισε πίσω, είπε ησυχία στην παρέα και έκανε νόημα στην Αναστασία που είχε το μαγικό σχοινί της Wonderwoman να τον ακολουθήσει. Ο Γιάννης παίρνει τις δυνάμεις του Superman και πετάει ψηλά για να αποσπάσει την προσοχή τους. Αυτά τρομάζουν και τότε η Αναστασία βρίσκει την ευκαιρία να πετάξει το μαγικό σχοινί. Οι αράχνες και τα μυρμήγκια δεν κατάλαβαν για πότε βρέθηκαν δεμένα.



Η Δήμητρα που είχε το μαγικό κλειδί ανοίγει την πόρτα και ο Νίκος απελευθερώνεται.

-Μπράβο, παιδιά, είχα αρχίσει να φοβάμαι, λέει ο Νίκος χαρούμενος.

-Έλα, τώρα, τρέχα να σωθούμε, του λέει η Δήμητρα.



Μα ο δρόμος που πήραν τους έβγαλε στις βιτρίνες με τις κούκλες. Ο Joker μόλις τους είδε άρχισε να τους κυνηγά. Τα παιδιά πήγαν κοντά στους καουμπόιδες και στον Ζορό κι εκείνοι τους ανέβασαν στα άλογά τους και έτρεχαν μπροστά.

Τότε ο Νίκος έφαγε την μπανάνα που είχε πάρει από το κυλικείο και πέταξε τη φλούδα πίσω του. Ο Joker γλίστρησε και έπεσε. Βογγούσε απ' τους πόνους γιατί χτύπησε. Φώναξε για βοήθεια τον Slenderman και συνέχισαν το κυνηγητό.

Η Μαγδαληνή, η Ηλιάνα και η Καλλιρόη σπάσανε τα αβγά που είχαν πάρει από το κυλικείο κι ο Ρεγιάν με τη βοήθεια του Superman ρίχνει σ' αυτά λείζερ, τα κάνει ομελέτα και την πετάνε στο πρόσωπο του Slenderman.

-Άου αχ! Καίγομαι, βοήθεια! φώναξε ο Slenderman.

Ο Απόστολος έσπασε το ρόδι και είπε: « εύχομαι να βγάλει αχινούς!»

Έτσι κι έγινε. Οι δυο κακοί τους πάτησαν και ούρλιαζαν από τον πόνο.

Η Σίντι έχυσε μέλι πίσω τους και κόλλησαν κι άλλες κακές κούκλες που ακολουθούσαν. Τα παιδιά έσκασαν στα γέλια.

Ο Σταμάτης φόρεσε τη μάσκα του Batman κι έτσι έγινε δυνατός σαν αυτόν. Πάλεψε με τον Joker και τον νίκησε.

Εκτός από τον Slenderman που κούτσαινε έρχονταν κι άλλες κακές κούκλες τραυματισμένες.

Ο Στέφανος με τη βοήθεια του Τόξου και ο Χρήστος με τη βοήθεια του Ινδιάνου έριχναν βέλη.

Η Ελένη και η Χρυσάνθη άνοιξαν τη μαγική ομπρέλα και όλα τα παιδιά πιασμένα χέρι χέρι πέταξαν και βρέθηκαν έξω από την Ονειροχώρα.



Χαρήκαμε που σωθήκαμε όλοι και μπήκαμε στον πύραυλο για να επιστρέψουμε. Ηρεμήσαμε για λίγο όμως. Διαπιστώσαμε πως ένα διαστημόπλοιο μας ακολουθούσε.

-Μέσα θα είναι ο Joker, φώναξε η Μαγδαληνή.

-Ο Slenderman και άλλες κακές κούκλες, συμπλήρωσε η Αναστασία.

Αυξήσαμε ταχύτητα και ξαφνικά μπροστά μας είδαμε μια μαύρη τρύπα. Τρομάξαμε αλλά δε χάσαμε την ψυχραιμία μας.



-Μήπως τα υπόλοιπα δώρα θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν; Ρώτησε ο Γιάννης.

Σκεφτόμασταν και λέγαμε τις ιδέες μας. Τότε ο Ντάσι σκέφτηκε τη μαγική ασπίδα. Ήταν η τελευταία μας ελπίδα. Αποφασίσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε.

Τη ρίξαμε στη μαύρη τρύπα και φύγαμε προς άλλη κατεύθυνση. Το διαστημόπλοιο που μας κυνηγούσε έπεσε πάνω στη μαύρη τρύπα κι αυτή... το ρούφηξε.



Ήμασταν ελεύθεροι....

Η βόλτα μας ήταν πολύ ωραία αλλά τελείωσε και επιστρέψαμε όλοι μαζί στη γη μας που νιώθουμε ασφάλεια ο καθένας με την οικογένειά του και τους φίλους του.



Συγγραφείς-Εικονογράφοι: Αλέξανδρος, Αναστασία, Απόστολος, Γιάννης, Δήμητρα, Μαγδαληνή, Ελένη, Ηλιάνα, Καλλιρόη, Νίκος, Ντάσι, Όλγα, Ρεγιάν, Σίντι, Σταμάτης, Στέφανος, Χαρά, Χρήστος, Χρυσάνθη

Γενική επιμέλεια: Η δασκάλα της Α΄2 τάξης: Αγγέλα Χατζηθωμά