

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΟΚΚΟΥ ΚΑΦΕ

Είμαι ένας μικρός κόκκος καφέ και η ιστορία μου ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο περίπου. Γεννήθηκα στη Βραζιλία σε έναν τόπο μακρινό.

Στην αρχή ήμουν ένα μικρό σποράκι. Με φύτεψαν σε ένα χωράφι με πολλά άλλα σποράκια για να μεγαλώσουμε και να γίνουμε μεγάλα δέντρα, τα καφεόδεντρα. Καθημερινά μας φρόντιζαν ποτίζοντάς μας και ρίχνοντάς μας λίπασμα για να αναπτυχθούμε και να βγάλουμε τα αρωματικά μας φρούτα που μοιάζουν με τσαμπιά από κόκκινα φασόλια. Όλη μέρα είχαμε γύρω μας πολλούς ανθρώπους που έβλεπαν σε ποιο στάδιο βρισκόταν το κάθε δέντρο από εμάς. Άλλο ήταν στην ανθοφορία του, άλλο έπρεπε να ξεφορτώσει τους καρπούς του κι άλλο να κλαδευτεί.

Εγώ ήμουν τώρα ένα νέο δεντράκι που μόλις είχα βγάλει τα πρώτα μου σποράκια και περίμενα να έρθουν οι άνθρωποι της φυτείας να τα μαζέψουν, να γίνει δηλαδή η συγκομιδή. Ένα πρωί είδα ξαφνικά έναν εργάτη να έρχεται και να περιεργάζεται τους καρπούς μου. Αμέσως φώναξε κάποιους άλλους εργάτες και όλοι μαζί άρχισαν να τους μαζεύουν με τα χέρια τους αλλά και με κάποια εργαλεία. Τοποθέτησαν τα μικρά φασολάκια μου μέσα σε κάτι τσουβάλια και στη συνέχεια ήρθαν τα φορτηγά και τα φόρτωσαν για να τα πάνε να τα αποξηράνουν. Φτάσαμε

λοιπόν σε ένα εργοστάσιο όπου υπήρχαν πολλά ίδια τσουβάλια με κόκκους καφέ και που περίμεναν να ξεκινήσει η διαδικασία του διαχωρισμού μας από το κέλυφος. Αφού τελείωσε η διαδικασία αυτή, μας έβαλαν σε κάτι μεγάλα ταψιά για να μας ψήσουν και να βγάλουμε τα υπέροχα αρώματά μας.

Από εκεί και ύστερα μας τοποθέτησαν σε ειδικές συσκευασίες για να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Ένα μέσο ταξίδι για να φτάσει ο καφές στο τραπέζι είναι περίπου 6.600 μίλια. Φανταστείτε λοιπόν πόσα μίλια ταξίδεψα εγώ για να φτάσω από τη Βραζιλία στην Ελλάδα! Ήρθα με τους φίλους μου τους κόκκους, ταξιδεύοντας για πολύ καιρό με ένα πλοίο. Φτάνοντας στο λιμάνι μας παρέλαβε ένα φορτηγό και μας πήγε σε ένα μαγαζί που το λένε καφεκοπτείο.

Εδώ βρίσκομαι τώρα που σας μιλάω και περιμένω τους πρώτους πελάτες που θα έρθουν να μας αγοράσουν και να γευτούν την πλούσια γεύση μας. Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου και χαίρομαι πολύ που σας τη διηγήθηκα!