

## Η εφημερίδα του Ε'1

1<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης

Τεύχος 2<sup>ο</sup>, Δεκέμβριος 2023

Σχολικό έτος 2023-2024



Αγαπητές/οί μας αναγνώστριες/τες, σας καλωσορίζουμε στο 2<sup>ο</sup> τεύχος της εφημερίδας της τάξης μας!

Στην εφημερίδα μας θα διαβάσετε για... χριστουγεννιάτικες ιστορίες, έθιμα, δώρα, χειροποίητα στολίδια, δραστηριότητες, προτάσεις για τραγούδια και ταινίες, αναμνήσεις από προηγούμενα χρόνια, αλλά και σχέδια για αυτά τα Χριστούγεννα!

Ευχόμαστε σε όλες και όλους Καλά Χριστούγεννα, Χαρούμενη Πρωτοχρονιά κι έναν Καινούργιο Χρόνο με υγεία και χαρές!

Ιδιαίτερες ευχές στέλνουμε στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (πόλεμο, αρρώστιες, πείνα) και ελπίζουμε να λυθούν όλα τους τα προβλήματα!



## Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

της Ειρήνης Γ.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν είκοσι δύο παιδιά: ο Σταύρος, η Έλλη, ο Κυριάκος, ο Πάικος, η Μυρτώ, ο Λουκάς, ο Σωτήρης, η Εύα Κ., ο Άλεξ, η Σοφία, η Μαρούσα, η Κάτια, ο Γιώργος, η Εύα Δ., ο Ιάσοντας, η Ελεάννα, ο Ορέστης, ο Μάριος, η Στέλλα, ο Βασίλης, η Ρέα κι εγώ, η Ειρήνη.

Πήγαμε όλοι μαζί να πούμε τα κάλαντα των Φώτων. Σε κάθε πόρτα που χτυπάγαμε λέγαμε αυτό το τραγούδι:

*«Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός η χαρά μεγάλη  
κι ο αγιασμός. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό  
κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Καλημέρα,  
καλησπέρα. Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.  
Όργανο βαστάει, κερύ κρατεί και τον Αϊ-Γιάννη  
παρακαλεί. Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. Ν'  
ανεβώ επάνω στον ουρανό να μαζέψω ρόδα και λίβανο. Καλημέρα,  
καλησπέρα, Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά».*



Εικόνα από την ιστοσελίδα Thessreportage.gr

Μετά, ο Πάικος, ο Κυριάκος και ο Σωτήρης είπαν να πάμε στο λούνα παρκ και να παίξουμε. Πήγαμε και παίξαμε όλα τα παιχνίδια, μέχρι που κουραστήκαμε. Ύστερα, πήγαμε να φάμε σε ένα εστιατόριο. Εκεί υπήρχαν κούνιες. Πήγαμε να παίξουμε μέχρι να έρθουν τα φαγητά. Παίξαμε, παίξαμε μέχρι που ήρθαν τα φαγητά και φάγαμε.

Αργότερα, πήγαμε στα σπίτια μας και κοιμηθήκαμε.

## Η καλύτερη Πρωτοχρονιά!

της Έλλης Γ.

24-12-2018 Σε ένα σπίτι στο Los Angeles ζούσε μία οικογένεια. Οι γονείς σε αυτή την οικογένεια δούλευαν μέχρι αργά, γι' αυτό τον λόγο τα δύο αδέρφια, ένα κορίτσι δώδεκα χρονών και ένα αγόρι δεκαπέντε χρονών έμεναν μόνοι τους στο σπίτι.

Κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς η μικρή αδερφή προσπαθούσε να μείνει ξύπνια όλο το βράδυ με στόχο να δει τον Άγιο Βασίλη. Όμως δεν τα κατάφερνε. Αυτή τη χρονιά όμως ο αδερφός της δέχτηκε να τη βοηθήσει. Το

σχέδιό του ήταν να στήσουν μια κάμερα και να βάλουν στο τζάκι ένα διάφανο σχοινί, το οποίο συνδεόταν με ένα κουδούνι που πήγαινε στο δωμάτιο που είχαν κρυφτεί τα παιδιά.

Η ώρα πήγε μεσάνυχτα και ο Άγιος Βασίλης έφτασε. Τα παιδιά τα είχε πάρει ο ύπνος όμως, μόλις το κορίτσι ξύπνησε από το κουδούνι, κοίταξε την κάμερα και δεν πίστευε στα μάτια της. Ξύπνησε τον αδερφό της και τρέξανε γρήγορα να κατέβουν τις σκάλες. Είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα με αυτό που μόλις είχαν δει.

Είδαν το έλκηθρο και τους τارانδους του Άγιου Βασίλη, όμως όχι τον Άγιο Βασίλη. Τότε η μικρή αδερφή πήδηξε πάνω στο έλκηθρο και κρύφτηκε πίσω από τον σάκο. Ο αδερφός της δεν ήθελε να ακολουθήσει γιατί το θεωρούσε επικίνδυνο όμως δεν μπορούσε να αφήσει τη μικρή του αδερφή μόνη της γι' αυτό πήδηξε και αυτός.

Μετά από λίγη ώρα ο Άγιος Βασίλης μπήκε στο έλκηθρο χωρίς να τους δει φωνάζοντας «Αυτό το σπίτι στο Los Angeles ήταν το τελευταίο. Τώρα πρέπει να πάω πίσω στο Βόρειο Σέλας». Τα παιδιά με αυτό που άκουσαν απόρησαν και για αυτό περίμεναν με αγωνία να φτάσουν εκεί. Μετά από πολλή ώρα έφτασαν στο Βόρειο Σέλας και χωρίς να θυμούνται πως ο Άγιος Βασίλης δεν τους είχε δει, κατέβηκαν από το έλκηθρο.



Εικόνα από την ιστοσελίδα Dreamstime

Ο Άγιος Βασίλης θύμωσε με τα παιδιά όμως μετά σκέφτηκε «Είναι Πρωτοχρονιά, δεν πρέπει να θυμώνω επειδή απλώς αυτά τα δύο αδέρφια μπήκαν στο έλκηθρό μου!». Ο Άγιος Βασίλης αγκάλιασε τα παιδιά και τους είπε «αυτό θα μείνει μυστικό!». Τα παιδιά συμφώνησαν και ο Άγιος Βασίλης χαρούμενος τα πήρε και τα ξενάγησε στο χωριό του. Για τα παιδιά αυτό ήταν το όνειρό τους και με χαρά έτρεξαν στο χωριό του.

Εκεί είδαν πολλά ζωτικά και μάλιστα γνώρισαν και κάποια από αυτά. Ο λιγούρης, το πρώτο ζωτικό που γνώρισαν, έτρωγε συνέχεια γλυκά και γλειφιτζούρια χωρίς όμως να παχαίνει καθόλου. Το δεύτερο ζωτικό που γνώρισαν ήταν ο Ευχούλης που πραγματοποιούσε όλες τις ευχές των

παιδιών. Επίσης, είχαν πολλά εργοστάσια, όπως το εργαστήριο των γλυκών ή το εργοστάσιο των παιχνιδιών. Ακόμη, υπήρχαν και δύο ξεχωριστά πράγματα. Το σπίτι του Αγίου Βασιλή και το πιο μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, όπου αν ξεχνιόταν να μπει το αστέρι, τα Χριστούγεννα θα ήταν άθλια.

Η νύχτα πέρασε και τα παιδιά ζήτησαν από τον Άγιο Βασιλή να τους πάει στο σπίτι τους. Έτσι κι έγινε. Τα παιδιά πήγαν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους και είδαν τα δώρα τους κι ένα ακόμα σημείωμα που έλεγε «Α.Β. το μυστικό να κρατηθεί!». Έτσι κι έγινε.

### Μια τέλεια μέρα

της Εύας Δ.

Μια μέρα ήρθε μια οικογένεια για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα.

Τις τρεις πρώτες μέρες πέραγαν καλά σαν όλους τους άλλους ανθρώπους γύρω. Την τέταρτη μέρα κάποια παιδιά πήγαν να χτυπήσουν το κουδούνι για να πουν τα κάλαντα. Μόλις άνοιξε η πόρτα, τα παιδάκια είπαν «Να τα πούμε;», αλλά αυτή η οικογένεια δεν ήξερε ελληνικά και είπαν «What?». Επίσης, τα παιδάκια έφυγαν λίγο πιο μετά.

Λίγες μέρες αργότερα αυτή η οικογένεια ήθελε να μάθει ελληνικά και προσπάθησαν και προσπάθησαν μέχρι που τα κατάφεραν. Πιο μετά ήρθαν και άλλα παιδάκια, χτύπησαν το κουδούνι, άνοιξε η πόρτα και τα παιδιά είπαν «Να τα πούμε;». Όταν μετά η οικογένεια είπε «Ναι», τα παιδιά είπαν τα κάλαντα και οι γονείς της οικογένειας τους έδωσαν κάποια χρήματα, είπαν «Καλές γιορτές» και έκλεισε η πόρτα.

Στα Χριστούγεννα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου ήρθε ο Αϊ-Βασίλης και έφερε παντού τα δώρα των παιδιών. Επίσης, μόλις ξημέρωσε τα παιδιά πήγαν και πήραν τα δώρα τους: ο ένας ποδήλατο και ο άλλος αμαζάκι και έφυγαν από εκεί.

Και ήταν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

MERY  
X-MAS



## Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

του Ιάσονα Κ.

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχαν δύο δίδυμα κορίτσια και δύο δίδυμα αγόρια που ήταν αχώριστοι φίλοι. Επίσης, τα δύο δίδυμα αγόρια τα έλεγαν τον έναν Μπάμπη και τον άλλο Γιάννη και τα δύο δίδυμα κορίτσια τη μία Μπέτυ και την άλλη Χριστίνα.

Μια μέρα πήγανε ένα ταξίδι στη Γαλλία όπου είχε χιονίσει. Νοίκιασαν ένα σπίτι όπου είχε χιονίσει ακόμη πιο πολύ επειδή ήταν σε ένα βουνό. Αυτό ήταν καλύτερο για τα παιδιά επειδή είχαν και ένα μηχάνημα που μαζεύει το χιόνι και το πετάει.



Εικόνα από την ιστοσελίδα Vecteezy

Έφτιαξαν πολλούς χιονάνθρωπους και έπαιξαν χιονοπόλεμο. Όλοι πέρασαν καλά κι εμείς καλύτερα.

## Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

της Κάτιας Κ.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι με ηλικία εννιά ετών που το έλεγαν Χριστίνα.

Τα Χριστούγεννα δεν της άρεσαν καθόλου. Δεν ανυπομονούσε να έρθουν, γιατί την ίδια μέρα που ήταν τα Χριστούγεννα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου ήταν κι άλλα πέντε πράγματα. Τα γενέθλιά της, η γιορτή της, η γιορτή της γιαγιάς της, η γιορτή της προγιαγιάς της και ήταν η μέρα που ο Αϊ-Βασίλης σε άλλα παιδιά άφηνε τα δώρα τους κάτω από το δέντρο, αλλά σε άλλα έπαιρνε το γράμμα τους που έγραφε τι θα ήθελαν να ζητήσουν για τα Χριστούγεννα. Α! Ξέχασα να σας πω ότι ήταν και η μέρα που ήταν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και μαζευόταν όλη η οικογένεια μαζί. Η Χριστίνα μισούσε και τα έξι πράγματα.



Εικόνα από την ιστοσελίδα Pixabay

Μια μέρα εμφανίστηκε ένας που νόμιζε ότι ήταν άνθρωπος, αλλά δεν ήταν. Τον ρώτησε «Πώς σε λένε;» κι εκείνος ύστερα απάντησε «με λένε Χρήστο. Εσένα;». Η Χριστίνα απάντησε «με λένε Χριστίνα. Τι θέλεις εδώ;».

«Είμαι εδώ για να σου μιλήσω και να σου εξηγήσω τι όμορφα που είναι τα Χριστούγεννα και ότι έχεις σχηματίσει λάθος εικόνα γι' αυτά». Ύστερα της εξήγησε και η Χριστίνα άλλαξε γνώμη για τα Χριστούγεννα.

Τέλος, όλα αυτά που μισούσε τα αγάπησε, κατάλαβε ποιος ήταν αυτός που της μίλησε. Ήταν ο Χριστός, που δεν ήταν άνθρωπος, αλλά Θεός. Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

### Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

του Πάικου Α.

Μια φορά κι έναν καιρό σε μία μικρή πόλη, το «Happy City», ήταν Χριστούγεννα και ο Αϊ-Βασίλης μοίραζε τα δώρα των πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Τζον έλαβε ένα γράμμα. Το γράμμα έλεγε να πάει στο σπίτι της δημαρχίνας Ελεάννας αμέσως. Όταν έφτασε, είδε τον Αϊ-Βασίλη.



– Γεια, Τζον, είπε ο Αϊ-Βασίλης θέλω να έρθεις μαζί μου. Ξέρω ότι είσαι καλός στο να χιτίζεις για αυτό πρέπει να με βοηθήσεις.

– Οκ, απάντησε έκπληκτος ο Τζον.

Ο Αϊ-Βασίλης και ο Τζον πέταγαν στο έλκηθρο. Τότε, ο Αϊ-Βασίλης του είπε:

– Ο αστυνόμος Σωτήρης και ο αστυνόμος Φίλιππος θέλουν μια καλύτερη φυλακή, η δήμαρχος Ελεάννα ένα νέο κρυφό οχυρό και η Ιφιγένεια ένα καλό σιδηρουργείο και όχι αυτό που έχει που αν το φυσήξει κουνούπι θα καταρριφθεί.

Ο χρόνος πέρναγε και ο Τζον ήταν όλο και πιο θλιμμένος όσο έκτιζε. Ο Αϊ-Βασίλης τον ρώτησε αν ήταν καλά και ο Τζον του είπε ότι δεν έχει καθόλου χρόνο για να περάσει με τους φίλους του και ήθελε να κάνει πολλά μαζί με τον Σωτήρη και τον Φίλιππο. Ο Αϊ-Βασίλης είπε πως θα πήγαινε τον χρόνο πίσω για τον Τζον γιατί αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων.

## Χιόνι στην πόλη!!

της Μαρούσας Γ.

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε μια μικρή πόλη που τη λέγανε Χιονούπολη. Θα με ρωτήσετε «γιατί τη λένε έτσι».

Τη λένε έτσι επειδή κάθε χρόνο ρίχνει πολύ χιόνι. Οπότε κάθε μα κάθε χρόνο υπάρχει μια ελπίδα στο εκατομμύριο να μη χιονίσει. Γιατί όταν χιονίζει ο κόσμος στην πόλη δεν μπορεί να στολίζει ούτε να βγει έξω από το σπίτι του και να ψωνίσει. Οπότε τώρα πάμε να σας διηγηθώ μια ιστορία που έγινε εκεί.

Η ιστορία που θα σας πω είναι η εξής. Μια μέρα ένα κοριτσάκι που το λέγανε Cinderella είχε πάει στην πλατεία γιατί την είχε στείλει η μαμά της να ψωνίσει για την παραμονή των Χριστουγέννων. Όπως ξέρουμε όλοι την παραμονή των Χριστουγέννων έρχεται ο Άγιος Βασίλης και μας αφήνει τα δώρα μας κάτω από το δέντρο. Όμως το κοριτσάκι κάθε χρόνο προσπαθούσε να δει τον Άγιο Βασίλη και να του πει κάτι σημαντικό που δε γινόταν να του το πει μέσω γράμματος. Οπότε αποφάσισε για τελευταία φορά να προσπαθήσει. Ετοίμασε μια παγίδα για να τον πιάσει. Σε αυτό το κόλπο συμμετείχε και ο αδελφός της που τον λέγανε Max. Όπως καταλαβαίνετε και από το όνομα, ο Max ήταν πολύ ζωηρός.

Έφτασε η παραμονή των Χριστουγέννων, όλες οι οικογένειες ήταν ευτυχισμένες στα σπίτια τους. Μα η ώρα έφτασε και το σχέδιο ήταν έτοιμο. Τα αδέρφια πήγαν στα δωμάτιά τους και μιλούσαν από walkie talkie. Ήταν πολύ αγχωμένα, είπαν «καληνύχτα» στους γονείς τους και περίμεναν να πάνε να κοιμηθούν. Όταν κοιμήθηκαν, πήγαν στο σαλόνι και φτιάξαν το σχέδιο που είχαν σκεφτεί. Μετά περίμεναν, αλλά κάποια στιγμή τον είδαν μπροστά τους. Είχαν βάλει ένα σκοινί που άμα έπαιρνε το μπισκοτάκι θα τον πιάνανε και θα του μιλούσανε. Όταν πήρε το μπισκοτάκι, σηκώθηκε πάνω με το σκοινί και ήταν ανάποδα κρατημένος από το πόδι, οπότε ήταν έτοιμοι να του μιλήσουνε.



Εικόνα από την ιστοσελίδα Dreamstime

Πλησίασαν κοντά του και η Cinderelle του είπε «Άγιε Βασιίλη, εσύ είσαι!». «Ναι, εγώ είμαι ο Άγιος Βασίλης. Τι θα ήθελες; Αν και κανονικά θα έπρεπε να είσαι στο δωμάτιό σου και να κοιμάσαι», είπε ο Άγιος Βασίλης. «Ναι, το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα να περιμένω, θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό που δεν μπορούσα να στο πω από ένα γράμμα» είπε η Cinderelle. «Πες μου» είπε ο Άγιος Βασίλης. «Θα ήθελα να σου πω να βοηθήσεις τη μαμά μου που δουλεύει πάρα πολύ» είπε η Cinderelle. «Εντάξει» είπε ο Άγιος Βασίλης.

Τελικά, ο Άγιος Βασίλης βοήθησε τη μαμά. Και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

### Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

της Σοφίας Β.

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη στην Ιταλία ζούσαν δύο παιδιά, η Κυριακή και ο Γιάννης που ήταν αδέρφια και φίλοι.

Πλησίαζε παραμονή Πρωτοχρονιάς και τα παιδιά θα πήγαιναν να πουν τα κάλαντα μαζί με τους φίλους τους. Εκείνη την ημέρα όμως ξέσπασε πόλεμος και ο μπαμπάς τους πήγε στον πόλεμο. Τα παιδιά στενοχωρήθηκαν πολύ και μαζί με τη μαμά τους πήγανε στο υπόγειο όπως τους είχε πει ο μπαμπάς.

Όταν πήγαν στο υπόγειο, βρήκαν ένα σπουργίτι με ένα γράμμα στο πόδι. Ο Γιάννης πήρε το μήνυμα και το διάβασε δυνατά: «Παιδιά μου, άμα θέλετε να σώσετε τα Χριστούγεννα, πρέπει να έρθετε να με βρείτε στον Βόρειο Πόλο και να σας πω πώς να σώσετε τα Χριστούγεννα.

Τα παιδιά αποφάσισαν να πάνε στον Βόρειο Πόλο, για να σώσουν τα Χριστούγεννα. Η μαμά τους το σκέφτηκε λιγάκι και μετά τους είπε: «Παιδιά μου έχουμε πόλεμο, πώς θα τα καταφέρετε; Είναι πολύ επικίνδυνο».

Στις 15 Απριλίου του 1452, τα παιδιά πήραν το αεροπλάνο για να πάνε στον Βόρειο Πόλο. Όταν φτάσανε, συνάντησαν τον Ρούντολφ το



Εικόνα από την ιστοσελίδα  
americacomesalive



ελαφάκι που τους είπε πώς να σώσουν τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά γύρισαν στην πόλη τους και έριξαν τη μαγική σκόνη.

Μετά, ο πόλεμος τελείωσε και όλος ο κόσμος ήταν χαρούμενος. Τα Χριστούγεννα συνεχίστηκαν, τα παιδιά πήγαν μαζί με τους φίλους τους να πουν τα κάλαντα.

Τελικά ο μπαμπάς τους ήρθε στο σπίτι μετά τον πόλεμο, σώος και αβλαβής.

## Τα μαγικά Χριστούγεννα

του Γιώργου Κ.

Σήμερα θα σας μιλήσω για κάποια χριστουγεννιάτικα έθιμα.

Ένα έθιμο της μαμάς μου είναι κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα να παίρνει δώρα για τους συγγενείς μας και να ξοδεύει πολύ χρόνο στα ψώνια.

Κάθε χρόνο μου παίρνει ένα ημερολόγιο με σοκολατάκια που έχει όλες τις μέρες του Δεκεμβρίου από την 1<sup>η</sup> έως την 24<sup>η</sup> και κάθε μέρα τρώω ένα. Μετά στολίζουμε το δέντρο με πολλές χριστουγεννιάτικες μπάλες, φέτος τα Χριστούγεννα φτιάξαμε μια χριστουγεννιάτικη μπάλα με μια φωτογραφία που είχαμε τραβήξει όλοι μαζί.

Κάθε Χριστούγεννα πάμε και τρώμε έξω. Το απόγευμα γυρίζουμε σπίτι μας και παίζουμε παιχνίδια με την τράπουλα και κάθε χρόνο νικάω.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς κόβουμε τη Βασιλόπιτα και στις 12 το βράδυ πάμε και πετάμε βεγγαλικά για να γιορτάσουμε τον καινούργιο χρόνο. Ένα έθιμο που κάνουμε επίσης, όταν μπαίνει ο καινούργιος χρόνος είναι να σβήνουμε τα φώτα. Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς κοιμόμαστε στο σπίτι μου όλοι οι συγγενείς.



## Τα Χριστουγεννιάτικα έθιμα

της Εύας Κ.

Κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών στην Ελλάδα έχουμε κάποια έθιμα.

Ένα από τα έθιμα που έχουμε είναι η βασιλόπιτα. Συγκεκριμένα, η βασιλόπιτα είναι μία πίτα συνήθως γλυκιά. Σε αυτήν την πίτα πριν την ψήσουν, βάζουν ένα φλουρί και όποιος τύχει το κομμάτι με το φλουρί λένε ότι θα έχει τύχη. Σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας αντί για γλυκιά βασιλόπιτα που τρώμε στην Αθήνα, τρώνε κρεατόπιτα που και σε εκείνη επίσης βάζουν μέσα φλουρί.

Άλλο ένα έθιμο είναι τα κάλαντα. Στα κάλαντα τα παιδιά πηγαίνουν στα σπίτια, στα μαγαζιά και στους συγγενείς τους. Έχουνε μαζί τους ένα τρίγωνο και τραγουδάνε τα κάλαντα. Συνήθως πηγαίνουν σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή και παραπάνω.



Ακόμα ένα έθιμο είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο που το στολίζουμε και ο Άγιος Βασίλης μας φέρνει δώρα.

Ένα άλλο έθιμο είναι τα πυροτεχνήματα που τα ρίχνουμε στον ουρανό, όταν αλλάζει ο χρόνος.

Εύχομαι όλοι να έχουμε υπέροχες γιορτές.

## Χριστουγεννιάτικα έθιμα

του Σταύρου Γ.

Ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο είναι τα παιδιά να λένε τα κάλαντα και όταν χιονίζει να παίζουνε.

Το χιόνι είναι κάτι που αρέσει στα παιδιά για να παίζουν. Επίσης, όταν χιονίζει, παίζουνε χιονοπόλεμο και φτιάχνουνε χιονάνθρωπους. Αυτά είναι χριστουγεννιάτικα έθιμα.



Εικόνα από την ιστοσελίδα iStock

Άλλο ένα έθιμο είναι το να λένε τα κάλαντα. Τα

παιδιά βγαίνουν έξω με τα τρίγωνα και οι άνθρωποι δίνουν στα παιδιά ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Τέλος, θέλω να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα σε όλους και σε αυτούς που είναι καλά και σε εκείνους που δεν είναι.

### Τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα

της Στέλλας Μ.

Τα Χριστούγεννα στολίζουμε το δέντρο με ωραίες μπάλες, φωτάκια και το πιο σημαντικό είναι το αστέρι!

Ένα ακόμη έθιμο που έχουμε στη χώρα μας είναι τα κάλαντα. Στα κάλαντα πάμε στους γείτονές μας και στους άλλους που μένουν σε αυτήν τη γειτονιά και τους τραγουδάμε τα κάλαντα. Αυτοί που μένουν σε αυτό το σπίτι μας δίνουν ένα χρηματικό ποσό και έτσι μαζεύουμε χρήματα για δώρα των Χριστουγέννων.

Άλλο πολύ γνωστό έθιμο στη χώρα μας είναι ο Αϊ-Βασίλης που μας φέρνει ό,τι δώρα θέλουμε και του αφήνουμε κάποιους κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Το πρωί ξυπνάμε και βλέπουμε τα δώρα κάτω από το δέντρο. Ακόμη, την Πρωτοχρονιά κόβουμε τη νόστιμη βασιλόπιτα. Όποιος βρει το φλουρί είναι τυχερός!

Όταν χιονίζει για όλα τα παιδιά είναι τέλειο γιατί βγαίνουμε έξω και παίζουμε χιονοπόλεμο! Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξέρει κάποιος τι σημαίνει «χιονοπόλεμος».

Τα Χριστούγεννα υπάρχουν κάποια γνωστά τραγούδια όπως: το «Last Christmas», «All I want for Christmas is you», το «Rocking around Christmas tree», το «We wish you a Merry Christmas», «ο Μικρός Τυμπανιστής», το «Τρίγωνα Κάλαντα» και «Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα». Επίσης, βλέπουμε και ωραίες ταινίες χριστουγεννιάτικες.

Το πιο ωραίο που γίνεται είναι που φτιάχνουμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα και τα τρώμε.



## Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

του Άλεξ Γ.

Τα Χριστούγεννα θα έρθει όλη η οικογένειά μου και θα φάμε και θα πιούμε.

Αυτό που με πονάει είναι ότι η γιαγιά μου δε θα έρθει επειδή έχει δουλειά και μερικές φορές κλαίω γι' αυτό τον λόγο. Ο πατέρας μου με βλέπει και στενοχωριέται.

Πάντα σκέφτομαι πότε θα έρθουν τα δώρα και μερικές φορές τα Χριστούγεννα κοιτάω κάτω από το δέντρο χωρίς λόγο.

Όταν φτάνει η μέρα των δώρων είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.



## Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες

της Μυρτώς Α.

Τα Χριστούγεννα, που τα σχολεία είναι κλειστά, τα παιδιά και οι γονείς μπορούν να κάνουν δραστηριότητες, όπως να παίξουν στο χιόνι, να κάνουν πατινάζ, σκι, να πηγαίνουν να ψωνίζουν πράγματα και να βλέπουν ταινίες. Επίσης, τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν να λένε τα κάλαντα.

Μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες της οικογένειάς μου είναι το μαγείρεμα, δηλαδή να μαγειρεύουμε γλυκά ή αλμυρά φαγητά. Συνήθως τα Χριστούγεννα μαγειρεύουμε κάποια φαγητά όπως κοτόπουλο με πατάτες, μπιριζόλες μεταξύ άλλων.



Εικόνα από την ιστοσελίδα iStock

## Προτάσεις για τα Χριστούγεννα

του Ορέστη Δ.

Σε αυτήν την εφημερίδα θα σας προτείνω χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ταινίες.

Κάποια υπέροχα τραγούδια για τα Χριστούγεννα είναι «ο Ρούντολφ το ελαφάκι» που περνάει ένα ωραίο μήνυμα: ότι δεν πρέπει να ντρέπεσαι για όποιο χαρακτηριστικό έχεις στο σώμα



σου! Ένα άλλο ωραίο τραγούδι είναι το «Last Christmas» και τα κάλαντα.

Τέλος, θα σας προτείνω τρεις ταινίες: η πρώτη είναι ο «Grinch» και η δεύτερη το «Πολικό Εξπρές» και η τρίτη η «Οικογενειακή ανταλλαγή».

### Χειροποίητα στολίδια

της Ρέας Κ.

Συχνά τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι στολίζουν το δέντρο τους με στολίδια. Μερικά από αυτά είναι χειροποίητα.

Για να φτιάξουμε στολίδια από πηλό θα χρειαστούμε:

#### Υλικά:

πηλός (χρώματος καφέ ή άσπρο)

έναν πλάστη

κουπάτ με χριστουγεννιάτικα σχήματα

χρώματα



Εικόνα από την ιστοσελίδα walmart.ca

#### Εκτέλεση:

Ανοίγουμε τον πηλό με τον πλάστη και κόβουμε με τα κουπάτ τα σχήματα που θέλουμε. Πριν προλάβει να στεγνώσει ο πηλός, ανοίγουμε μια μικρή τρύπα για να περάσουμε το κορδονάκι για να κρεμαστεί στο δέντρο. Όταν θα έχει στεγνώσει τελείως μπορούμε, αν θέλουμε, να τα χρωματίσουμε!

Ελπίζω να ακούσετε τις συμβουλές μου και να σας βγουν ωραία.

### Χριστουγεννιάτικα δώρα

του Σωτήρη Α.

Το δώρο που θα πάρω είναι ένα cd για το play station.

Δεν έχω ζητήσει κάποιο συγκεκριμένο, αλλά όποιο cd θέλει να μου φέρει ο Άγιος Βασίλης διότι δεν έχω ούτε ένα και ανυπομονώ για το δώρο μου.

Στην αδερφή μου, τη Χρυσή θα πάρω ένα κουτί με τις προπαίδειες. Στην αδερφή μου, την Αλεξάνδρα θα πάρω ένα μολύβι που να τη βοηθάει καλύτερα γιατί γράφει περίεργα. Τέλος, στην αδερφή μου, την Ιωάννα θα πάρω ένα παιχνιδάκι.



Εικόνα από την ιστοσελίδα [christmasgifts.com](http://christmasgifts.com)

Εύχομαι να τους αρέσουν τα δώρα που θα τους δώσω.

## Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία

του Βασίλη Β.

Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που έγινε πέρσι.

Πέρσι τα Χριστούγεννα είχα πάει με τον συμμαθητή μου, τον Σταύρο να πούμε τα κάλαντα μια μέρα που χιόνιζε. Κάναμε τον γύρο της Λυκόβρυσης και βγάλαμε πολλά χρήματα.



Επίσης, παίζαμε πολύ, γελάσαμε πολύ και διασκεδάσαμε πολύ.

## Πώς περάσαμε στα προηγούμενα κάλαντα

του Λουκά Γ.

Στα προηγούμενα κάλαντα πήγαμε εγώ μαζί με εννιά φίλους μου.

Πήγαμε σε όλη τη Λυκόβρυση και περάσαμε τέλεια. Οι κάτοικοι μας έδωσαν πολλά χρήματα και ήταν πολύ ευγενικοί.

Μετά, πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και φάγαμε μελομακάρονα και παίξαμε μπάσκετ.



Εικόνα από την ιστοσελίδα [canbedone](http://canbedone.com)

## Τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα

της Ελεάννας Α.

Γεια σας. Θα σας πω τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.

Το Σαββατοκύριακο αφότου κλείσουν τα σχολεία θα πάμε στο Μοναστηράκι Αρκαδίας στην Τρίπολη. Όταν φύγουμε από το χωριό, θα κάτσουμε λίγες μέρες στο σπίτι.

Μετά θα πάμε στα Ζαγοροχώρια με τη φίλη μας, την Ιφιγένεια σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Η διαδρομή είναι περίπου έξι ώρες αλλά αξίζει. Πιθανόν θα πάμε και στον ποταμό στο Ζαγόρι. Έχω ακούσει πως η διαδρομή είναι μεγάλη και δύσκολη, αλλά ο καταρράχτης είναι πανέμορφος.



Εικόνα από την ιστοσελίδα dreamerdesigns.com

Ανυπομονώ να κάνουμε αυτά τα ταξίδια! Ελπίζω να περάσουμε υπέροχα!

## Τι θα κάνω τα Χριστούγεννα

του Κυριάκου Ε.

Τα Χριστούγεννα θα ήθελα να περάσω ωραία, όπως πάντα. Εγώ τα περνάω με κάλαντα, τραγούδια, έθιμα και δώρα.

Συνέχεια πάω για κάλαντα και ζητάω δώρα. Επίσης, φέτος θα πηγαίνω γυμναστήριο, θα παίζω xbox 1 και θα περνάω χρόνο με την οικογένειά μου.

Συγκεκριμένα, με την οικογένειά μου θέλω να φτιάξουμε παζλ, να παίξουμε χιονοπόλεμο και να γελάμε, όπως πάντα.

Με τους φίλους μου θα ήθελα να βρεθούμε για να παίξουμε χιονοπόλεμο και γενικά να περάσουμε ωραία. Επίσης, πάντα περιμένω την αντίστροφη μέτρηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τέλος, τελειώνουν οι διακοπές των Χριστουγέννων και στη συνέχεια πάμε στο σχολείο.



## Τι θα κάνω τα Χριστούγεννα

του Μάριου Γ.

Αυτά τα Χριστούγεννα ελπίζω καταρχάς να είναι υπέροχα για όλους, όμως εγώ σήμερα θα σας μιλήσω γι' αυτά που θα κάνω μόνος ή και με τους φίλους μου.

Το πρώτο και πολύ ωραίο πράγμα θα το κάνω μαζί με τον κολλητό μου, τον Γιώργο και τον αδερφό μου, τον Λουκά. Όλοι μαζί θα παίξουμε σε ένα χριστουγεννιάτικο τουρνουά ποδοσφαίρου.

Ένα δεύτερο και εξίσου ωραίο και σημαντικό για εμένα είναι ότι θα πάω ξανά με τον κολλητό μου για κάλαντα σχεδόν σε όλη τη Λυκόβρυση. Πιστεύω ότι θα περάσουμε υπέροχα και θα μαζέψουμε πολλά χρήματα.

Το τρίτο πράγμα που θα κάνω μαζί με την παρέα και την οικογένειά μου είναι να πάμε ένα ωραίο ταξίδι.

Άλλο ένα τελευταίο πράγμα που θα κάνω είναι ότι θα κόψουμε τη βασιλόπιτα η οικογένειά μου κι εγώ και ίσως τύχω και το φλουρί.

Μακάρι όλα αυτά να γίνουν φέτος και να περάσω υπέροχα.



Εικόνα από την ιστοσελίδα athinorama