

# ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στο πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων ασχοληθήκαμε με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των σκουπιδιών. Εκτός από τις πολλές συζητήσεις και τα πολλά βίντεο που είδαμε σχετικά με το θέμα, πραγματοποιήσαμε και πολλές δράσεις μερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω.

Ξεχύθηκαν στους δρόμους τα σκουπίδια  
...για να δηλώσουν πως δεν είναι όλα ίδια.



Σε ένα χωριό το Σκουπιδαριό βασιλεύει ο βασιλιάς  
Ηγεμών-Ναϋλόν..και το χωριό όλο και μεγαλώνει...



Σε αυτό το χωριό λοιπόν ένα χαρτί τσαλακωμένο, αφού παρουσιάστηκε στους θεματοφύλακες του Ηγεμών –Ναϋλόν, ζήτησε ακρόαση από τον βασιλιά για να του πει ότι το Σκουπιδαριό δεν είναι μέρος για να ζει κανείς ...Έπρεπε να αλλάξουν τη ζωή τους....Έπρεπε να ανακυκλωθούν.... Για αυτό ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν και να δηλώσουν πως τα σκουπίδια δεν είναι όλα ίδια.



Την παρουσίαση αυτού του εκπληκτικού βιβλίου μας την έκανε η συγγραφέας του, Λίλα Κύρου, σε εικονογράφηση του Γιώργου Χριβατίδη, που μας έφερε και τους ήρωες του βιβλίου με τους οποίους τα παιδιά έπαιξαν και δραματοποίησαν το κείμενο του. Ξαφνικά ...το βιβλίο ζωντάνεψε



Δεν μείναμε όμως εκεί, τα παιδιά έφτιαξαν τους δικούς τους ήρωες και τους πλαστικοποίησαν γιατί όπως όλοι ξέρουμε, μικροί και μεγάλοι, ο βασιλιάς Ηγεμών-Ναυλόν ζει για πολλά πολλά χρόνια....



Οι δημιουργίες των παιδιών:



Ο Ηγεμών Ναύλον



Οι πλαστικοφύλακες



# Οι ήρωες του βιβλίου



Ο Αλουμινάτι



Το χαρτί



Ο Γυαλομπούκαλος



Η Μπανανόφλουδα



Οι Κάδοι

Και ξαφνικά τα σκουπίδια ζωντάνεψαν και ξεχύθηκαν στην αυλή του σχολείου μας...



Όπως και στο βιβλίο τα παιδιά ήταν αυτά που κατάλαβαν πως **τα σκουπίδια δεν είναι όλα ίδια** και πως τα συγκεκριμένα θέλουν να ανακυκλωθούν. Παίξαμε στην αυλή του σχολείου διαχωρίζοντας τα σκουπίδια, βάζοντας τα σε χρωματιστά στεφάνια



Μετά όμως ,κάνοντας και τη βόλτα μας, πήγαμε στους κοντινότερους κάδους και ρίξαμε τα σκουπίδια στους σωστούς κάδους.



Υπόσχεση δώσαν τα παιδιά,  
σκουπίδια ποτέ ξανά  
όλα μαζί στους πράσινους κάδους.  
Οι κάδοι οι ξεχωριστοί για αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό,  
γυαλί είναι εκεί σε κάθε στροφή .

**ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ**

γιατί

**ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑ ΟΛΑ ΙΔΙΑ**

Ευχαριστούμε την κυρία Λίλα Κύρου

Κατασκευάσαμε την αλφαβήτα της ανακύκλωσης.



Κατασκευάσαμε μικρούς χάρτινους κάδους ανακύκλωσης και αφού χωριστήκαμε σε ομάδες προσπαθήσαμε να πετάξουμε στον σωστό κάδο το σωστό υλικό.



# Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ανακύκλωση από τη ΔΙΑΔΥΜΑ

