

# ΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ

## ΤΟΥ Β'2

### ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ





*Το παραμύθι αυτό είναι αφιερωμένο από τους  
μαθητές του Β΄2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου  
Ν.Ηρακλείου Αττικής προς όλους όσους  
παλεύουν για την ειρήνη.*

*Σεπτέμβριος 2024*



*Μια φορά κι έναν καιρό ,*

*Ένα φθινοπωρινό βροχερό πρωινό οι μαθητές ενός σχολείου στο Νέο Ηράκλειο μόλις είχαν φτάσει στην τάξη τους και ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την ορθογραφία τους. Ξαφνικά , παρατηρούν μια μεγαλούτσικη και περίεργη σκιά στο παραθυρό τους.*

*<<Κυρία κοιτάξτε! Αυτό δεν μοιάζει με πουλάκι! >> φώναξαν όλοι μαζί. Τα παιδιά λιγάκι τρόμαξαν και άρχισαν να κρύβονται κάτω από τα θρανία τους.*

*Τότε, ανοίγει η κουρτίνα και πετάει μέσα στην τάξη αγουροξυπνημένος αλλά λαμπερός ο Πίτερ Παν μαζί με την χαριτωμένη και γεμάτη χρυσόσκονη Τίνκερμπελ.*



<<Καλημέρα ,καλημέρα !Μα γιατί κρύβεστε;Δεν έχετε δει ποτέ ξανά παιδάκι να πετάει ; >> ρώτησε γεμάτος απορία ο Πίτερ Παν .<<Μα όχι βέβαια δεν έχουμε δει ποτέ! >> απάντησαν τα παιδιά και άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν από την κρυψώνα τους.

<<Τι περίεργο!Εμένα όλοι οι φίλοι μου πετάνε .>> αποκρίθηκε και συνέχισε... <<θα σας έλεγα πολλές ιστορίες για τα μέρη που έχουμε ταξιδέψει αλλά δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο γιατί σας έχω διαλέξει ως βοηθούς μου ώστε να εκπληρώσουμε μαζί μία σημαντική και πολύ επείγουσα αποστολή>>.<<Τι αποστολή είναι αυτή;>> αναρωτήθηκαν με



## ενθουσιασμό τα παιδιά.



Στην Χώρα του Ποτέ, πριν λίγες μέρες είχε φτάσει μία λυπηρή είδηση και ο Πίτερ Παν αποφάσισε να αναλάβει δράση. Έιχε μάθει λοιπόν, ότι σε 2 χώρες της γης γίνεται ένας άδικος πόλεμος και πολλά παιδάκια χάνουν τα παιχνίδια τους, τα σπίτια τους, το σχολείο τους, τους φίλους τους άλλα και το χαμόγελο τους. Έιχε αποφασίσει να πάει να σταματήσει όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν και να σκορπίσει παντού την ειρήνη. Έιχε διαλέξει τους μαθητές του Β΄ 2 ως βοηθούς του γιατί είχε μάθει πως ήταν τα πιο καλόκαρδα παιδάκια. Αφού το



γλυκό αγόρι εξήγησε τον λόγο της επίσκεψης του, όλοι ενθουσιάστηκαν πολύ. <<Χαίρομαι πάρα πολύ που θέλετε να έρθετε! Η Τίνκερμπελ έχει ετοιμάσει μία έκπληξη για εσάς. Για να είμαστε μία δυνατή ομάδα, με την χρυσόσκονη της θα σας μεταμορφώσει στον αγαπημένο σας ήρωα ώστε να χρησιμοποιήσετε τις υπερδυνάμεις του στην αποστολή μας!



Τα παιδιά λέγανε φωναχτά τον ήρωα που ήθελαν να μεταμορφωθούν και η Τίνκερμπελ αμέσως έριχνε τη χρυσόσκονη της. Έτσι λοιπόν, η ομάδα πλέον είχε 18 υπερήρωες έτοιμους για δράση. Το ταξίδι τους ξεκίνησε και όλοι πέταγαν σαν αστεράκια πάνω απο την γη. Μόλις φτάσαν , ο καθένας άρχισε να ετοιμάζει το σχεδιά του.

Η ομάδα των 4 Σπάιντερμαν ήταν η πρώτη. Ο **Σπάιντερμαν-Χάρης** αποφάσισε να ρίξει έναν

τεράστιο ιστό αράχνης πάνω απο την πόλη για να μην παίρνουν οι βόμβες,ο **Σπάιντερμαν -Λευτέρης** αποφάσισε να πιάνει με τους ιστούς του όλες τις βόμβες και τις σφαίρες ώστε να μην χτυπούν κανέναν,ο **Σπάιντερμαν Δημήτρης** έφτιαχνε τεράστια σπίτια απο ιστούς αράχνης και προστάτευε εκεί μέσα όλα τα παιδάκια και ο **Σπάιντερμαν-Πάνος** έχτιζε τοίχους απο ιστό γύρω απο όλα τα σχολεία ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα κανένας στρατιώτης.







Δεύτερη ξεκίνησε η ομάδα του Φρόουζεν. Η **Έλσα-Μάιρα** έριχνε πάγο στο έδαφος ώστε να γλιστρήσουν όλοι οι κακοί και μετά έφτιαχνε παιχνίδια από πάγο ώστε να παίζουν τα παιδάκια ενώ η **Έλσα -Αθηνά** πάγωνε τους κακούς ώστε να μείνουν ακίνητοι και να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους.



Έπειτα ,έπιασε δουλειά η ομάδα του **Μπάτμαν-Μιχάλη** και της **Γουόντερ-Γούμαν -Ματίνας**.Ο **Μπάτμαν-Μιχάλης** με τον γάντζο του πιανόταν απο τις βόμβες και με την υπερδύναμη τους τις κρατούσε.Μετά ,τις κατέβαζε στο έδαφος σιγά σιγά ώστε να μην σκάσουν και χτυπήσουν κάποιον ενώ η Γουόντερ-Γούμαν-Ματίνα έριχνε τις αστραπές της πάνω στις βόμβες και τις κατέστρεφε πριν προλάβουν να πέσουν.



Στη συνέχεια Η **Ραπουνζέλ -Φωτεινή** έφτιαξε μία τεράστια καλύβα απο τα μαλλιά της και προσπάθησε να φέρει μέσα όσα παιδάκια έβλεπε φοβισμένα ενώ η **Πόκεμον -Ζωή** έριχνε τους κεραυνούς της στους κακούς ώστε να πέφτουν και στις βόμβες ώστε να τις καταστρέφει.



Τότε ,έφτασε η ώρα της ομάδας Ντέντιπουλ.Ο **Ντέντιπουλ-Αχιλλέας Τοτόμης** επειδή είναι αθάνατος έμπαινε με το σώμα του μπροστά απ'όλα τα παιδάκια ώστε να τα προστατέψει και ο **Ντέντιπουλ -Αχιλλέας Τζανής** έστελνε τον Γατόνη να απασχολεί τους κακούς όσο έφτιαχνε τοίχους γύρω απο την πόλη για να μην μπορεί κανείς κακός να μπει.





Ταυτόχρονα , ο **Ξεφτέρης-Ορέστης** με την **Πεντάμορφη -Κωνσταντίνα** σκέφτηκαν πως για να κρατήσει για πάντα η ειρήνη που όλη τους η ομάδα πάλευε γι'αυτήν έπρεπε να εξηγήσουν στους κακούς τι είναι η πραγματική αγάπη και πόσο ευτυχισμένοι θα ήταν και οι ίδιοι εάν σταματούσε ο πόλεμος. Τότε, ο **Ξεφτέρης-Ορέστης** έφτιαξε ένα μαγικό φίλτρο υπακοής για να πουν οι κακοί στρατιώτες.



Μόλις έπιναν το φίλτρο και ήταν πλέον υπάκουοι, η **Πεντάμορφη-Κωνσταντίνα** τους μίλησε για την ιστορία αγάπης της με το Τέρας που μεταμορφώθηκε στον πιο γλυκό πρίγκιπα και τους είπε πως τους είχε φέρει ένα μαγικό τριαντάφυλλο απο την αυλή τους που αν το κρατούσαν θα γέμιζε η καρδούλα τους αγάπη.



Όσοι στρατιώτες έγιναν καλοί πήγαν στην ομάδα του Β'2 και όλοι τους συγχώρεσαν γιατί όλοι μας κάνουμε λάθη αλλά το σημαντικό είναι να το καταλαβαίνουμε και να ζητούμε συγνώμη. Έτσι, η ομάδα μας μεγάλωσε. Κάποιοι όμως δεν ήθελαν να πιάσουν το μαγικό τριαντάφυλλο και επέμεναν στην κακή συμπεριφορά. Τότε ο **μοβ -νίτζα Θάνος** σκαρφαλώνοντας έφτανε στο κτήριο των

διαστημόπλοιων όπου πετούσε μαζί με τους κακούς  
στο διάστημα και τους έριχνε στην μάρνη τρύπα.



Τους υπόλοιπους τους ανέλαβε ο **Σπίντερμαν - Αλέξανδρος** ο οποίος τους μετέφερε στο σπίτι της φοβερής μεταμορφικής **βαμπιρ-Εύας** .





Στο τέλος, όλοι οι υπερήρωες του Β'2 με την  
καταπληκτική συνεργασία τους κατάφεραν να φέρουν



την ειρήνη και να σώσουν όλα τα παιδάκια. Όμως για να μη τους ενοχλήσει ποτέ ξανά κανείς **η Σάντυ-Ανδρονίκη** είχε μία υπέροχη ιδέα, να μετακομίσουν όλοι μαζί στο βυθό του μπικίνι που τους περίμενε ο Μπομπ-Σφουγγαράκης με ζεστά λαχταριστά καβουροπάτι. Όλοι συμφώνησαν και έκαναν μία τεράστια βουτιά στην θάλασσα. Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

**ΤΕΛΟΣ♥**

