

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

Τα απίθανα μολύβια



**ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ**

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Τα ποιήματά μας....

1ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας

Θεατρική Παράσταση

Ο κύκλος με την κίμωλο



Μιέρτολι Μπρεχι

**25 και 26
Μαΐου**

**έναρξη:
8:00μ.μ.**

Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο

Η ΑΓΑΠΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

*Η αγάπη είναι συναίσθημα που
όλους μας ενώνει
Και αν υπάρχει πάγος στην καρδιά
ξέρει να τον΄ λιώνει.*

*Όταν έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε αγαπούν
Τίποτα να μη φοβάσαι, γιατί τα άσχημα περνούν.
Σαν έρθει το καλοκαίρι και τα λούλουδα,
Όλος ο κόσμος χαίρεται,
γλέντα και τραγούδα!*

*Ο ήλιος φέρνει το καλοκαίρι,
χαμόγελα στα πρόσωπα και παγωτό στο χέρι !*



Εύη



Η γιαγιά μου

Ηγιαγιά μου είναι πολύ ζωντανός άνθρωπος. Κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε γεμίζει το πρόσωπό της με ένα φωτεινό χαμόγελο και μας τυλίγει με μια μεγάλη ζεστή γλυκιά αγκαλιά. Με τη γιαγιά μου μοιάζουμε πολύ. Έχουμε το ίδιο όνομα και είμαστε καστανότατες. Και σε αυτό που μοιάζουμε πιο πολύ είναι η αγάπη που έχει η μία για την άλλη. Αυτή η γιαγιά είναι η μαμά του μπαμπά μου. Αν και μένει δίπλα από το σπίτι μας και την βλέπουμε κάθε μέρα, δεν τη χορταίνουμε ποτέ, γιατί την αγαπάμε πολύ. Μας περιποιείται με κάθε τρόπο και δε μας χαλάει χατίρι ποτέ.

Σοφία Κ.



Το σχολείο του παππού μου

Το σχολείο του παππού μου ήταν στη Σωσάνδρα και ήταν πολύ μεγάλο. Είχε έξι τάξεις και κάθε τάξη είχε περίπου 30 παιδιά. Πήγαιναν κάθε μέρα το πρωί και το απόγευμα. Τα κυριότερα μαθήματα ήταν η Ανάγνωση, Γραφή, Αριθμητική, Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη, Γυμναστική και Χειροτεχνία. Τις πρωινές ώρες έκαναν τα κύρια μαθήματα και τις απογευματινές τα δευτερεύοντα.

Στις μικρές τάξεις έκαναν μάθημα οι δασκάλες και στις μεγάλες οι δάσκαλοι. Σε κάθε μάθημα γινόταν πρώτα η εξέταση και μετά η παράδοση του νέου μαθήματος. Όλα τα μαθήματα γινότουσαν από τον ίδιο δάσκαλο/λα. Υπήρχε και το μάθημα της έκθεσης που την έγραφαν κάθε Δευτέρα στο σχολείο. Οι μαθητές αν έπαιρναν βαθμολογία κάτω από 5 έμεναν στην ίδια τάξη. Ο δάσκαλος/λα είχε πάντα μια βέργα και μ'αυτην χτυπούσε τις παλάμες των ζωνών και αδιάβαστων παιδιών. Υπήρχε ξεχωριστή αίθουσα για θεατρικές παραστάσεις και μαγειρεία. Κάθε μεσημέρι που σχολούσαν τα παιδιά έπαιρναν μαζί τους και φαγητό. Τον

Λόγια σοφά....

Οι τρεις πιο σημαντικές λέξεις

Σε ευχαριστώ πολύ!

Οι δυο πιο σημαντικές λέξεις

Σε παρακαλώ

Η μία πιο σημαντική λέξη

Εμείς



Η πιο ασήμαντη λέξη

Εγώ



Και λίγη ιστορία.... Ευεργέτης του τόπου μαςΝικόλαος

Ο Πόντιος ευεργέτης της Αλμωπίας
Γεννήθηκε το 1928 στο χωριό Χρυσή της Αλμωπίας. Ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας που ήρθε στην Ελλάδα από το Καρς του Καυκάσου. Μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια αλλά το πάθος του για τις σπουδές τον οδήγησε στο γυμνάσιο της Έδεσσας.

Από νεαρή ηλικία αγωνίστηκε κόντρα στους Ναζί στη Νάουσα. Έγινε μέλος της εθνικής αντίστασης και ανέβηκε στα βουνά της Σκύδρας. Απειλήθηκε πολλές φορές η ζωή του, αλλά επέζησε.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε λογιστική. Έστησε μια εταιρεία εισαγωγής τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων.

Δούλεψε πολύ σκληρά και απέκτησε πολλά χρήματα.

Με τα χρήματα που απέκτησε ευεργέτησε τον τόπο του πολλές φορές.

Ένα από τα πολλά του και πιο γνωστά ευεργετήματα στον τόπο του είναι:

Το ωδείο και πνευματικό κέντρο Αριδαίας που φέρει και το όνομά του :Ξενιτίδειο **Στυλιανός**



Ο Γκαίτε



Ο Γκαίτε γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1749 στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Το 1770 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική και παράλληλα παρακολούθησε μαθήματα Ιατρικής και Βοτανικής και Χημείας. Ο Γιόχαν φον Γκαίτε είχε 31 ιδιότητες. Μερικές από αυτές είναι: Φιλόσοφος, Νομικός, Θεολόγος, Λογοτέχνης, Ποιητής, Ζωγράφος, Φυσικός, Ζωγράφος, Πολιτικός, Βοτανολόγος και άλλες 21 ιδιότητες. Διατύπωσε πολύ σπουδαία γνωμικά και αποφθέγματα με τα οποία κατάφερε να επηρεάσει το πνεύμα, το νου, και τη φιλοσοφία εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι: Μαγεία είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Αν μπορείς να κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Έπειτα από μια ζωή κορυφαίας δημιουργίας πέθανε στις 22 Μαρτίου του 1832 στη Βαϊμάρη, αφήνοντάς μας μια απίστευτη πνευματική κληρονομιά στις τέχνες και τα γράμματα.

Ασπασία

Ασφαλής ποδηλασία στην άσφαλτο

- ♦ Φοράμε κράνος κάθε φορά.
- ♦ Φοράμε ρούχα με έντονα χρώματα.
- ♦ Τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
- ♦ Σταματάμε στα σήματα stop και στα φανάρια.
- ♦ Οδηγούμε στην κατεύθυνση του ρεύματος κυκλοφορίας.
- ♦ Παραχωρούμε προτεραιότητα στους πεζούς και στα άλλα οχήματα.
- ♦ Τοποθετούμε κουδουνάκια και φώτα μπρος πίσω.
- ♦ Ελέγχουμε τα φρένα μας.



Και μην ξεχνάς εσύ μπαμπά και μαμά, τα παραπάνω ισχύουν και για σας τους μεγάλους Α, μην ξεχνάμε και τη ζώνη ασφαλείας και επίσης μη βάζετε εμάς τα μικρά παιδιά στο μπροστά κάθισμα όσο και να σας παρακαλούμε.

Παναγιώτα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ



- ◆ Στις 21-3-2024 οι μαθητές/τριες της Ε΄τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην κτηνοτροφική μονάδα και το τυροκομείο του κ. Χαλκίδη
- ◆ Στις 28 -3- 2024 επισκέφτηκαν το σχολείο μας καθηγητές Φυσικής Αγωγής από το τμήμα κολύμβησης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας και παρουσίασαν το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης σε συνεργασία με το safe water sports. Το πρόγραμμα παρακολούθησαν οι μαθητές/τριες των Γ΄ και Δ΄ τάξεων .
- ◆ Στις 29-3-2024 τα παιδιά της Δ΄ τάξης, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους έγιναν <<μικροί κηπουροί>>, φυτεύοντας δέντρα και λουλούδια στον χώρο του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υιοθέτησαν . Ευχαριστούμε πολύ όλους τους παράγοντες του Δήμου αλλά και τους φυτοπαραγωγούς της περιοχής μας ,τους κ.Γεωργιάδη, Γκλαβάκη και Κύρκο για την προσφορά τους.
- ◆ Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων της Στ΄ τάξης, οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους συμμετείχαν στο πρόγραμμα <<Σε ποιο χρώμα να ριζώσεις...>>, η προσφυγική αποκατάσταση στην περιοχή της Αλμωπίας, σε συνεργασία και με άλλα σχολεία της περιοχής μας. Στις 29-3-2024 οι μαθητές/τριες όλων των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, παρουσίασαν τις εργασίες τους σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας. Η εκδήλωση περιλάμβανε την παρουσίαση των εργασιών, μικρασιάτικα τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.
- ◆ Τετάρτη 3-4-2024 επισκέφτηκε το σχολείο μας η συγγραφέας-νηπιαγωγός, κυρία Νικολέττα Χαρούμενου, η οποία παρουσίασε στους μαθητές/τριες όλων των τάξεων το βιβλίο της με τίτλο <<Ο εθελοντισμός <<έπεσε>> στα βαθιά!>>. Πρόκειται για μια ιστορία με θέμα τον εθελοντισμό και τη δωρεά του μυελού των οστών. Έπειτα όλα τα παιδιά βγήκαν στην αυλή και υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους δημιούργησαν αφίσες σχετικές με τον εθελοντισμό. Οι μικρές τάξεις ασχολήθηκαν με το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ενώ οι μεγάλες τάξεις με τις δράσεις που αφορούν στα ζώα και στον άνθρωπο.
- ◆ Στις 5-4-2024 τα παιδιά της Α΄ τάξης φύτεψαν λουλούδια σε παρτέρια-ρόδες στην αυλή μας. Τα λουλούδια τα έφεραν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές .Τα παιδιά χάρηκαν πολύ με αυτή τη δράση.
- ◆ Δευτέρα 8-4-2024 επισκέφτηκε τις Α΄ και Β΄ τάξεις, οδοντίατρος από το Κέντρο Υγείας Αριδαίας . Αρχικά, ενημέρωσε τα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν για να έχουν γερά δόντια, έπειτα έκανε επίδειξη του σωστού τρόπου βουρτσίσματος των δοντιών και στο τέλος εξέτασε όλους τους μαθητές/-τριες. Ευχαριστούμε πολύ την οδοντίατρο, κυρία Παναγιώτα Παμπουκτσή.



- ◆ Σήμερα Παρασκευή 12-4-2024 οι μαθητές/τριες της Δ΄τάξης συμμετείχαν στην πρόσκληση του Δήμου Αλμωπίας και συγκεκριμένα στη δράση <<Let's do it Greece>> με σύνθημα <<Γίνε η αλλαγή που περιμένεις>> σχετικά με το περιβάλλον. Έτσι, κατευθύνθηκαν στην παραποτάμια περιοχή στο δασάκι, συμβάλλοντας στην καθαριότητα του χώρου.
- ◆ Σήμερα Δευτέρα 22-4-2024 οι μαθητές/τριες της Δ΄τάξης ταξίδεψαν στο παρελθόν της αρχαίας Μακεδονίας και επισκέφθηκαν τους Βασιλικούς Τάφους και το ανάκτορο στη Βεργίνα.

- ◆ Σήμερα Παρασκευή 26-4-2024 οι μαθητές των μικρών και των μεγάλων τάξεων με τη βοήθεια των δασκάλων τους έβαψαν αυγά, έφτιαξαν πασχαλινές κατασκευές, κάρτες, καλαθάκια με πασχαλινές λιχουδιές και παρακολούθησαν ταινία με τα Πάθη του Χριστού, μπαίνοντας έτσι σε πασχαλινό κλίμα!
- ◆ Το Σάββατο του Λαζάρου, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα «Λαζαράκια» ψωμάκια ή κουλουράκια σε σχήμα ανθρώπου σπαργανωμένου, δηλαδή όπως αναπαριστούν τον Λάζαρο στις εκκλησιαστικές εικόνες. Συνηθίζεται όσα παιδιά έχει η οικογένεια τόσους «Λαζάρηδες» να πλάθουν και στη θέση των ματιών να βάζουν δυο γαρίφαλα.
- ◆ Αυτό το όμορφο έθιμο υλοποιήθηκε και στο σχολείο μας από τους μαθητές της Α΄ τάξης με τη βοήθεια της δασκάλας τους.



- ◆ Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας αναχωρούν για την τριήμερη εκδρομή τους στην Αθήνα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΑΣ Το Δ.Σ. Λαγκαδιάς χτίστηκε το 1963 μετά από έρανο των κατοίκων και κάποια κρατική βοήθεια. Έχει μία αίθουσα, ένα γραφείο για τον δάσκαλο και έναν διάδρομο. Στην πίσω πλευρά χτίστηκε ένα μικρό σπιτάκι για τον δάσκαλο. Τη δεκαετία 1963-73 στην αυλή βρισκόταν μαγειρείο, όπου ετοιμάζονταν το συσσίτιο των μαθητών που χορηγούσε η πολιτεία. Στη Λαγκαδιά μαζί με τα γειτονικά χωριά ήρθε δάσκαλος διορισμένος από το επίσημο κράτος το σχολικό έτος 1914-15. μερικοί από τους αξιόλογους δασκάλους που πέρασαν από το σχολείο ήταν:

Παπαϊωάννου Πέτρος 1914

Αναστασιάδου Μαρία 1915

Θεοχάρη Ευαγγελία 1925

Χρήστος Βαγδακλής 1954

Χαραλαμπίδης Ιωάννης 1955

Αδαμίδης Χαράλαμπος 1958

Δημητρίου Γεώργιος 1962



Ο παπα-

Νώε Παπαϊκονόμου Μακεδονομάχος από τη Λαγκαδιά

Υπήρχαν και δάσκαλοι που δεν ήταν διορισμένοι από το κράτος. Ένας από αυτούς που ξεχώρισε με τη ζωή του και το ιδιαίτερο δίδαγμά του ήταν ο αείμνηστος Παρηγορίδης, ποντιακής καταγωγής. Μη πατώντας μόνο στην ύλη του υπουργείου έμαθε στα παιδιά την έννοια της προσωπικής υγιεινής και το πλύσιμο των δοντιών. Δίδαξε στα παιδιά να βλέπουν πέρα από το συνηθισμένο. Ήταν τιμητικός τίτλος να είσαι μαθητής του Παρηγορίδη.

- ◆ Την Τρίτη 23-4-2024 το Δημοτικό σχολείο Λαγκαδιάς γέμισε παιδικές φωνές, καθώς τα παιδιά της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή. Το καφενείο του χωριού πρόσφερε στα παιδιά χυμούς, έγινε αφήγηση της ιστορίας του σχολείου και **αποδόθηκε φόρος τιμής στον Μακεδονομάχο, Παπά Νώε Παπαϊκονόμου.**
- ◆ Ακολούθησε επίσκεψη στο μοναστήρι του Αρχαγγέλου, όπου προσφέρθηκαν νηστίσιμα εδέσματα. Αργότερα, η επίσκεψη στο



Η λεμονιά

Είμαι η ξακουστή σε όλους σας **λεμονιά** και μεγάλωσα στον κήπο του κυρ-Βαγγέλη σε ένα όμορφο μέρος με άλλα δέντρα και λουλούδια.

Είμαι μια ψηλή και ζηλευτή **λεμονιά** με πανέμορφους καρπούς, μεγάλους και κίτρινους. Έχω όμως και μικρούς, νεαρούς καρπούς.

Τα φύλλα μου είναι καταπράσινα και μεγάλα. Όχι να το παινευτώ, αλλά είμαι ένα από τα πιο όμορφα δέντρα στον κόσμο.

Ο κυρ-Βαγγέλης με ποτίζει και με φροντίζει καθημερινά.

Αλλά και τα υπόλοιπα δέντρα είναι πολύ συμπαθητικά και τα πιο γέρικά δεντράκια συνέχεια μιλάνε για τα περασμένα.

Έχω ακούσει βέβαια κι άλλες ιστορίες από τα μικρά πουλάκια που κάθονται στα κλαδιά μου. Ιστορίες για την Κοκκίνοσκουφίτσα, για τα τρία γουρουνάκια και άλλα.

Είμαι περήφανη για αυτό που είμαι και δε θα με άλλαζα ποτέ! **Θεοδώρα**

Και λίγη διασκέδαση **ΧΡΩΜΑΤΙΣΕ**



LEMON

Βάλε τα γράμματα στη σειρά και βρες τους 3 μήνες του καλοκαιριού

ΣΙΥΟΝΙΟ **ΛΙΥΟΙΣΟ** **ΑΣΣΥΓΟΤΥΟ**

.....

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!!



Οι μήνες του
Καλοκαιριού
είναι

