

# Τα απίθανα μολύβια



Οι μαθητές  
της Δ' τάξης

## ΕΝΑ ΑΜΙΩΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ

Άγγελος -Απόστολος
Δήμητρα
Χρήστος-Ηλίας
Χρήστος-Αντώνης
Γιώργος-Γιάννης
Δημήτρης
Ζαμίρα
Χριστίνα
Λουκάς
Γιάννης
Δημήτρης
Αντώνης-Στέφανος
Κωνσταντίνος
Μάριος
Εύα
Νίκος

Το Πάσχα που περάσαμε φέτος, ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ήμασταν όλοι σε «καραντίνα», δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά.

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, επειδή η εκκλησία ήταν κλειστή, παρακολουθούσαμε την ακολουθία από την τηλεόραση. Το βράδυ της Ανάστασης βγήκαμε στο μπαλκόνι με αναμμένες λαμπάδες, ψάλαμε το Χριστός Ανέστη, είδαμε τα πυροτεχνήματα στον ουρανό και τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αβγά. Την ημέρα του Πάσχα την γιορτάσαμε μόνοι μας στο σπίτι μας. Στρώσαμε τραπέζι έξω στον κήπο, σουβλίσαμε αρνί, παίξαμε μπάλα, χορέψαμε και φάγαμε. Ήταν διαφορετικά από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί ήμασταν χωρίς τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Τις επόμενες ημέρες ήμασταν πάλι στο σπίτι. Έβγαινα καμία βόλτα με το ποδήλατο, διάβαζα, έπαιζα επιτραπέζια παιχνίδια και περνούσα πολύ χρόνο με τα αδέρφια μου και με τους γονείς μου. Μπορώ να πω ότι τους χόρτασα, γιατί ποτέ ξανά δεν είχαμε μείνει για τόσο πολύ καιρό όλοι μέσα στο σπίτι.

Εύχομαι του χρόνου να περάσουμε ένα κανονικό Πάσχα, που θα μπορούμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να βλέπουμε τους συγγενείς και φίλους και τέλος να μπορούμε να βγαίνουμε και καμία βόλτα.

**Μάριος**

## ΠΩΣ ΠΕΡΑΣΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Το Μεγάλο Σάββατο το απόγευμα βάλουμε στην τηλεόραση εκκλησία και ακούγαμε τον πάτερ που έλεγε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ , μετά αγκαλιαστήκαμε με τους γονείς μου , τσουγκρίσαμε αυγά και φάγαμε μαγειρίτσα.

Την Κυριακή του Πάσχα ξυπνήσαμε το πρωί και επειδή θα έπρεπε να μείνουμε μέσα στο σπίτι και όχι έξω ξεκινήσαμε τις ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι. Η μαμά μου έβαλε αρνάκι στον φούρνο, ο μπαμπάς μου και εγώ κάναμε 3 κοντοσουβλία και ένα μικρό κοκορέτσι και το ψήσαμε στο τζάκι. Είχαμε φέρει από την προηγούμενη μέρα πυρότουβλα για να στερεωθούν οι μικρές σουβλές. Βάλουμε τραγούδια και στρώσαμε το τραπέζι. Λόγω κορονο'ιού ήμασταν μόνο ο μπαμπάς ,η μαμά μου και εγώ. Όταν φάγαμε πήρα τηλεφώνο τους παππούδες και τις γιαγιάδες μου για χρόνια πολλά. Μετά χορέψαμε και τραγουδήσαμε.

Οι μέρες που συνέχισαν ήταν γεμάτες παιχνίδι και διάβασμα.

# ΗΛΙΑΣ

## Αινίγματα

**Αν μπορείς βρες το!**

1. Δεν έχω φτερά αλλά πετάω,

Δεν έχω μάτια αλλά κλαίω.

Τι είμαι;

2. Πέντε αδέρφια μαζί γεννιούνται,

Μαζί δουλεύουν μαζί κοιμούνται,

Κανείς δεν κλαίει και δεν γκρινιάζει,

Και ούτε ο ένας του άλλου μοιάζει.

Τι είναι ;



Οι απαντήσεις στην τελευταία σελίδα

# ΛΟΥΚΑΣ

## Παροιμίες

- Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλλι.
- Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.



**Τ**ώρα που πρέπει να μείνω αναγκαστικά στο σπίτι ,περνάω καλά με τους γονείς μου και τον αδερφό μου. Μετά το φαγητό κάνω τις ασκήσεις που μας στέλνει η κυρία. Κάποιες φορές με τη μαμά μου πηγαίνουμε στην εκκλησία και ανάβουμε κεράκι. Μακάρι να ανοίξουν σύντομα τα σχολεία και να 'μαστε όπως παλιά!(**Δημήτρης,Κ.**)

## Το σκυλί μου και οι ανάγκες του

Η Μπέκη είναι ένα μικρό κοριτσάκι. Έχει ένα πανέμορφο σκυλάκι ονόματι Λούση. Είναι μικρό και παιχνιδιάρικο αλλά το ντύνει με ρούχα. Κάποιες φορές δεν του δίνει φαγητό και νερό και το βάζει να κοιμάται σε κούνια μωρού. Το ταΐζει με μπιμπερό. Όλοι της λένε να μη το τυραννάει, αλλά είναι μικρή και δεν καταλαβαίνει.

Η Μπέκη νομίζει, επειδή είναι μικρό σκυλάκι ότι δεν έχει ανάγκες. Όμως κάνει μεγάλο λάθος. Το πρωί που πήγε στο σχολείο της, το μάθημα ήταν " τα κατοικίδια ζώα". Έτσι άρχισε να καταλαβαίνει σιγά σιγά, ότι και η Λούση έχει ανάγκες. Τώρα πια το ταΐζει, το πηγαίνει βόλτα, δεν το βάζει να κοιμάται σε κούνια, ούτε το ντύνει με ρούχα. Η Λούση την αγαπάει περισσότερο και περνάει πιο πολύ χρόνο μαζί της. Είναι οι πιο αγαπημένες φίλες. Επίσης αγαπάει η μία την άλλη.



**Δήμητρα -Χριστίνα**

## Και λίγη ιστορία του σχολείου 1ο Δ.Σ.Αριδαίας

Το 1<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας ήταν το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στην Αριδαία (τότε Σούμποσκο, αργότερα Αρδέα και μετέπειτα Αριδαία) το 1912 αμέσως μετά την απελευθέρωση της περιοχής από τους Τούρκους. Το σχολείο στεγάστηκε σε διάφορα ιδιόκτητα κτίρια με τελευταίο το κτίριο απέναντι από το σημερινό σχολείο (πρώην οικία Καμέντση).

Έπειτα τη δεκαετία του 1930 χτίστηκε το σχολείο σε χώρο 3,5 στρεμμάτων με νότιο προσανατολισμό.

Ενθύμιον εν τω δημοτικό σχολείον Αρδέας  
Καρατζόβης του Μαΐου το 1924



## ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Την Πρωτομαγιά ήμουν στον μπαξέ του μπαμπά μου. Εκεί έχουμε κόττες και ένα παλιό σπίτι το οποίο τώρα είναι αποθήκη. Είχαμε φέρεи ένα πλαστικό τραπέζι, λίγες καρέκλες και αρνίσιο κρέας. Το ψήσαμε, μετά το φάγαμε και τέλος φάγαμε παγωτό όλοι μαζί. (Αντώνης Σ.)



### ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (Κωστής Παλαμάς)

Ο κόσμος λάμπει  
σαν ένα αστέρι,  
βουνά και κάμποι,  
δένδρα, νερά,  
γιορτάζουν πάλι,  
καθώς προβάλει  
το καλοκαίρι.  
Θεού χαρά!



Φωνούλες γέλια  
φέρνει τ' αγέρι  
μέσ' απ' τ' αμπέλια  
τα καρπερά.  
Παιδιά αγγελούδια  
ψέλνουν τραγούδια  
στο καλοκαίρι.

(μάθε το )

## Ο πονηρός κορονοϊός

Ο Κορονοϊός είναι ένας σοβαρός ιός που μεταδίδεται στους ανθρώπους. Έχουν πεθάνει άνθρωποι σε όλον τον κόσμο. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους γύρω μας. Πλένουμε καλά τα χέρια μας, δεν τα βάζουμε στο πρόσωπό μας, φοράμε γάντια και μάσκα σε κλειστούς χώρους και αποφεύγουμε τον συνωστισμό. (Εύα)





## ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Αγαπητή κυρία Άννα, το Πάσχα το πέρασα με την οικογένειά μου ήσυχα στο σπίτι λόγω της κατάστασης με τον ιό. Το μεσημέρι φάγαμε όλοι μαζί και ευχηθήκαμε χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Μετά από τη μεσημεριανή μας ξεκούραση πήγαμε έναν περίπατο και πήραμε παγωτό. Ήταν ένα περίεργο Πάσχα, όμως ήταν όμορφο. **Νίκος**

Φέτος το Πάσχα ήταν διαφορετικό από τις άλλες χρονιές. Εξαιτίας του κορονοϊού δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Κατεβαίναμε όμως κάτω στον δρόμο μας, παίζαμε και κάναμε ποδήλατο. Τη Μ. Τρίτη βοηθήσαμε τη μαμά να φτιάξει τσουρέκια. Η αδερφή μου και εγώ κάναμε τα πιο ωραία σχέδια. Ήταν πεντανόστιμα. Τη Μ. Πέμπτη βοηθήσαμε τη μαμά να βάψει τα αυγά. Τη Μ. Παρασκευή πήγαμε στον Επιτάφιο και τον προσκυνήσαμε.

Η καλύτερη μέρα όμως ήταν το Μ. Σάββατο που βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια με τις λαμπάδες μας, ψάλαμε το Χριστός Ανέστη και είδαμε τα πυροτεχνήματα. Η μαμά είχε ετοιμάσει κοτόσουπα. Μετά την Ανάσταση τη φάγαμε και τσουγκρίσαμε αυγά. **(Χρήστος Κιμ.)**

Τόσες μέρες κλεισμένος στο σπίτι ήταν κάτι καινούριο για μένα.

Στην αρχή βοηθούσα τη μαμά μου στις δουλειές του σπιτιού. Έπειτα πήγαινα στη γιαγιά μου και της έκανα παρέα. Στη συνέχεια έπαιζα επιτραπέζια παιχνίδια και κρυφτό με την αδερφή μου. Το πρωί εγώ και η οικογένειά μου κατεβαίναμε στον ακάλυπτο και τρώγαμε πρωινό. Τα μεσημέρια ψήναμε σουβλάκια και λουκάνικα. Κάποιες φορές που είχα έμπνευση έκανα κατασκευές όπως σπίτια, παραλίες και υδραγωγεία από ξύλο ή χαρτί και τις έστελνα στην κυρία.

Τις τελευταίες μέρες που ο κίνδυνος μειώθηκε βγήκα και λίγο από το σπίτι. Πήγα στο χωριό στη γιαγιά μου και έπαιζα στη μεγάλη τους αυλή. Τους βοήθησα κιόλας σε δουλειές όπως να ξεχορταριάσω τα παρτέρια της γιαγιάς. Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά μου άρεσε που έμεινα σπίτι, επειδή ξεκουράστηκα και πέρασα χρόνο με την οικογένειά μου. **(Χρήστος Κολ.)**

## Στην καραντίνα λόγω του κορονοϊού

Το φετινό Πάσχα ήταν διαφορετικό από τις άλλες χρονιές, λόγω του κορονοϊού. Δεν μπορούσαμε να πάμε στον Επιτάφιο και να ανάψουμε τη λαμπάδα. Παρόλα αυτά εγώ στο σπίτι πέρασα πολύ καλά. Η μαμά μου έψησε το αρνάκι στον φούρνο. Στην προετοιμασία του τραπέζιού βοήθησα κι εγώ. Σπάσαμε τα κόκκινα αυγά. Νικητής ήταν ο μπαμπάς μου. **(Δημήτρης Σ.)**

Φέτος δεν πηγαίνουμε σχολείο εδώ και πολλές μέρες λόγω του κορονοϊού. Μάθημα κάνουμε στο σπίτι μέσω διαδικτύου, εκπαιδευτικής τηλεόρασης και με βοήθεια από τους γονείς. **(Χρήστος Κιμ.)**

## Ραβανί με ελαιόλαδο

- 1 κούπα ελαιόλαδο
- 1 κούπα ζάχαρη
- 4 αυγά
- 200 γραμμ. γιαούρτι στραγγιστό
- 2 κουταλιές χυμό λεμονιού
- 195 γραμμ. αλεύρι
- 130 γραμμ. Σιμιγδάλι χονδρό
- 1κ.σ. μπέικιν πάουντερ
- 1/4 κ.γ. αλάτι, ξύσμα λεμονιού, 50 γρ αμύγδαλα
- 2 βανιλίνες

ΣΙΡΟΠΙ: 2 κούπες ζάχαρη, 2κούπες νερό, ,χυμός και φλούδα 1 λεμονιού

Αγγελος



**Καλή επιτυχία!**

## Λαϊκές εκφράσεις

Μια Κυριακή πήγαμε με την οικογένειά μου σ' ένα μοναστήρι στον Τρίλοφο. Εκεί γνωρίσαμε τον πάτερ Γιώργη, έναν παππούλη γλυκό και καλοσυνάτο. Όπως είπε και ο μπαμπάς " η γλώσσα του στάζει μέλι". Μας εξομολόγησε και μας έδωσε από μια εικόνα της Παναγιάς για να μας φυλάει. Ένας μικρός παράδεισος που θέλω να πηγαίνω συχνά. (Γιάννης Κ.)

## Λύθηκε η γλώσσα της

Η θεία μου η Μελίνα έχει τέσσερα παιδιά. Το μεγαλύτερο είναι 14 χρονών και το μικρότερο 2. Το μικρότερο είναι κορίτσι και τη λένε Δέσποινα. Η Δέσποινα λοιπόν αν και είναι μικρούλα μπορεί να λέει σχεδόν τα πάντα, "έχει λυθεί η γλώσσα της " και έτσι καταφέρνουμε να συνεννοηθούμε. (Λουκάς)

Δυο φίλοι συζητούν:

Θέλεις να παίξουμε ,γιατί σε λίγο θα βρέξει;

— Φάε τη γλώσσα σου που θα βρέξει!

— Μα πώς μου μιλάς έτσι; Η δικιά μου γλώσσα στάζει μέλι για σένα.

— Μα τι είπα ;Μου φαίνεται πως μιλάμε άλλη γλώσσα! ( Μάριος)

## ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΩ ΤΗ ΜΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Εγώ τις μέρες μου τις περνάω κάνοντας τις δουλειές μου. Σηκώνομαι το πρωί, φτιάχνω το κρεβάτι μου, πλένω το πρόσωπό μου, τα δόντια μου και μετά πάω στο δωμάτιό μου για διάβασμα.. Κάνω διάλειμμα και μετά ξαναδιαβάζω. Όταν τελειώσω βοηθάω τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Στο διάλειμμά μου βλέπω την εκπαιδευτική εκπομπή στο κανάλι EPT2 που μου αρέσει πολύ. Το βράδυ πριν κοιμηθώ με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια, συνήθως <<Ο πιο καλός ο μαθητής παίρνει πάντα 10'>>.

Επίσης ακολούθησα την οδηγία της δασκάλας μου και προσπαθώ να μην παίζω άλλο παιχνίδια που δεν είναι της ηλικίας μου. [Κι ένας γλωσσοδέτης](#)

