

Τα απίθανα μολύβια



Οι μαθητές
της Γ' τάξης

Άγγελος
Δήμητρα
Χρήστος
Χρήστος
Γιώργος
Δημήτρης
Ζαμίρα
Χριστίνα
Λουκάς
Γιάννης
Δημήτρης
Αντώνης
Κωνσταντίνος
Μάριος
Ανδριάννα
Νίκος

Αφιέρωμα στη Μακεδονία μας!

Αλέξανδρε ξύπνα κι έλα να δεις

το όνομα παίρνουν της μάνας μας γης

Μακεδονία ξακουστή
του Αλεξάνδρου η χώρα
που έδιωξες τους τυράννους
κι ελεύθερ' είσαι τώρα.

Είσαι και θα `σαι ελληνική
Ελλήνων το καμάρι
κι εμείς θα σ' αντικρίζουμε
περήφανα και πάλι.

Οι Μακεδόνες δεν μπορούν
να ζούνε σκλαβωμένοι
όλα και αν τα χάσανε
η λευτεριά τους μένει.

Μακεδονόπουλα μικρά
χορέψτε και χαρείτε
προτού κι εσείς στα βάσανα
του κόσμου τούτου μπειτε.

Η Μακεδονία είναι
ελεύθερη και δεν τη
δίνουμε.



Η Μακεδονία δεν
αντέχει να είναι
σκλαβωμένη.

Αντώνης

Χρήστος Κο.

Αχ! Μελισσοῦλα μελισσάκι!



Οι μέλισσες υπήρχαν πριν τους ανθρώπους. Αν δεν υπήρχαν μέλισσες δεν θα υπήρχε ζωή. Αυτές κάνουν γονιμοποίηση στα φυτά. Απ' αυτές παίρνουμε το μέλι που όπως όλοι ξέρουμε είναι πάρα πολύ καλό και υγιεινό για τον άνθρωπο. Επίσης από τις μέλισσες παίρνουμε τη γύρη και την πρόπολη, η οποία είναι πολύ καλή για το κρυολόγημα. Ο βασιλικός πολτός που μας δίνουν είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν για τον οργανισμό μας. Βασιλικό πολτό βάζουμε κάτω από τη γλώσσα μας ελάχιστο το πρωί νηστικοί. Ακόμα και η βασίλισσα της κυψέλης τρώει βασιλικό πολτό.

Ζαμίρά



Αινίγματα

Αν μπορείς βρες το!

1.Σαν φίδι σφυρίζει, σαν άλογο τρέχει
μα πόδια δεν έχει;

Τι είναι;

2.Την ημέρα στολισμένο και τη νύχτα
φορτωμένο;

Τι είναι;

3. Όλους ταΐζει και δεν τρώει.

Τι είναι;

4.Έχω μια κόρη που την φιλούνε όλοι.

Τι είναι;

Χριστίνα



Οι απαντήσεις στην τελευταία

- Ο Φλεβάρης με νερό καυτός μπαίνει στον χορό.
- Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει ,πάλι η άνοιξη μυρίζει, μα κι αν τύχει να θυμώσει , μες στα χιόνια θα μας χώσει.
- Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.

Άγγελος

Παροιμίες

- Του Γενάρη το φεγγάρι λάμπει σαν μαργαριτάρι.
- Άσπρος Γενάρης νηστικός ο μεροκαματιάρης.
- Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά.



Γλωσσοδέτης

Εβγήκα στην πήλινη, τη δήλινη,
στην πιρνολινοκούκουδη,

να μαζέσω τα πήλινα, τα δήλινα, τα πιρνολινοκούκουδα

κι ήρθε ο λύκος ο πήλινος, ο δήλινος ο πιρνολινοκούκουδος,

να μου φάει την όρνια την πήλινη, τη δήλινη την πιρνολινοκούκουδη,

που κάνει τ' αυγά τα πήλινα, τα δήλινα τα πιρνολινοκούκουδα.

Λόγια σοφά από παιδιά

Άνθρωπος καλός αν είσαι χωράφια
σπέρνεις χωρίς σπόρο.

Ανδριάννα Άνθρωπος καλός αν είσαι
σπέρνεις παντού αγάπη.



Οι τρεις Ιεράρχες

Στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι τρεις Ιεράρχες .Είναι γιορτή των γραμματών και γιορτάζουν όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι. Οι τρεις Ιεράρχες είχαν σπουδάσει πολλές επιστήμες και άφησαν σπουδαία συγγράμματα.

Ιωάννης Χρυσόστομος-Μέγας Βασίλειος-Γρηγόριος Θεολόγος

Κανόνες καλής συμπεριφοράς

Για να είμαστε καλά παιδιά μες στην τάξη και να μη στεναχωρούμε τους δασκάλους/λες μας, τους γονείς μας και κατά βάθος τον εαυτό μας ας προσέχουμε να τηρούμε κάποιους **κανόνες συμπεριφοράς**:

- Δε μιλάμε και δε φωνάζουμε την ώρα του μαθήματος.
- Προσέχουμε πάντα τους δασκάλους μας.
- Όταν θέλουμε να μιλήσουμε, σηκώνουμε το χέρι μας.
- Όταν θέλουμε να σηκωθούμε παίρνουμε άδεια από τον δάσκαλο/λα.
- Δε μιλάμε με τον διπλανό/νή μας.
- Είμαστε ευγενικοί με δασκάλους/λες μας ,τους συμμαθητές μας **χωρίς** να αντιμιλάμε, να ενοχλούμε, να χτυπάμε και να βρίζουμε.
- Δεν πειράζουμε τα πράγματα των συμμαθητών μας και των δασκάλων μας.
- Σεβόμαστε τον σχολικό χώρο, δεν πετάμε σκουπίδια ,δε γράφουμε στους τοίχους και στα θρανία.



Λουκάς

Τα τραγούδια που τραγουδήσαμε

Η μάνα του Αλέξανδρου

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου μου ὅσπησε κουβέντα στις εξοχές κι έκανε νυχτέρια με μάγισσες

Αχ Μακεδονία χιλιόμορφη γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί έχω γιο μονάκριβο η καψηρή κι έχει φύγει για την ανατολή

Τον προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές μοναχός τ' αντέχει και τα περνά τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα

Στη Μακεδονία του παλιού καιρού γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες στ' όνειρό της φέρνει τους Έλληνες



Δημήτρης Κ.

Σε μια ρώγα από σταφύλι

έπεσαν οχτώ σπουργίτες και τρωγόπιναν οι φίλοι. Τσίρι τίρι, τσιριτρό, τσιριτί τσιριτρό!

Εχτυπούσανε τις μύτες και κουνούσαν τις ουρές κι είχαν γέλια και χαρές. Τσίρι τίρι, τσιριτρό, τσιριτί τσιριτρό!

Ποπό, ποπό, σε μια ρώγα φαγοπότη και φωνή! την αφήκαν αδειανή. Τσίρι τίρι, τσιριτρό, τσιριτί τσιριτρό!

Και μεθύσαν κι όλη μέρα πάνε δώθε, πάνε πέρα, τραγουδώντας στον αέρα. Τσίρι τίρι, τσιριτρό, τσιριτί τσιριτρό!

Ο καλύτερός μου φίλος

Ένα απόγευμα , που γυρνούσα με τους γονείς μου από τη Θεσσαλονίκη, με περίμενε μια έκπληξη στην αυλή της γιαγιάς μου. Ένα σκυλάκι χάσκι που ήταν 3 μηνών. Το ονόμασα Έκτωρ. Είναι πολύ όμορφος. Τα χρώματά του είναι γκρι, μαύρο, άσπρο και έχει πολύ όμορφα μάτια. Του αρέσει πολύ να παίζουμε μπάλα και να τον πηγαίνω βόλτες. Τώρα ο Έκτορας είναι έντεκα μηνών



κι όταν σηκώνεται όρθιος στα δύο πόδια με περνάει στο ύψος. Του αρέσει να κυλιέται στα χιόνια και τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Έχει στις τρεις Φεβρουαρίου γενέθλια και θα του κάνουμε τούρτα γενεθλίων. Είναι ο καλύτερός μου φίλος.

Γιώργος

Πώς πέρασα στις διακοπές των Χριστουγέννων

Στις διακοπές των Χριστουγέννων πέρασα πολύ όμορφα. Ξεκουράστηκα λίγο απ' τα μαθήματα και τις δραστηριότητες. Βρέθηκα με τους φίλους μου και παίξαμε. Την παραμονή των Χριστουγέννων είπα τα κάλαντα στο χωριό μου με τον φίλο μου τον Βασίλη. Τα Χριστούγεννα γιόρταζε ο μπαμπάς μου και η μαμά μου ετοίμασε τραπέζι. Ήρθαν οι θείοι μου με τα ξαδέρφια μου και η γιαγιά μου με τον παππού μου. Χάρηκα πολύ που πέρασα οικογενειακά. Μετά από λίγες μέρες ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη η προγιαγιά μου και ο προπάππος μου. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος, γιατί τους είχα επιθυμήσει. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πήγα βόλτα στο χωριό της μαμάς



Χρωμάτισε την εικόνα

μου με τη θεία μου τη Μελίνα και τον ξάδερφό μου. Την Πρωτοχρονιά πάλι μαζεύτηκε η οικογένεια και φάγαμε όλοι μαζί. Πέρασα πολύ ωραία γιατί παίξαμε με τον ξάδερφό μου. Πέρασα ακόμα πιο ωραία όμως, όταν την άλλη μέρα άρχισε να χιονίζει και βγήκα με τους φίλους μου να παίξουμε χιονοπόλεμο. Το χιόνι όμως δεν κράτησε πολλές μέρες. Τα Θεοφάνεια πήγαμε στην εκκλησία και μετά τη λειτουργία είδαμε τον σταυρό που ρίξαν στο ποτάμι. Οι διακοπές τελείωναν και είχαν μείνει δυο μέρες για να ανοίξουν τα σχολεία. Άρχισε όμως πάλι να χιονίζει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το χιόνι κράτησε πολλές μέρες, γι αυτό τα σχολεία δεν άνοιξαν. Ευχαριστήθηκα το χιόνι πιο πολύ από το προηγούμενο. Περιμένω όμως με ανυπομονησία να ανοίξουν τα σχολεία.

ΛΟΥΚΑΣ

Το δώρο του Άγιου Βασίλη

Κάθε χρόνο με ανυπομονησία περιμένω το δώρο του Αϊ Βασίλη. Φέτος μου έφερε ένα αστυνομικό τμήμα LEGO. Το δώρο μου ήταν κάτω από το στολισμένο δέντρο. Η χαρά μου ήταν μεγάλη όταν το άνοιξα. Αποτελούνταν από πολλά τουβλάκια. Άρχισα να το συναρμολογώ. Είχε πολλούς αστυνομικούς, δυο κλέφτες, αυτοκίνητα και το αστυ-

νομικό τμήμα. Μόλις το έφτιαξα έπαιξα μαζί του.

Εύχομαι ο Άγιος Βασίλης να φέρνει δώρα σε όλα τα παιδιά, για να είναι χαρούμενα.

ΜΑΡΙΟΣ

Η συνταγή μας-Καριόκες

Εκτέλεση

Βράζουμε τη ζάχαρη με το νερό. Ρίχνουμε τη σοκολάτα και ανακατεύουμε. Έπειτα βάζουμε τη φρυγανιά, τα καρύδια, την κανέλα, το γαρίφαλο και ανακατεύουμε. Βάζουμε το μείγμα σε λαδόκολλα (σε σχήμα μπιστού) στην κατάψυξη για 1 ώρα. Έπειτα το κόβουμε σε φέτες και βουτάμε σε σοκολάτα.



Καλή όρεξη!

Υλικά

- 450γρ. ζάχαρη
- 500ml νερό
- 250γρ. σοκολάτα
- 400γρ. φρυγανιά ή μπισκότα
- 250γρ. καρύδια
- 2 κ.γ. κανέλα
- 1/2 κ.γ. γαρίφαλλο
- Για την επικάλυψη 500γρ. σοκολάτα

Απαντήσεις στα αινίγματα:

- 1.αέρας,2.κρεβάτι, 3.κουτάλι, 4.βρύση