



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



PROJECT: "INCLUSIVE EDUCATION-BY DEFAULT OR BY DESIGN"

№ 2018-1-BG01-KA229-048025

1^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΤΟΥΡΚΙΑ

Το διάστημα 27/6 – 2/7/2021 οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, κ. Νικόλαος Φουσέκης, κ. Νίκη Σαββανή, κ. Χρυσούλα Αντωνοπούλου, και κ. Αθανασία Κρανιά πήραν μέρος στην τελευταία διεθνική συνάντηση του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο « Inclusive Education-By Default Or By Design» που πραγματοποιήθηκε από τις χώρες Ελλάδα, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Πολωνία στη Σμύρνη ,στο σχολείο « NURI OZ ILKOKULU».

Η συνάντηση είχε τίτλο «Το κουκλοθέατρο ως εργαλείο με στόχο την επικοινωνία με παιδιά που αντιμετωπίζουν επικοινωνιακές δυσκολίες», και συμπεριλάμβανε παράσταση με μαριονέτες, θέατρο σκιών με Καραγκιόζη, εργαστήρια κατασκευής μαριονέτας, γαντό-κούκλας και φιγούρων Καραγκιόζη. Παράλληλα , οι φιλοξενούμενες χώρες παρουσίασαν από 2 αντιπροσωπευτικές κούκλες ντυμένες με τις παραδοσιακές εθνικές τους φορεσιές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Σμύρνη επισκεφτήκαμε τα αξιοθέατα της πόλης των περίπου 3.000.000 κατοίκων, όπως η αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, στο κέντρο της σημερινής μεγαλούπολης , μεταξύ των Δήμων Κονάκ και Αλσαντζάκ , η οποία ιδρύθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και επεκτάθηκε κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά και το οχυρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου που δεσπόζει στον κεντρικό λόφο της πόλης. Φυσικά επισκεφθήκαμε τον Πύργο του Ρολογιού της Σμύρνης , το Izmir Saat Kulesi, δώρο του Γερμανού αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Β' για την 25^η επέτειο της ανόδου στον θρόνο Αμπντούλ Χαμίτ Β', που αποτελεί και το σήμα κατατεθέν της πόλης, και ,βέβαια, την ξακουστή Σμυρναϊκία προκουμαία Κόρντον μήκους 3.300μ και το Και, τα οποία περπατήσαμε ως την περιοχή του Ελληνικού Προξενείου και την κατοικία του Κεμάλ Ατατούρκ. Η προκουμαία της Σμύρνης θυμίζει Θεσσαλονίκη! Ασφαλώς, πραγματοποιήσαμε και την εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο του μεγαλύτερου δήμου Σμύρνης ,στο Κονάκ , ο οποίος μας υποδέχτηκε με τιμές , περιποίηση και εντυπωσιακά δώρα!

Στα πλαίσια της ξενάγησης στα περίχωρα της Σμύρνης, επισκεφτήκαμε το Τσεσμέ/Κρήνη, παραθαλάσσια πόλη στη Χερσόνησο της Ερυθραίας, 9 ναυτικά μίλια απέναντι από τη Χίο. Επισκεφτήκαμε την Έφεσο , που αποτέλεσε τόπο επίσκεψης του Απόστολου Παύλου το 55μΧ, και τόπο ίδρυσης της 1^{ης} Χριστιανικής Εκκλησίας από τους μαθητές του Ιωάννη Βαπτιστή, τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Εφέσου, πόλη αφιερωμένη στην Άρτεμη,

με τον μεγαλόπρεπο Αρτεμίσιο Ναό , ένα από τα 7 θαύματα της αρχαιότητας ,που καταστράφηκε το 356πΧ, και την περίφημη Βιβλιοθήκη του Κέλσου. Η Έφεσος , που ιδρύθηκε τον 8^ο αι. πΧ, και πέρασε στην κυριαρχία του Κροίσου τον 6^ο αι. πΧ, και διαδοχικά στην κυριαρχία του Κύρου, και άλλων βασιλιάδων του Περσικού κράτους, απελευθερώθηκε από τα στρατεύματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το 334πΧ, οπότε άλλαξε το όνομά της σε Αρσινόεια, αργότερα συμπεριλήφθηκε στο Βασίλειο της Περγάμου και , κατόπιν έγινε μια από τις πιο αξιόλογες Ρωμαϊκές επαρχίες της Ασίας.

Είδαμε τα Βουρλά, σήμερα Ουρλά, σημαντική αρχαία Ιωνική πόλη των Κλαζομενών ,και πολύ αργότερα , κέντρο ακμής του ελληνισμού που ξεριζώθηκε το 1922, αλλά και γενέτειρα πόλη του ποιητή Γ.Σεφέρη.

Η πιο συγκινητική στιγμή του ταξιδιού μας ήταν η επίσκεψη στο ορεινό χωριό Κιρκιντζές ή Ορεινή Έφεσος που σήμερα λέγεται Σιριντζέ, σε υψόμετρο 500 μέτρων. Το χωριό είναι γνωστό σε μας τους Έλληνες από το μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου «Τα Ματωμένα Χώματα».....< Αν υπάρχει αυτό που λένε Παράδεισος, το χωριό μας , ο Κιρκιντζές , ήταν ένα δείγμα του. Κοντά στον Θεό ζούσαμε, ψηλά, ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά ,και ξαγναντεύαμε ολόκληρο τον καρπερό κάμπο της Εφέσου, που ήτανε δικός μας ίσαμε τη θάλασσα, όλο συκομπαχτσέδες και ελαιόδεντρα και καπνά ,μπαμπάκια, σιτάρια, καλαμπόκια και σουσάμια....> Το χωριό που κατοικούνταν ,σχεδόν αποκλειστικά από Ορθόδοξους Χριστιανούς ,εγκαταλείφθηκε το 1922, και οι κάτοικοί του πήγαν στη Σμύρνη, όπου έζησαν από κοντά την καταστροφή. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το ελληνικό δημοτικό σχολείο που φοίτησε η Διδώ Σωτηρίου- σήμερα έχει αναστηλωθεί και μετατραπεί στο τουριστικό καφενείο Άρτεμις , αλλά στο εσωτερικό του βρήκαμε μια θεματική γωνιά-αφιέρωση στη Μικρασιάτισα συγγραφέα από την επίσκεψή της ,ηλικιωμένη πια, στο χωριό-γενέτειρα. Στο χωριό Σιριντζε, επισκεφτήκαμε και την εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή –υποτυπωδώς αναστηλωμένη σήμερα, εκεί που φυλάσσονταν το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, και χάθηκε κατά τον διωγμό.

Θα ήταν σημαντική παράλειψη να μην αναφέρουμε τη θερμή φιλοξενία των Τούρκων συναδέλφων μας από το σχολείο «NURI OZ», οι οποίοι, ιδιαίτερα απέναντι στους Έλληνες συναδέλφους συμπεριφέρθηκαν σαν αδέρφια ,μας συγκίνησαν και μας σκλάβωσαν με την περιποίηση και την αγάπη τους!

