

1<sup>ο</sup> ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΙΓΙΝΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: Ε<sub>2</sub>  
ΜΑΘΗΤΗΣ: ΠΑΥΛΟΣ Χ.

### Η ΑΝΘΗ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ



Η μικρή Ανθή είναι ένα κορίτσι με κινητικά προβλήματα. Από πολύ μικρή βρισκόταν εγκλωβισμένη στο καροτσάκι της. Όλα τα παιδιά της ηλικίας της, έπαιζαν, χόρευαν, πήγαιναν βόλτες. Εκείνη όμως δεν μπορούσε να κάνει τίποτε απ' όλα αυτά. Πήγαινε σχολείο και μετά γυρνούσε σπίτι και κλεινόταν στο δωμάτιό της. Μοναδικοί της φίλοι ήταν το μικρό γατάκι που τριβόταν συνεχώς στα πόδια της, ένα λούτρινο λιονταράκι, το ρολόι του παππού (ως οικογενειακό κειμήλιο), μια μινιατούρα μ' έναν μικρό ψαρά που της θύμιζε πόσο πολύ της άρεσε να ψαρεύει (από τα λίγα πράγματα που μπορούσε να κάνει) και τα βιβλία της. Τα βιβλία ήταν το καταφύγιό της. Μέσα από αυτά ξαναγεννιόταν. Μέσα απ' αυτά ονειρευόταν. Άλλοτε στενοχωριόταν και λυπόταν με τις ιστορίες που διάβαζε, όπως το άγαλμα που κρύωνε, τις περιπέτειες που πέρασε ο Όλιβερ Τουίστ μέχρι να βρει την ευτυχία, άλλοτε έβρισκε τον πρίγκιπα που θα της άλλαζε για πάντα τη ζωή και ταξίδευε στα πιο μακρινά μέρη όπως ο Φιλέας Φογκ στον γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.

Μάρτιος 2020. Πανδημία στη χώρα! –Καραντίνα- Μένουμε σπίτι-Μένουμε ασφαλείς.



Ξαφνικά η καθημερινότητα της Ανθής αλλάζει. Όλοι μένουν σπίτι. Οι γονείς της Ανθής σταματούν τη δουλειά και τ' αδέρφια της βρίσκονται συνεχώς σπίτι. Όλοι αισθάνονται περίεργα. Όλοι αισθάνονται ανήμποροι. Η νέα πραγματικότητα φέρνει τα πάνω κάτω. Όλοι κάθονται σπίτι και είναι θλιμμένοι.

Η Ανθή βλέπει πρώτη φορά την οικογένειά της να κάθονται όλοι μαζί στο σαλόνι. Φέρνει μερικά από τα βιβλία της και αρχίζει να διαβάζει ιστορίες. Ιστορίες που ταξιδεύουν όλους. Και μικρούς και μεγάλους.



Κάθε απόγευμα η Ανθή συγκέντρωνε την οικογένεια και τους διάβαζε βιβλία. Όλα άλλαξαν. Όλοι άλλαξαν. Η μαμά ετοίμαζε λαχταριστά φαγητά και λιχουδιές και έτρωγαν όλοι μαζί στο τραπέζι. Ο μπαμπάς περιποιόταν τον κήπο και μαστόρευε και τ' αδέρφια της ,έπαιζαν ,τραγουδούσαν και χόρευαν με τη μικρή Ανθή . Κάθε απόγευμα διάβαζαν βιβλία και ταξίδευαν με τις ιστορίες και κάθε βράδυ έπαιζαν επιτραπέζια και έβλεπαν όλοι μαζί τηλεόραση.



- Πόσο (ανάπηροι) ήμασταν τελικά ! (είπε μια μέρα ο μπαμπάς)....