

Ο άνθρωπος της μοναξιάς

Κάποτε υπήρχε ένας άνθρωπος πολύ απομονωμένος από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είχε φίλους ούτε οικογένεια. Κανέναν. Περνούσε καλύτερα μόνος του. Δεν έβρισκε λόγο να βγαίνει από το σπίτι του παρά μόνο για τρόφιμα και αυτό με το ζόρι... Η μονή του παρέα ήταν η τηλεόραση και τα βιβλία.



Μια νύχτα, την ώρα που διάβαζε, άκουσε μια φωνή που δεν είχε ξανακούσει ποτέ του, γυναικεία. Έδωσε βάση. Του έλεγε: «Μην μείνεις άλλο στο σπίτι... βγες

έξω... γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου; Αν δεν βγεις μέχρι την αυριανή πανσέληνο θα σε καταραστεί το ίδιο σου το σπίτι».

Εκείνος προκειμένου να γλιτώσει αποφάσισε να βγει μια βόλτα στην πλατεία το επόμενο βράδυ. Την άλλη μέρα ενώ ετοιμαζόταν με μεγάλο κόπο για την έξοδό του, άκουσε στις ειδήσεις πως έρχεται ένας φονικός ιός που έχει την ικανότητα να σκοτώσει αμέτρητους ανθρώπους με ευκολία. Εκείνος, ευκαιρία έψαχνε, από το φόβο μήπως κολλήσει και πεθάνει άδικα, αποφάσισε να μην πάει πουθενά... Ξαφνικά ακούστηκε και πάλι η φωνή: «Απόψε πρέπει να βγεις βόλτα... στην πανσέληνο.» Δεν ξεμύτισε.

Λίγα λεπτά αργότερα κατάλαβε τι θα πει κατάρα. Το σπίτι άρχισε να τρέμει, να μικραίνει, να στενεύει... Θυμήθηκε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Βγαίνανε καπνοί από παντού, οι τοίχοι τον πλησίαζαν, τα λεπτά ήταν αιώνες, ώσπου δεν χώραγε πια μέσα στο ίδιο του το σπίτι.... Τα χεριά και τα πόδια του βγήκαν έξω από τα παράθυρα.

Δεν είχε φίλους, ποιος θα τον βοηθούσε; Για πρώτη φορά ένιωσε την ανάγκη κάποιου. Έτσι κλεισμένος, πέρασε την καραντίνα. Ήταν βέβαια προστατευμένος, με έναν διαφορετικό τρόπο.

Η καραντίνα έληξε οριστικά. Οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν κανονικά πια. Τότε προσφέρθηκε ένας κύριος να τον βοηθήσει.

Ήταν οικοδόμος. Η μόνη λύση ήταν να διαλύσει το μικρό σπίτι με ένα... τσεκούρι. Πήρε μήνες αυτό, αλλά ο οικοδόμος δούλεψε μέρα νύχτα!! Τελικά τα κατάφερε.

Ο κάτοικος του σπιτιού τον ευχαρίστησε και με το παραπάνω!! Τότε κατάλαβε πως δεν είναι αργά για να έχει τον πρώτο του φίλο. Άλλαξαν τελείως οι συνήθειες του. Δεν έμενε καθόλου στο σπίτι του. !!

Φωτεινή Γιαννίτση
Στ1 τάξη
1^ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας