

«ΒΡΕΣ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Μια φορά κι έναν καιρό στην Γιγαντονανούπολη ζούσαν πολλοί γίγαντες. Αλλά κάτι τους ενοχλούσε. Ήταν οι νάνοι που την μισή πόλη την είχαν αυτοί και την άλλη μισή την είχαν οι γίγαντες.

Μια μέρα όμως οι γίγαντες αποφάσισαν να πολεμήσουν τους νάνους γιατί ήθελαν όλη την πόλη δική τους. Έτσι λοιπόν οι γίγαντες, μετά από συμβούλιο που έκαναν, επειδή κατά βάθος ήταν καλοί δημοκράτες, αποφάσισαν να ψεκάσουν τον αέρα της πλευράς των νάνων με ένα δηλητηριώδες αέριο που, όταν το ανέπνεαν οι νάνοι, θα πέθαιναν.

Πράγματι, όσοι νάνοι βρέθηκαν στον δρόμο εκείνες τις ώρες, έπεσαν κάτω νεκροί. Τρέχοντας οι άλλοι νάνοι να σωθούν, κλείστηκαν στα σπίτια τους. Όμως η ζωή τους μένοντας κλεισμένοι στο σπίτι, δεν ήταν εύκολη. Τους έλειπε ο ήλιος, ο αέρας, η δουλειά τους και στα νανάκια το σχολείο.

Κάποιο απόγευμα, φορώντας τα σπίτια τους για να μην αναπνεύσουν τον μολυσμένο αέρα, περπάτησαν ως την άλλη άκρη του δάσους για να βρουν τον αρχηγό τους. Αυτός ζούσε σε ένα τούνελ.

Αργά την νύχτα αποφάσισαν να φτιάξουν ένα μαγικό φίλτρο από έναν κρύσταλλο, που με αυτό θα ψέκαζαν τον αέρα για να φύγει το δηλητηριώδες αέριο. Παράλληλα έφτιαξαν και ένα μαγικό φίλτρο από νύχι βούβαλου και το έβαλαν σε μία σύριγγα. Τα μεσάνυχτα πήγαν σε κάθε σπίτι γίγαντα και του έβαζαν μια μικρή δόση στην φτέρνα που ήταν το αδύνατο σημείο του.

Έτσι λοιπόν οι νάνοι καθάρισαν την ατμόσφαιρα με το ένα μαγικό φίλτρο και με το άλλο έκαναν τους γίγαντες να ξυπνήσουν το επόμενο πρωί φιλικοί, καλοσυνάτοι και ειρηνικοί.



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Λ.

ΤΑΞΗ Γ