

Ταξίδι στην Ισπανία με το πρόγραμμα Erasmus+ KA122 “Πράσινες σχολικές δράσεις για ένα βιώσιμο μέλλον” 7-11 Απριλίου 2024

Παρουσίαση από τους μαθητές/τριες Στ'τάξης 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ:

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος

Γιώργος Πρινωτάκης

Κωνσταντίνα Τσιριγώτη

Ρούσσος Καμπανάκης

Αριστέα Φιρφιρή

Εύη Καμαράτου

Ξημερώματα Κυριακής 07/04/2024


Ξεκινάει το ταξίδι μας με προορισμό την Ισπανία !

Σημείο συνάντησης των παιδιών και των δασκάλων μας το παρκινγκ του σουπερ μάρκετ Βασιλόπουλος.

Εκεί μας περιμένει το μίνι βαν για να μας μεταφέρει στο αεροδρόμιο του Ηράκλειου .

Αγκαλιές και φιλιά με τα αγαπημένα μου πρόσωπα (μέχρι και αδελφός μου ξύπνησε 3:00 τα ξημερώματα για να με αποχαιρετήσει και να μου ευχηθεί καλό ταξίδι)! Πολλά και ανάμεικτα τα συναισθήματα πριν την αναχώρηση μας.

Φυσικά αγωνία για την νέα εμπειρία που θα ζήσουμε όλοι μαζί, για το ταξίδι που θα κάνουμε στο εξωτερικό πρώτη φορά χωρίς τους γονείς αλλά και μεγάλη ανυπομονησία για όλα αυτά που πρόκειται να ζήσουμε να μάθουμε και να δούμε !Νιώθω τυχερός , χαρούμενος αλλά και ταυτόχρονα ασφαλής γιατί μας συνοδεύουν οι δάσκαλοι του Σχολείου μας.



Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου φτάσαμε ξημερώματα από εκεί επιβιβαστήκαμε στο αεροπλάνο με ενδιάμεση στάση στην Αθήνα.

Μικρή αναμονή και έτοιμοι για το αεροπλάνο και την πτήση που θα μας μεταφέρει στο Αεροδρόμιο της Βαρκελώνης. Η διάρκεια της πτήσης περίπου 3 ώρες..φάγαμε, κοιμηθήκαμε, συζητήσαμε. Επιτέλους φτάσαμε!! φωνάξαμε όλοι και αρχίσαμε να αγκαλιαζόμαστε και να τρέχουμε πάνω κάτω , φυσικά με ασφάλεια!!....Λεωφορείο και μεταφερόμαστε μετά από περίπου δυο ώρες στο Cambrils. Κουρασμένοι αλλά χαρούμενοι ξεκινάμε για τα δωμάτια του hotel Cami όπου θα μείνουμε. Ανοίγουμε βαλίτσες, λίγη ξεκούραση και έτοιμοι ανακαλύψουμε μια νέα πόλη ένα νέο σχολείο, νέα παιδιά με διαφορετική γλωσσά και συνήθειες!

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Την Δευτέρα το πρωί ξεκινήσαμε για να πάμε στο σχολείο για να γνωρίσουμε τα παιδιά οπού μας υποδεχτήκαν με μεγάλη χαρά. Όταν μπήκαμε στην αίθουσα πολλαπλών ξεκίνησαν να παίζουν διάφορα μουσικά όργανα, όπως τύμπανα.

Μόλις τελείωσαν την επίδειξη μας φωνάξαν να ανέβουμε στην σκηνή για να μας δώσουν τα δώρα. Μετά πήγαμε στις τάξεις και κάναμε μερικές δράσεις ώσπου να μας πουν ότι είναι η ώρα για διάλειμμα. Τότε τα κορίτσια μας κάνανε ξενάγηση στα προαύλια του σχολείου και πριν το καταλάβουμε ήρθε η ώρα να πάμε στο δημαρχείο.



Κάτσαμε περίπου μια ώρα στο δημαρχείο και μετά πήγαμε σε ένα άλλο σχολείο να φάμε.

Έπειτα ξανά πήγαμε στο σχολείο και κάναμε την τελευταία δράση της ημέρας. Τέλος πήγαμε στο ξενοδοχείο μέχρι τις επτά και φάγαμε βραδινό και πήγαμε να ξεκουραστούμε για την επόμενη ημέρα.



ΙΣΠΑΝΙΑ

Το πρωί ξυπνισαμε 6 ηώρα ετοιμαστίκαμε και πηγαμε για πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετα φύγαμε με τα ποδια και πήγαμε στο σχολείο οπου εκει μας περίμενε το λεωφορείο για Βαρκελώνη. Μετά από μια πανέμορφη διαδρομή φτάσαμε στη Βαρκελώνη όπου ήταν ο προορισμός μας. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο και αμέσως μετά μας δώσανε ένα χάρτη μετά μνημεία που θα πηγαίναμε να δουμε. Το πρώτο αξιοθέατο ήταν η sagrada familia η οποία ακριβώς από δίπλα της είχε μια λίμνη βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες και μετά φύγαμε για το επόμενο αξιοθέατο. Προχωρώντας είδαμε αρκετά μαγαζιά με σουβενίρ για αυτό και μπήκαμε να πάρουμε κάποια πράγματα. Μόλις τελειώσαμε προχωρήσαμε αρκετά μέχρι που φτάσαμε στο επόμενο αξιοθέατο. Δεν ήταν ακριβώς αξιοθέατο, ήταν ο πιο πλούσιος δρόμος της Βαρκελώνης ο οποίος είχε πολύ ωραία κτίρια με μια περίεργη αλλά και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Πέρασαμε από αρκετά μαγαζιά και ήταν όλα υπέροχα όπως και η αρχιτεκτονική τους αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική.



Προχωρήσαμε και πέρασανε μπροστά από πάρα πολλά μαγαζιά αλλά δεν σταματήσαμε σε κανένα. προχωρώντας είδαμε πολλά αγάλματα και ένα τελεφερίκ. Μετά σταματήσαμε σε ένα πάρκο στο οποίο κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Συνεχίσαμε τη διαδρομή μας μέχρι που φτάσαμε στο λεωφορείο μας όπου αυτό θα μας έπαιρνε και θα μας πήγαινε σε ένα πάρκο.



Έπειτα από μια φανταστική ξενάγηση στην Βαρκελώνη πήγαμε σε ένα μικρό φρούριο που λεγόταν Roble Espanyol. Ήταν πανέμορφο. Μόλις μπήκαμε μας περίμενε μια κυριά που μας είπε ότι είμαστε ελεύθεροι μέχρι τις 3 και μισή. Έτσι λοιπόν πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε όταν τελειώσαμε κάναμε διάφορες βόλτες και ανακαλύψαμε ότι είχε διαφορά μαγαζιά π.χ. αρωματοπωλεία, μπουτίκ της Μπαρτσελόνα, έναν φούρνο και ένα μαγαζί με ενθύμια. Μόλις φτάσαμε ξανά στην πλατεία όπου ήταν το σημείο συνάντησης μας η ξεναγός μας εξηγούσε ότι η δικιά μας ξεναγός δεν ήταν εκεί, τελικά αποδειχτηκε ότι ήταν μια πλακά και ότι ο ξεναγός μας ήταν ένας συμπαθέστατος κύριος. Έτσι λοιπόν αρχίσαμε να περπατάμε και να βλέπουμε τα αξιοθέατα.



Ήταν διαφορά κτίσματα αλλά ήταν χτισμένα με διάφορους τρόπους πχ ένα σπίτι είχε ζωγραφισμένα παράθυρα (γιατί εκείνες της εποχές για να έχει κάποιος παράθυρα έπρεπε να τα πληρώνει κάθε μηνά). Επίσης είχε και μια ζωγραφιά με έναν ανθρώπινο πύργο, μια πανέμορφη εκκλησία που είχε ένα κρυφό κηπάκι κ.ά. Το αγαπημένο μου ήταν ένας διάδρομος γεμάτος ομπρέλες. Αφού τέλειωσε η ξενάγηση είχαμε 50 λεπτά ελεύθερο χρόνο έτσι πήγαμε στην παιδική χαρά που είχε κάτι τεράστιες τσουλήθρες. Έπειτα πήγαμε και πήραμε παγωτό και φύναμε για CAMBRILS.





Αυτή η φωτογραφία από Άνδρος
συντάκτης με άδεια χρήσης [CCBY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Η επίσκεψη στην Taragona !

- Το πρωί της Τετάρτης σηκωθήκαμε , ετοιμαστήκαμε και κατεβήκαμε για πρωινό. Αμέσως μετά, πήγαμε στα δωμάτια για να πάρουμε τα πράγματα μας ,ώστε να πάμε στο σχολείο για να φύγουμε για την Taragona με το λεωφορείο. Μόλις φτάσαμε πήγαμε στο αμφιθέατρο ,εκεί ένα από τα παιδιά μας μίλησε για αυτό και μας έδωσε διάφορες πληροφορίες . Μετά πήγαμε στην σκιά και περιμέναμε τις άλλες ομάδες. Μόλις ήρθανε περπατήσαμε μέχρι να μας πάνε στον αρχαίο ιππόδρομο. Εκεί πάλι ένα από τα παιδιά μας μίλησε για αυτό.
- Αργότερα μας πήγανε να περπατήσουμε στα παλιά στενάκια της πόλης. Μετά από τον μεγάλο περίπατο που κάναμε σταματήσαμε να φάμε το δεκατιανό μας , όταν τελειώσαμε πήγαμε στην παλιά αγορά ,μετά από εκεί μας πήγανε σε έναν πεζόδρομο ,είχαμε περίπου πενήντα λεπτά ελεύθερο χρόνο . Μιλήσαμε με τα Ισπανάκια πήγαμε μία μικρή βόλτα και μόλις τελείωσε ο ελεύθερος χρόνος μας πήγαμε πίσω στο λεωφορείο για την επιστροφή στην Camprils !!!

Η φιλοξενία μας !!!!!!!!!!!!!!!

- Όταν φτάσαμε στην πόλη μας πήραν τα παιδιά της Ισπανίας εμένα με πήρε η Irati και η Nayara , τα τρία αγόρια τα πήραν τα άλλα δύο αγόρια ,την Κωνσταντίνα την πήραν η Nia και η Aina και την Εύη η Noor και η Alexadra . Επειδή γυρίσαμε το μεσημέρι όλοι φάγαμε μεσημεριανό ο καθένας σε ξεχωριστό μέρος . Εγώ ας πούμε έφαγα στο σπίτι της Irati ,μαζί με τον μπαμπά της , την μαμά της και την Nayara , άλλοι μπορεί να πήγαν να φάνε σε κάποιο εστιατόριο ή στο σπίτι ενός κάποιου από τα δύο παιδιά . Μετά το φαγητό εγώ και τα κορίτσια παίξαμε υπο ,χορέψαμε και γενικά περάσαμε φανταστικά ,προσωπικά πιστευώ πως όλοι μας περάσαμε φανταστικά .Κατά της επτά η ώρα πήγαμε στο σχολείο για να μας κάνουνε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι . Στο πάρτι είχε διάφορα παραδοσιακά φαγητά όπως raelia και άλλα ,ακόμα χορέψαμε κρητικά μας χόρεψαν και εκείνοι έναν δικό τους παραδοσιακό χορό . Λίγο πιο μετά αποχαιρετιστήκαμε ,αγκαλιαστήκαμε ,είπαμε αντίο και μετά φύγαμε. Πήγαμε πίσω στο ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε ,διότι η αυριανή μας μέρα ήταν κουραστική !

Επιστροφή ταξιδιού

- Αρχικά ξυπνήσαμε το πρωί στις 6 και φάγαμε πρωινό στο ξενοδοχείο. Άμεσος μετά μπήκαμε στο λεωφορείο και φύγαμε για το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης. Μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο ετοιμαστήκαμε για το πολύωρο ταξίδι μας με προορισμό την Αθήνα. Κατόπιν φτάσαμε στην Αθήνα και έπρεπε να βιαστούμε, γιατί δεν είχαμε πολύ ώρα
- Για την επομένη πτήση. Πάλι καλά προλάβσαμε το αεροπλάνο προτού φύγει και φτάσαμε στη Κρήτη. Εκεί πήγαμε να πάρουμε τις βαλίτσες και μετά αναχωρήσαμε για Άγιο Νικόλαο. Σε όλους μας έλειπαν οι γονείς αλλά και στην Ισπανία περάσαμε τέλεια.

