

Με λένε Ιάσωνα  
Είμαι δέκα χρονών



Πηγαίνω στην τετάρτη δημοτικού (;;;;)

# Το σχολείο μου είναι το .....

- Στο σχολείο πηγαίνω κάθε μέρα
- 
- 
- Στο σχολείο έχω πολλούς φίλους
- 
- 
- Μαζί τους παίζω, γελάω και μοιράζομαι όμορφες στιγμές.



# Στο σχολείο μαθαίνω σπουδαία πράγματα.

- Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω
- 
- Μαθαίνω αριθμητική...
- 
- Ιστορία...
- 
- Γεωγραφία...



# Το σχολείο είναι πολύ σημαντικό, επειδή έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι με πολλά παιδιά

- Στο σχολείο μαθαίνω χρήσιμα πράγματα. Αυτά που μαθαίνω, μπορώ να τα χρησιμοποιώ στη ζωή μου.

... Τώρα ...



Ή αργότερα... Όταν μεγαλώσω



# Αν δεν πήγαινα σχολείο, μάλλον θα καθόμουν σε έναν καναπέ ...

... Και θα έβλεπα τηλεόραση όλη μέρα...



... Ή θα έπαιζα παιχνίδια στον υπολογιστή...



... Ή θα έπαιζα με το κινητό μου...

... ΩΡΕΣ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ...



# Μέχρι που θα χαλούσαν τα ματάκια μου...



•

## ... Και η φαντασία μου θα γινόταν καπνός...



**Αν δεν πήγαινα σχολείο και ήμουν στο σπίτι,  
θα έτρωγα πάρα πολύ...**



**... Ε, και τότε σίγουρα θα γινόμουν τεράστιος/α, σαν την Πέπα και  
την οικογένειά της...**





# Αν δεν πήγαινα σχολείο, δεν θα μάθαινα...

... Πως είμαι πολύ σπουδαίος/α ...

... Στην γυμναστική...



...ή στα μαθηματικά...



...ή στην μουσική ...



Κι έτσι δεν θα άκουγα όλα αυτά τα καλά λόγια από την δασκάλα μου...



# Το σχολείο μου δείχνει κι άλλα πολλά πράγματα, όπως...

... Πώς να είμαι ευγενικός



... Πώς να είμαι ήσυχος



... Και τί να κάνω όταν έχω θυμό...



... Ή όταν είμαι λυπημένος...



# ΘΑ ΣΑΣ ΔΙΗΓΗΘΩ ΤΙ ΕΠΑΘΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ...

Δεν είχα όρεξη να έρθω στο σχολείο με τίποτα... Μα με τίποτα...

Τσακώθηκα με την μαμά...



Τσακώθηκα με τον μπαμπά... Και τελικά βγήκα νικητής!!!!

Πέρασε το δικό μου και δεν πήγα σχολείο...



# Στην αρχή ήταν όλα άψογα...



Ξύπνησα ότι ώρα ήθελα...

Με το που ξύπνησα, κατευθείαν άρχισα να παίζω κινητό...



Κάποια στιγμή, πείνασα και έφαγα σοκολάτα με πατατάκια για πρωινό. Η μαμά μου έλειπε εκείνη την ώρα και έτσι έκανα ότι ήθελα. Μετά βέβαια, ήπια λίγο γάλα και λίγη πορτοκαλάδα.



Όμως με έπιασε η κοιλιά μου... Δεν πολυκατάλαβα γιατί. Ίσως επειδή έφαγα τροφές που συνήθως δεν θα έτρωγα...

# Στην συνέχεια...

Βαρέθηκα να παίζω με το κινητό και αποφάσισα να παίζω fortnite στον υπολογιστή. ...



Αλλά μετά βαρέθηκα να παίζω και με τον υπολογιστή και αποφάσισα να δω τηλεόραση...



Παράξενο μου φάνηκε, να πω την αλήθεια... Ενώ νόμιζα ότι θα μου άρεσε να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια και να τρώω και να χαζεύω, αισθάνθηκα πολύ γρήγορα ότι ... ΒΑΡΙΟΜΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

# Στην συνέχεια...

Βαρέθηκα να παίζω με το κινητό και αποφάσισα να παίξω fortnite στον υπολογιστή. ...



Αλλά μετά βαρέθηκα να παίζω και με τον υπολογιστή και αποφάσισα να δω τηλεόραση...



Παράξενο μου φάνηκε, να πω την αλήθεια... Ενώ νόμιζα ότι θα μου άρεσε να παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια και να τρώω και να χαζεύω, αισθάνθηκα πολύ γρήγορα ότι ... ΒΑΡΙΟΜΟΥΝ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



# Το απόγευμα της ίδιας μέρας...

**Μίλησα στο τηλέφωνο με τον συμμαθητή της τάξης μου, τον Ορφέα, ο οποίος μου είπε τα νέα από το σχολείο.**

**Την ημέρα που έλειπα, έγιναν όλα τα συναταρακτικά γεγονότα...**





Δεν ήξερα τι να σκεφτώ...  
Πως να νιώσω από αυτά  
που έμαθα...



Η κυρία μας, είχε αποφασίσει να μην κάνει μάθημα με τον συνηθισμένο τρόπο. Έτσι την πρώτη ώρα, που είχαμε γλώσσα, έβγαλε τους συμμαθητές μου στην αυλή για να τους διδάξει τις οικογένειες των λέξεων... Απίστευτο;;;

-



**Ήλιος, ηλιόλουστος, λιακάδα, ηλιοθεραπεία, ηλιοτρόπιο, ηλιαχτίδα, ηλιόσπορος, ηλιοβασίλεμα...**

**Τα παιδιά περιφέρονταν στην αυλή του σχολείου, έλεγαν λέξεις και στο τέλος η κυρία τους χάρισε ωραιότατα γλειφιτζούρια σε σχήμα κοκοράκι...**

- 
- **Και σαν μην έφτανε αυτό...**

Την τέταρτη ώρα, στο μάθημα της γυμναστικής...



Ο κύριος Παύλος, ο δάσκαλος της γυμναστικής, πήγε με τους συμμαθητές μου επίσκεψη σε ένα κλειστό γήπεδο για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα μπάσκετ ανάμεσα σε δύο σχολεία της περιοχής μου...

Ο Ορφέας μου είπε ότι ο αγώνας ήταν συναρπαστικός... Και το κλίμα μέσα στο γήπεδο ήταν εκρηκτικό! Χειροκροτήματα, συνθήματα, φωνές, σφυρίγματα...



# Απογοήτευση...



•  
Εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ ... Δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ ζωντανό αγώνα εκτός από την τηλεόραση...

Όλα τα ωραία έγιναν όταν έλειπα...





• **Δεν θέλω να λείπω από το σχολείο.**

**Οι στιγμές που ζω μέσα σε αυτό είναι μοναδικές.**

**Κάποιες φορές τα μαθήματα μπορεί να με  
δυσκολεύουν.**

**Όμως, στο σχολείο που πηγαίνω με βοηθούν πολύ οι  
δάσκαλοι και οι δασκάλες μου... Επομένως, στα  
αληθινά, δεν έχω λόγους να μην έρχομαι στο σχολείο**