

ΤΙΤΛΟΣ

ΘΑ ΜΑΖ ΒΟΝΟΗΣΕΤΕ ;

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Φωτεινή



ΦΩΤΟΣ ΟΥΑΓΑ'

Μια φορά κι έναν καιρό ,σε ένα διμορφο δάσος ζούσε ο λύκος ο Λυκούργος με τα τρία μικρά του λυκάκια ,τον Διάκο ,τη Λέτα και τον Μαξ. Σε μια σπηλιά εκεί κοντά ,ζούσε και η αρκούδα η Ούρβουλα μαζί με τα αρκουδάκια της , τον Κολοκοτρώνη και τη Μαντώ. Η άνοιξη είχε έρθει φέρνοντας μαζί της χρώματα κι αρώματα. Τα λουλούδια είχαν ανθίσει , τα πουλιά κελαηδούσαν , τα φίδια λιάζονταν στον ήλιο και τα έντομα ζουζούνιζαν χαρούμενα.



Φωτογραφία

Ο λυκούργος ξεκίνησε να βρει τροφή, για να φάνε τα λυκάκια του. Καθώς έψαχνε μέσα στο δάσος, εμφανίστηκε μπροστά του ένας κυνηγός. Ο λυκούργος τρόμαξε κι άρχισε να τρέχει. Ο κυνηγός τον σημάδεψε με το όπλο του και μπάμ... πυροβόλησε. Η σφαίρα πέτυχε τον λύκο τον λυκούργο στο πόδι... Ο λυκούργος τραχυματισμένος στην ήταν δεν μπορούσε να γυρίσει στα παιδάκια του και κρύφτηκε πίσω από ένα μεγάλο δέντρο προσπαθώντας να σκεφτεί τι να κάνει...



ΔΙΑΤΕΛΕΥΓΑ

Τα λυκάκια που γουργούριζε η κοιλιά τους από την πείνα και έβλεπαν πως αργούσε ο μπαμπάς τους να επιστρέψει βγήκαν από την κρυψώνα τους για να τον ψάξουν. Έτρεχαν μέσα στο δάσος και τον φώναζαν, όμως δεν τον έβρισκαν πουθενά... Η γειτόνισσά τους η Ούρσουλα η αρκουδά άκουσε τις φωνές τους και πήγε κοντά τους να δει τι έπαθαν. Όταν της είπαν ότι έχασαν το μπαμπά τους η αρκουδά τα καθησύχασε και προσφέρθηκε να τα βοηθήσει.



ΦΩΤΙΣΣΑ

Πήρε τα λυκάκια στο σπίτι της και μαζί με τα δικά
της παιδάκια τους έβαλε να φάνε από ένα μεγάλο
μπολ φαγητό. Αφού γέμισαν τις κοιλιές τους
, ξεκίνησαν όλοι μαζί για να βρούμε τον λύκο του
λυκούργο.



Φωτιές

Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος, τα λυκάκια και τα αρκουδάκια άρχισαν να βήχουν. Από κάπου έρχονταν ένας πυκνός καπνός. Προχωρώντας είδαν μπροστά τους μια μεγάλη φωτιά.

Οι φλόγες γρήγορα έφτασαν κοντά τους και ακούμπησαν την πλούσια γούνα από τα δύο μικρά αρκουδάκια ..



ΩΝΤΕΙΛΑΣ

Η μαμά τους τα σκέπτασε με το σώμα της για να σβήσει τη φωτιά και όλοι μαζί ξεκίνησαν για να βρουν ένα ασφαλές μέρος να κρυφτούν. Καθώς έτρεχαν άκουσαν τον λυκούργο που φώναζε βοήθεια. Τον βρήκαν τραχυματισμένο και αφού του έδειξαν την πεληγή, ξεκίνησαν όλοι μαζί να βγούνε από το δάσος που κατεγόταν. Στον πρώτο τηλεφωνικό θάλαμο που βρήκαν πήραν τηλέφωνο στο 199 και ζήτησαν από τους πυροσβέστες να πάνε γρήγορα να σβήσουν τη φωτιά στο δάσος, γιατί κινδύνευαν πολλά ζώα.

199



ΦΩΤΟΣ ΚΥΡ

Αφού τα σπίτια τους είχαν χαθεί. Ο Λυκούργος και η Ούρεσουλα σκέφτηκαν να πάνε για λίγες μέρες τα παιδιά τους διακοπές στη θάλασσα μέχρι να σκεφτούν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Εκεί γνώρισαν τη Λέτα τη χελώνα και τη Μόνα τη φώκια.



Φωτεινή

Κάποιοι καλοί ανθρώποι από φιλοζωικές οργανώσεις, είδαν τα τραυματισμένα ζωάκια και τα φρόντισαν. Η Λέτα η χελώνα και η Μόνα η φώκια πήραν τα μικρά λυκάκια και τα αρκουδάκια στην πλάτη τους, και τα πήγαν μια μεγάλη βόλτα στη θάλασσα για να ξεχάσουν τον φόβο τους, αλλά και για να τους δείξουν και τους δικούς τους εχθρούς που είναι η μόλυνση, τα δίχτυα και οι ψαράδες.



Όταν γύρισαν από την βόλτα τους άλλα τα ζωάκια
μαζί έφτιαξαν ένα μεγάλο πάνδο και έγραψαν με
μεγάλα γράμματα :

ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ;

ΘΑ ΜΑΣ
ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ;

