

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Θεματικός κύκλος: Ενδιαφέροναι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Τίτλος: Η μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας και ο ρόλος της στην εκπ/ση για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Γενικός Στόχος: Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Τα παιδιά, με αφορμή δύο πίνακες ζωγραφικής, διερευνούν τα δικαιώματα των παιδιών στο παιχνίδι, στη σίτιση, στην οικογένεια και αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά τους. Στη συνέχεια συζητούν για τις δικές τους ανάγκες και αναγνωρίζουν επιπλέον δικαιώματα. Με τη βοήθεια των εικόνων συγκρίνουν και αναγνωρίζουν ότι όλα τα παιδιά δεν είναι προνομιούχα.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αντιληφθούν την τήρηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού για το μέλλον των ανθρώπινων κοινωνιών.

Αρχικά ξεκινήσαμε με την παρατήρηση των δύο πινάκων:



Του Ν. Γύζη «Τα ορφανά»



και του Γκονζάλες Κοξ «Τα παιδιά παίζουν»

Τα παιδιά αφού παρατήρησαν, περιέγραψαν τι βλέπουν, φαντάστηκαν τους ήρωες, βρήκαν ομοιότητες και διαφορές με τους εαυτούς τους και κατέλεξαν στα συναισθήματα που τους προκαλούν οι δύο πίνακες.

Στη συνέχεια και αφού βρήκαν τους τίτλους των πινάκων, μιλήσαμε για τις ανάγκες των παιδιών και το τι χρειάζονται, όπως και ποιους χρειάζονται κοντά τους. Έτσι, άρχισε σιγά σιγά η αναγνώριση και άλλων δικαιωμάτων που συνδέθηκαν με προηγούμενες δραστηριότητες που είχαμε δουλέψει στην τάξη.



Στο τέλος, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κι εμείς έναν πίνακα με όποιο δικαίωμα ήθελαν τα παιδιά. Μετά από συζήτηση κατέληξαν στο δικαίωμα του παιχνιδιού, γιατί τα εκφράζει και τα κάνει χαρούμενα.



Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και ζωγράρισαν το παιχνίδι που ήθελαν.



Ο πίνακας των παιδιών με τίτλο «Έχω δικαίωμα στο παιχνίδι» διακοσμεί τον εκθεσιακό χώρο του σχολείου μας.

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά και να τα προβληματίσουμε σε θέματα σχετικά με την φτώχεια, την παιδική εργασία, την κακομεταχείριση κάποιων παιδιών από άλλους. Επίσης, προσπαθήσαμε να δείξουμε στα παιδιά πως μέσα από την τέχνη μπορούμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας και να περάσουμε σπουδαία μηνύματα σχετικά με κοινωνικά και όχι μόνο ζητήματα.

Για ακόμη μια φορά, ευχαριστούμε τους μικρούς μας φίλους για τις ιδέες τους και την δημιουργικότητα τους!

Συγχαρητήρια στους μαθητές/τριές μας!