

Αλλά τα βράδυα

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Τάσος Λειβαδίτης -

Μουσική: Γιώργος Τσαγκάρης Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης

Και να που φτάσαμε εδώ χωρίς αποσκευές
μα' ένα τόσο ωραίο φεγγάρι.
Κι εγώ ονειρέυτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα,
δεν μπόρεσες σύτε ένα κεφάλιο να γραψεις ακόμα,
σαν σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γηράσια μας ήπειρος.
Αλλά τα βράδυα τι όμορφα που μυρίζει η γη,
τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησα τα ιδανικά της ανθρωπότητας,
αλλά τα πουλιά πτερούσαν πο πέρα.
Σκληρός, άκαρδος κόσμος, που δεν άνοιξε ποτέ μιαν ομπρέλα
πάνω απ' το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδυα τι όμορφα που μυρίζει η γη,
τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Κι ύστερα ανακάλυψαν την πυξίδα,
για να πεθαίνουν και αλλού
και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα.
Αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο
κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδυα τι όμορφα που μυρίζει η γη,
τι όμορφα, τι όμορφα που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιό μου
μου ρχονται αέσφυνα φαινές ίδεες,
φοράω το σακάκι του πατέρα
κι έτσι είμαστε δύο κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαργίζω,
ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.
Αλλά τα βράδυα τι όμορφα που μυρίζει η γη,
Κάποτε θ' αποδίδουμε δικαιοσύνη
μ' ένα άστρο ή μ' ένα γιασεμί,
σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει, παίρνει το μέρος των φτωχών.

19^ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 46^{ης} ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«ΑΛΛΑ ΤΑ ΒΡΑΔΥΑ» ΣΤΙΧΟΙ: Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ,
ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: Γ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΕΙΣΟΔΟΣ- ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ε. Σιδηροπούλου, Μ. Ιωαννίδου, Μ. Ζαβάρα, Χ. Γκατζόφλια,
Μ. Ματζάρα, Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Γαβαλάς, Λ. Αποστολόπουλος

3. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΠΑΛΗΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

4. ΠΟΙΗΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ: Ιωάννης Τάσιος

5. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Ι. ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΗ: Σ. ΞΑΡΧΑΚΟΣ

6. ΘΕΑΤΡΙΚΟ: «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...!!!»

ΠΑΙΖΟΥΝ:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: Σ. Παπαδόπουλος, Μ. Μπιλμπίλη, Α. Μπουντούρης,
Γ. Μπουντούρης, Λ. Αποστολόπουλος

ΚΥΡΙΟΣ Α: Δ. Παπαδόπουλος ΚΥΡΙΑ Α: Ζ. Ντούμπα

ΚΥΡΙΟΣ Β: Μ. Γαβαλάς ΚΥΡΙΑ Β: Ε. Ζαρογιάννη

7. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΙΧΟΙ: Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ: Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

8. ΘΕΑΤΡΙΚΟ: «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...!!!»

ΠΑΙΖΟΥΝ:
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Α. Μπουντούρης, ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ: Γ. Μπουντούρης
9. ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «ΚΑΠΩΤΕ ΟΑ ΕΡΘΟΥΝ ΝΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝ» ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ: Β. Χατζόπουλος
10. ΘΕΑΤΡΙΚΟ: «ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ...!!!»

ΠΑΙΖΟΥΝ:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σ. Παπαδόπουλος ΠΑΙΔΕΙΑ: Π. Ε. Παπαβλασσοπούλου
ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Χ. Ορούλιδης

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μ. Μπιλμπίλη ΈΛΕΥΘΕΡΙΑ: Ε. Μουρουζίδου

ΜΗΤΣΟΣ: Α. Μπουντούρης Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ: Ν. Τσαχιρίδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Μπουντούρης

11. «ΦΥΣΑΕΙ» ΣΤΙΧΟΙ: Τ. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ/ ΜΟΥΣΙΚΗ: Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ: Γ.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

12. «ΤΑ ΓΕΦΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΤΑΝΚ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ε. Σιδηροπούλου, Μ. Ιωαννίδου, Μ. Ζαβάρα, Χ. Γκατζόφλια,
Μ. Ματζάρα, Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Γαβαλάς, Λ. Αποστολόπουλος

13. ΠΟΙΗΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΕΝΟ ΤΣΟΥΚΑΛΙ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ: Ιωάννης Τάσιος

14. «ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»

15. ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

(ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΦΟΝΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΤΑΝΚ
ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΝΑΙ: ΤΗΣ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ.)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΓΙΩΡΤΗΣ:

ΤΣΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΛΙΟΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ