

Οι περιπέτειες του πειρατή



Μία φορά και έναν καιρό, ένα πειρατικό
καράβι έριξε την άγκυρά του στο λιμάνι.



Εκεί κοντά ήταν ένας βράχος, που πάνω του ήταν χτισμένο ένα κάστρο.



Ένας πειρατής, που είχε έναν παπαγάλο στον ώμο του, βρήκε ένα μπουκάλι, που μέσα είχε έναν χάρτη θησαυρού.



Πήρε τον χάρτη, κατέβηκε από το καράβι και έψαχνε να βρει τον θησαυρό. Στον δρόμο συνάντησε ένα άλογο, ένα κόκκινο πουλάκι, τον κοκκινολαίμη και μία πεταλούδα που πετούσε αστεράκια από τα φτερά της.



Ξαφνικά, εμφανίστηκε μία νεράιδα με το μαγικό της ραβδί και τον βοήθησε να βρει τον θησαυρό.



Του έδωσε το μαγικό κλειδί και άνοιξε το
σεντούκι. Μέσα βρήκε πολλά χρυσά
νομίσματα, φλουριά και χρυσές κούπες.



Ο πειρατής, χαρούμενος, πήρε τον θησαυρό
και πήγε στο κάστρο.



Έδωσε τον θησαυρό στον βασιλιά και τη βασίλισσα.



Εκείνοι έκαναν μία μεγάλη γιορτή και κάλεσαν όλους τους κατοίκους, μικρούς και μεγάλους, που ζούσαν στη χώρα.



Ο βασιλιάς και η βασίλισσα τότε αποφάσισαν να μοιράσουν τον θησαυρό σε όλους τους καλεσμένους τους.



Και έζησαν αυτοί καλά
κι εμείς καλύτερα!!!

