

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ



Εκεί που πήγαμε είδαμε ελιές και βερίκοκους
Είδαμε ένα ποτάμι και μετά είδαμε ένα
μεγάλο κίμαρο και ένα φυτό που ερχόταν
και ερχόταν ερχόταν και μετά είδαμε ένα
μπαλόνι που ερχόταν για αυτό το βιβλίο
αυτομάτο τουλάχιστον. Χαράλαμπος Παύλος

Σημίδα «Το δέντρο της ζωής»

21-5-19

«Ο βλαστηκός κήπος»



Ο Βοτανικός κήπος

Ερσία με το σχολείο πήγαμε εκδρομή στον Βοτανικό κήπο. Εκεί είδαμε πολλά
λουλούδια και επίσης πάρα πολλά ερπετά φίλη. Η κυρία του Βοτανικού κήπου
μας είπε να μη βρούμε προσεκτικά τα λουλούδια γιατί αν τα βρούμε θα πεθάνουν. Είδαμε
πολλά είδη δέντρων, είδαμε και κόκκινα δέντρα που φουσκώνουν βαμπίλοι. Η κυρία
του Βοτανικού κήπου μας είπε ότι θα μπορούμε στο βερμωκίπιο. Όταν πήγαμε
μέσα στο βερμωκίπιο είδαμε μία αλόη και δύο βαρκουράκια
φουξία. Μου άρεσε στον Βοτανικό κήπο επειδή είχε πολλά όμοια λουλούδια



Μαρία Σαλαμίδου

Βοτανικός Κήπος

Παιδιά, είχαμε όλοι καζί! Η κυρία Τζού και ο κύριος Τζούος μας πήγαν στην παιδική γαλήνη, παίξαμε, γελάσαμε και μετά πήγαμε στον κήπο. Μόλις την ροδιά με τα λουλούδια μου, γίνονται πολύ παχιά και είδαμε τα νεκάρια μου είναι στον χριστουγεννιάτικο παχιά με τον αδελφό.



Χαρά Ζαμbras



Βοτανική κήπος

Σήμερα πήγαμε στον κήπο
για να φτιάξουμε ένα βότανο
που λέγεται κηφισόχορτο.
Είπαμε να φτιάξουμε
ένα ποτό που είναι
πολύ καλό για
στον στομάχι και
όταν το πίνουμε
είναι το ίδιο.
Είπαμε να φτιάξουμε
ένα ποτό που είναι
πολύ καλό για
στον στομάχι και
όταν το πίνουμε
είναι το ίδιο.

Πρόσφατα βουβαλίσια και γίνονται
μας πω τα βότανα που είναι πολύ καλά
Δεν πρέπει να τα φάμε γιατί είναι πολύ
Περσικά πολύ καλό και είναι πολύ καλό να φέρουμε
στον στομάχι.



Ροδακένιο < Το κόκκινο δέντρο >

21-5-14



Υαφυσάνα



Εμένα μου,
άρεσε πολύ
πολύ το κόκ-
κινο δέντρο που
είδα εκεί ήταν
κόκκινο και ο
κορμός του ήταν
μπαρντό.



Στο βοτανικό κήπο είδαμε κούνιες.
Οι κούνιες ήταν για μωρά.
Με άρεσαν λίγο. Μετά πήγαμε στα φυτά. 21-5-14

Τα φυτά ήταν πανέμορφα με άρωμα πολύ.
Τα φυτά ήταν τέλεια εμένα με άρεσαν οι ριανταφυλλίες.
Ήταν κοκκίνα σαν την παπαρούνα! Όταν φύσηκε στο
στο λείο κάτσαμε μια ώρα και πήγαμε στα στίβια
μας.

Κωνσταντίνος



Είναι τα υψόμετρα είναι η κορυφή είναι μια μελέτη και το έβαλε στο στο
 τα ως παρακαλώ και το διάγραμμα είναι με ύψος το κάθε ύψος είναι τόσο
 υψώ. Είναι τα υψόμετρα κρυφά το ένα ήταν κόκκινο το άλλο ήταν
 ροζ και το άλλο ήταν άσπρο. Περισσότερο με ύψος το κόκκινο τα υψόμετρα
 ήταν τόσο υψώ!

Μαρία Παυλίδου



Ο Βοτανικός Κήπος



Πέρασα τόση ώρα
 εκεί. Υπήκα σε
 δύο τούβλα, το ένα
 ήταν με φητό,
 το άλλο ήταν
 απλό ένα τούβλο.
 Είχε και παγω-
 κια στο ένα τού-
 βλο είχε δονδαύ-
 δια, και αγιασ-
 τιά δονδαύδια.
 Είχε και κίμα
 έξω, αλλά και
 ήδισα. Μετά
 πή-
 γαμε
 να πα-
 ραίμε τις
 τσίρες μας
 και τα
 καπέλα
 μας και
 πήγαμε
 στο δε-
 αφεριό.

Βοτανολογία εύκολα

Η Μέλα



Το μπαμπέ πευκό



Πρόσω Μυρτι



Τριανταφυλλιά

Είμαι από την πόλη που άσπασε
 η μέλα, τα νούφαρα, τα
 το μαύρο πευκό και η
 τριανταφυλλιά. Μου άρεσε
 επίσης το σάντουιτς που
 έφαγα στο διάλειμμα.
 Ήταν ωραία και όταν
 πήκαμε στο ΔΕΑ χωρίς
 γλυκή είδαμε τόσα πράγματα
 για αρσέξω από το
 παράθυρο, την επι-
 στροφή η θέαση είναι
 και την γαγο μου.
 Μου άρεσε πάρα πολύ
 τα άγρια φυτά που
 είδαν. Ήταν τελειού και
 η κάτοξη, το καζαρά και
 και τα δέντρα.

Άγγελος

Βοτανικός κήπος



Στον Βοτανικό κήπο είδα κάκτους, τριαντάφυλλα, μπιμπιτούς, σαρκώδη φυτά, μήλε έλιτας, φύλλα που έτροχαν οι οινόσαυροι, δέντρα με κόκκινα φύλλα και αγκυθόδεντρα που μας προστατεύουν απ' τους κλέφτες.





Χρήστος



Αυτά τα φυτά τα λέμε ερπυλλοειδή γιατί τρώμε εντομέ. Έχουν
το ψάδι στην κοιλιά τους έχουν μικρά.

Βοτανικός κήπος

Σήμερα πήγαμε
επισκεφθῆ ὅλη ἡ γαῖη
πέρασα πόλη
ὄμορφα. Εἶχε πολλά
λουλούδια δέντρα καὶ
φυτά. Εἶχε καὶ μία
στηλιά καὶ ἓνα ὄμορφο
ποταμίσι που μέσα
εἶχε νούφαρα. Εἶδα
ἓνα παράξενο φυτό
ποὺ τὸ φυτό μάθαμε
ὅτι τὸ ἐκφυγαν οἱ δεινόσαυροι.
Εἶδα ἀκόμη τὸ δέντρο
που κρεμάστηκε ὁ Ιωάννης.
Καὶ τὸ δέντρο που ἔβαναν
τὸ ἀνάθιστο στεφάνι τοῦ Χριστοῦ.
Ακόμη εἶδα μέσα σὴν
λίανη κάποια φυτά που τὸ λένε
φυτογάρα.
Καὶ τέλος γυρίσαμε
πίσω στο σχολεῖο.



Ιωάννης



Εμείς στο βιολογικό ήπια είδαμε πολλά φυτά όπως
 τριαντάφυλλα, το έλατο, το έλατο με το μπλε κωνοειδή
 δέντρο, την μέλα, την ροδακινιά και την καρπούλα, τα παλιό και
 που ανήταν στο δέντρο και παίξαμε στο πάρκο.

Βαλεντίνος Μπίσοβι

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Σήμερα πήγαμε στον βοτανικό κήπο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το κήπο είναι πολύ όμορφο και υπάρχουν πολλά είδη φυτών. Το κήπο είναι πολύ όμορφο και υπάρχουν πολλά είδη φυτών. Το κήπο είναι πολύ όμορφο και υπάρχουν πολλά είδη φυτών.



Σήμερα





Ο Βοτανικός κήπος Σάκης
 Στα βοτανικά κήποι είχαμε δει πολλά δέντρα και κουλτούρα.
 Η κυρία παμπουέδωσ πληροφόρησε για τα φυτά μας είπε πως να
 τα προστατεύουμε να τα ποτίζουμε και να τα χρησιμοποιούμε.
 Επίσης μας έδωσε πληροφορίες για τα κουκουόρια.
 Μας άφησε τα δέντρα που είχαν σχέδια και τα πολύχρωμα φυτά.

Βοτανικός κήπος



Αγγελική

Σήμερα το πρωί όταν ξύπνησα
έκλυθα πολύ χαρούμενη γιατί
θα πήγαινα στο βοτανικό κή-
πο. Όταν φτάσαμε στον βοτανικό
κήπο είχαμε κατακλιθεί στο
πάρκο εκεί δίπλα ήταν μπήκαμε
μέσα η κυρία μας έδειξε κα-
μία τροπικά δέντρα μας είδει-
ξε διάφορα ζώα αλλά ψύλλο, διά-
φορα σαρκαρά φυτό, είδα
ένα ασπρό θαμνό, πεύκα, ελά-
το, κάκτους και ένα μικρό κα-
ταρχικό. Δεν θα ξιχάσω ποτέ
αυτήν την εκδρομή.

η φρούτα



Στο βιολογικό κήπο.

Όταν φτάσαμε στο βιολογικό κήπο είδαμε διάφορα δέντρα. Μια ποδιά μου φέρεσε το μισό είδος και είδαμε και μια κερασιά, μια ροδιά και μια μαύρη. Μάρτυρ σε ένα θερμότητα και είδαμε σφραγισμένα φρούτα και έναν κάστρο. Μια ποδιά μου φέρεσε το δέντρο μπισοί σε τριαντάφυλλα.
Σταμάτια Πάνου



ροδιά



Σταμάτια Πάνου



ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΝΟΣ

Εκεί η κηρία πήρε ένα φυτό το έβαλε σε ένα απλαστό φυτό. Όταν το έβαλε το βάζο σε το φυτό. Επισφ, η κηρία μου, είπε πως δεν πρέπει να αυξήσουμε τα φυτό γιατί μπορούμε να καθαρίσουμε



Βασίλειο Κιρκά



Η ζωή είναι ένα «Βασίλειο Κιρκά». Είναι
 κλειστό και ανοιχτό και το ίδιο είναι ένα
 έργο το οποίο είναι το «Κέντρο της Ζωής» και
 μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον
 εαυτό μας για διάφορα πράγματα. Είναι ένα
 μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να γίνουν
 φίλοι και να ανακαλύψουν τον εαυτό τους.

με τη βοήθεια της «Επιστήμης της Αγωγής»
 που είχε κάποτε γράψει και το χρησιμοποιεί
 με για κάποια έτη. Μάλιστα σε μια συνη-
 θία από πολλά και καλά είναι και τα ίδια

Αναστασία