

Mes petits élèves bientôt c'est le 1er Mai 2020,
Μαθητούδια μου έφτασε και φέτος η Πρωτομαγιά 2020
παρά τον coronavirus..

Λοιπόν μάθε πως κά στη Γαλλία η Πρωτομαγιά είναι αργία. Είναι γνωστή ως εργατική αργία δηλ. Fête du travail, αποτελεί ημέρα μνήμης των αγώνων (manifestations) που το 1886 τα εργατικά συνδικάτα έκαναν στο Σικάγο αρχές Μάη με στόχο τα 3 "οχτάρια" δηλ. 8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες ανάπτασης, 8 ώρες ύπνου! Τρία χρόνια αργότερα, το 1889 στο Παρίσι, επελέγη η 1η Μαΐου σαν παγκόσμια ημέρα μνήμης για τον αγώνα αυτό για το 8ωρο εργασίας. Στη Γαλλία το εργασιακό 8ωρο καθιερώθηκε το 1919 και στην Ελλάδα ένα χρόνο αργότερα το 1920!

Είναι επίσης γνωστή κι ως η γιορτή του μιγκέ δηλ. Fête du Muguet. Ένα φυτό που συνηθίζεται να προσφέρεται στη Γαλλία σε μπουκέτο ή γλαστράκι τις παραμονές της Πρωτομαγιάς και που για πρώτη φορά έλαβε σαν δώρο ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρολος ο 9ος και του άρεσε τόσο, ώστε από τότε χάριζε από ένα στις κύριες της αυλής του, ως ένδειξη καλοτυχίας και ευτυχίας με άλλα λόγια ως porte-bonheur!! Το μιγκέ στη χώρα μας το ξέρουμε κι ως "κρίνο της κοιλάδας" ή "δάκρυ της Παναγίας". Είναι λουλούδι διάσημο στα νυφικά μπουκέτα και σύμφωνα με το μύθο, το γλυκόλαλο αηδόνι δεν κελαηδάει αν δεν ανθίσει το μιγκέ..

Δεν θα σε κουράσω άλλο αυτή τη φορά!!

Je t'offre un petit muguet et un gros bisou..

Θα σου προσφέρω νοερά ένα λουλουδάκι μιγκέ, ως ένδειξη χαράς κά καλής τύχης και θα σου στείλω πάλι νοερά κά εξ αποστάσεως ένα μεγάλο φιλί.. Je t'aime beaucoup!!

Bon premier Mai, Καλή Πρωτομαγιά